



Zondagsbrief

23 januari 2011 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1051

Eethuiscatechese:

In oktober zijn we weer gestart met de eethuiscatechese. Zoals de naam al aangeeft beginnen we met eten. Inmiddels hebben we een heerlijke variatie aan maaltijden gehad. Voor de komende keren zijn echter nog niet alle data ingevuld. Willen de ouders die zich aangesproken voelen met hun zoon/dochter overleggen wanneer het uitkomt? We hebben een eigen hyves, verzorgd door Ilse en Charine, waarop het rooster wordt bijgehouden. Ook komt het binnenkort in de jeugdruimte (soms oneerbiedig creche genoemd) te hangen. Verder moeten sommige jongeren zichzelf nog opgeven voor het toetje/afsluiting. Het is ook geen bezwaar om twee keer te koken, tot nog toe vond iedereen het eten erg lekker!! Bedankt, de leiding (Jaco, Aart, Marcel)

Veertigdagentijdskalender 2011

Hoopvol naar Pasen

Hoopvol naar Pasen is de titel van de 40dagetijskalender die aansluit bij het thema van de 40dagetijscampagne 'Ik zie je!' De kalender bevat onder meer gebeden, liederen, weetjes over Pasen voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met dit kerkelijk feest, uitspraken van mensen over Pasen en korte meditatieve teksten. Geschikt voor eigen gebruik, maar ook om cadeau te doen. Gezamenlijk bestellen levert voordeel op en daarom hangt in de Ontmoetingsruimte een intekenlijst waarop u uw bestelling kunt aangeven. U kunt uw bestelling ook per email doorgeven aan evanwesten@rway.nl Bestellingen kunnen t/m 26 februari doorgegeven worden.

Prijs: € 3,95

(Prijs met staffel: vanaf 10 exemplaren € 3,45 per stuk, vanaf 25 exemplaren € 2,95 per stuk)

Uw commissie V&T

Samenwijzer

Kopij voor de volgende Samenwijzer, graag **voor** maandag 24 januari inleveren. De periode loopt tot 20 maart.

De bloemen van zondag gaan naar:

- 1) mevrouw D.D. den Ouden- Verheuveld - ter bemoediging.
 - 2) mevrouw A.J. Nieuwenhuizen- van den Berg
- Van zondag 16 januari zijn gegaan naar...
... mevrouw A Koedijk die op deze dag haar verjaardag vierde.

Collecte 23 januari 2011: Oecumene

Oecumene is zoeken naar gezamenlijkheid in getuigenis en dienst tussen kerken en christenen. Dat zoeken doet de Protestantse Kerk ook landelijk en wereldwijd. In onze kerkelijke gemeente voelen we niet dagelijks de invloed van de wereldoecumene, maar voor de kerk is het belangrijk om verbonden te zijn met andere kerken in ons land en de wereld. Door die wereldwijde verbondenheid en ontmoetingen met elkaar kunnen we elkaar als kerken helpen, van elkaar leren en elkaar herinneren aan onze roeping. Tijdens de ontmoetingen leren we over elkaars kerkmuziek, liturgische invullingen en manieren om de plaatselijke gemeenten te versterken. En dat wordt wel voelbaar in onze plaatselijke gemeente. Voor deze oecumenische activiteiten en de versterking van onze kerk is uw steun nodig. Helpt u mee?

Wie gaat er mee ?

Woensdag 26 januari gaan we voor de 2 e maal schoenendozen controleren in Zevenhuizen. Er zijn totaal 170.000 schoenendozen ingeleverd. Hiervan staan er al 120.000 verzendklaar. 50.000 dozen moeten nog gecontroleerd worden . Het is onvoorstelbaar zoveel dozen met zoveel mooie spulletjes, en in gedachten het kindje die zo'n doos in ontvangst mag nemen. Wilt u mee? Dan hoor ik het graag van u. Hart. Groeten Joke Eikelenboom Tel 0180-510285

KERK **BALANS**

Graag vraag ik uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2011. De actie wordt dit jaar gehouden van 16 tot en met 30 januari. In deze periode kunt u de vrijwilligers weer aan uw deur verwachten en vragen wij u om uw toezegging in te leveren. Het thema van dit jaar is "Onze Kerk is van blijvende waarde". De actie kerkbalans is de belangrijkste actie om dit ook financieel te garanderen. Wij rekenen op uw medewerking en alvast erg bedankt voor uw toezegging.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Ary-Jan Boer

Koster

22-1 t/m 28-1 dhr. A. de Paauw
29-1 t/m 4-2 dhr. A. van Gernerden
5-2 t/m 11-2 dhr. C. v.d. Schans

De volgende zondagsbrief:

Verschijnt op **zondag 6 februari 2011.**