



Zondagsbrief

22 januari 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1082

Bij de doop van Fenne de Jong

Je bent gedoopt, kind, in de naam van God:
Hij heeft jouw leven in Zijn hand genomen
daar is het veilig. Niet het blinde lot
regeert ons. Je mag altijd bij Hem komen
om weg te schuilen in Zijn sterke armen
wanneer je bang bent als het donker is;
een koude wereld zal Hij voor je warmen,
een roos doen bloeien in de wildernis

(Uit: Ontluikend wonder-Nel Benschop)

Uit de gemeente

Mevr. van Dijk is weer thuis, na een verblijf in het
IJssellandziekenhuis en revalidatieverblijf "Avanze"
mag ze in haar huisje verder herstellen van haar
heupfractuur.

Ook mevr. E van Hulsteijn is weer na een verblijf van
vier dagen in het ziekenhuis voor weer een operatie
aan haar hand op vrijdag 17 januari thuis gekomen

In liefde naar Pasen 40dagentijdskalender 2012

Deze kalender bij de 40dagentijdscampagne 'Voor de
verandering' van de PKN sluit qua thematiek ook aan
bij het jaarthema 'Liefde'. De zondagen in deze
kalender sluiten aan bij het oecumenisch leesrooster.
De kalender is gericht op praktische toepassing en
bevat gebeden, gedichten, uitleg bij Bijbelgedeeltes
(met toepassing) en uitspraken van mensen over
Pasen.

Dit boekje is uiteraard geschikt voor eigen gebruik,
maar ook om cadeau te doen.

Gezamenlijk bestellen levert voordeel op en daarom
hangt in de Ontmoetingsruimte een intekenlijst waarop
u uw bestelling kunt aangeven. U kunt uw bestelling
ook per email doorgeven aan evanwesten@rway.nl
Bestellingen kunnen t/m 12 februari doorgegeven
worden.

Prijs: € 3,95

(Prijs met staffel: vanaf 10 exemplaren € 3,45 per
stuk, vanaf 25 exemplaren € 2,95 per stuk)

Uw commissie V&T

Samenwijzer

De sluitingsdatum voor het insturen van kopij voor
Samenwijzer 27.4 is zondag 22 januari.

Eethuis catechese:

Aanstaande dinsdag gaan alle groepen weer samen
eten in de Hervormde kerk op de Dijk (dus ook de 14-
17 jarigen).

Daar wordt namelijk bekend gemaakt hoeveel we
hebben opgehaald met de schaatsactie van december.
Ook iemand van de krant is erbij.

Vervolgens hebben we wel een eigen programma per
groep.

Dus: dinsdag om 18.00 uur, iedereen naar de Dijk!!!

Gebed over de liefde

God,
wat fijn dat er zoiets als liefde bestaat.
Dat gevoel dat groter is dan jezelf.
Dat gevoel dat je niet alleen bent
en dat je er mag zijn.

Wees met iedereen
die vlinders in z'n buik heeft
van verliefdheid.
Dat de liefde uitgroeit
tot iets blijvends.

Wees met iedereen die radeloos is,
omdat gevoelens niet beantwoord
worden.
Met alle mensen die denken
dat niemand van hen houdt.
Doe hen ervaren dat ze niet alleen zijn.

Wees met alle mensen
die zichzelf waardeloos vinden.
Dat ze ontdekken dat dat onzin is
en een beetje van zichzelf gaan houden.

Geef dat we telkens weer ervaren
hoeveel u om ons geeft.
En help ons die liefde te beantwoorden.

Amen

Greet Brokerhof-van der Waa

Z.O.Z.

Wereldwijd bidden

De kerk is altijd aanwezig, ook in tijden van nood of ontzetting. Bijvoorbeeld na de aanslagen in Noorwegen, waarbij meer dan zeventig mensen de dood vonden. Het overgrote deel was nog geen twintig jaar oud. De Protestantse Kerk schreef een brief aan de kerk van Noorwegen. 'Wij bidden voor allen die zijn getroffen', stond in de brief. Een teken van medeleven en een voorbeeld van oecumene. Via oecumene staan we mensen in nood bij. Want zonder de Wereldraad van Kerken, zou er bijvoorbeeld geen netwerk van kerken en kerkelijke partners bestaan die in actie komen bij rampen. Via het netwerk van kerken (de Act-Alliance) geven we mensen in nood medicijnen, schoon drinkwater en een dak boven hun hoofd. En oecumene gaat verder: het is solidariteit over grenzen heen. Het is leren van elkaar en van elkaars geloofsuitingen en samen verder denken over de positie van de kerk in de samenleving. Ook zoeken we samen naar nieuwe manieren om jongeren te betrekken bij het geloof. Kortom, oecumene is enorm veelzijdig. Om oecumenische activiteiten te behouden is uw steun aan de **collecte** van groot belang!

de bloemen van deze zondag gaan naar....

...Bertina Pols en naar ds. L.M. Schermers.

Koster

21-01 t/m 27-01 dhr. P. van Gorkum
28-01 t/m 03-02 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst zondag 29 januari

10.00 uur Ds. Van der Niet