



Zondagsbrief



19 mei 2013 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1146

Dienst van vandaag:

Ds. Wierdsma.

Lezing 1: Handelingen 2: 1-13

Lezing 2: Johannes 20: 19-23

DE BLOEMSCHIKKING :

12 takken, bij elkaar gebracht zoals de discipelen.

Samengebracht in opdracht van Jezus om te wachten, om die moed, dat geduld op te brengen zo uit te zien naar de kracht van omhoog.

Zij staan als een voorbeeld voor ons.

Reikend naar de hemel om kleur te ontvangen, bloei als verrassing.

Jongerenbijeenkomst 18+

Op zondagavond 26 mei en 2 juni hopen we de 18-plussers in de soosruimte van de kerk te begroeten. De uitnodiging voor een van beide avonden hebben jullie ontvangen.

We leggen onze kaarten open op tafel en gaan met elkaar in gesprek over kerk, leven en geloven.

Ook willen we jullie mening horen over een paar ideeën die we hebben.

Vanaf 19.30 uur ben je welkom, om 20.00 uur begint het programma.

Groetjes, Aart, Floranne en ds. Luci

Mededelingen

* Liedboek 2013 – nog 1 week

Er komt een internet-uitzending van de presentatie van het nieuw Liedboek – Zingen in huis en kerk.

Op zaterdag 25 mei is dit live mee te beleven via www.luisterpost.nl.

In beeld en geluid is het ochtendprogramma vanuit de Grote Kerk in Monnickendam te volgen. Van de workshops s 'middags zullen impressies uitgezonden worden.

Het katern in Kerkinformatie van juni 2013 zal in zijn geheel gewijd zijn aan de achtergronden en mogelijkheden voor de introductie van dit Liedboek. Na 25 mei is de informatie over het Liedboek te vinden via www.pkn.nl > Aktief in de kerk > Werkvelden > Eredienst en kerkmuziek.> Liedboek.

Over de achtergronden en de opzet van het Liedboek is te lezen op: www.liedboek.nl

Het programmaboekje voor 25 mei kunt u vinden op: www.liedboek.nl/userfiles/File/liedboek-programmaboekje-25mei2013.pdf.

Uit een brief van de PKN aan scriba's van (wijk)gemeenten van de PKN:

"Voor veel gemeenten betekent het nieuwe Liedboek een forse investering. Dit geldt vooral voor de bundel ter begeleiding van de zang in de gemeente, te gebruiken door kerkmusici: € 165,-.

Het moderamen van de synode en het bestuur van de dienstenorganisatie hebben besloten om gemeenten, die dat wensen, een steuntje in de rug te geven door één exemplaar van deze bundel gratis ter beschikking te stellen!"

*Donateur actie: In het promotiepakket bij het nieuwe liedboek dat elke gemeente in februari ontvangen heeft, zat ook een bundeltje van folders met een uniek aanbod voor gemeenteleden. Een gemeentelid kan het nieuwe Liedboek gratis ontvangen wanneer hij/zij gedurende minimaal één jaar het programma Missionair Werk en Kerkgroei ondersteunt met een bijdrage vanaf € 3,- per maand.

* Uw scriba is afwezig van 18-26 mei!

Voor dringende zaken kunt U zich wenden tot de praeses.

* Zoals wellicht bekend bestaat ons kerkgebouw in november 45 jaar.

Op vrijdagavond 8 november zullen we hierbij stilstaan; de voorbereidingen voor deze avond zijn inmiddels gestart.

En In april 2014 bestaat onze kerk 125 jaar!

Er wordt een bazaar op 8 maart 2014 en een herdenkingsdienst op 27 april 2014 voorbereid.

Pastoraal spreekuur

Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur.

U bent dan van harte welkom in de kerkenraadkamer voor een kop koffie of thee en een gesprek.

Het zou fijn zijn als u van te voren afsprekt via 010-451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Met een hartelijke groet,
ds. Luci Schermers

Op 30 mei a.s. zal er geen spreekuur zijn. Dan hoopt dominee Schermers mee te gaan met het ouderenreisje.

Samenwijzer.

Samenwijzer 28.7 is voor de periode 9 juni t/m 21 juli 2013.

De sluitingsdatum van uw kopij is zondag 26 mei.

Bedankje

Elise Kreuk, onze organiste uit Lekkerkerk, die door een ongeval 2 maanden is uitgeschakeld, wil U langs deze weg hartelijk danken voor de vele reactie vanuit Krimpen. Het heeft haar heel goed gedaan dat er zo met haar wordt meegeleefd!

vrouwenbijbelstudiekring.

SHALIACH van Jezus.....

Gezant van Jezus ben je, als je in Hem gelooft!

Shaliach (Hebreeuws voor gezondene van Christus)

Een soort ambassadeur, gemachtigd door iemand om te handelen in zijn plaats en de opdracht hier is:

Christus zichtbaar maken door jou.

Wie, ik? Wie ben ik nu? Anderen die ik ken, ja! Die hebben het goed voor elkaar. Maar als ik mezelf vergelijk met anderen, valt dat altijd nadelig uit voor mij. Ik voel me te klein, te minderwaardig voor zo'n opdracht. Punt!

Maar wat, als je ontdekt hoe God naar je kijkt – liefdevol - en dat Hij je heeft geroepen.

Heel belangrijk is dat je gaat begrijpen wie je bent, maar vooral wie je bent in Jezus Christus. We dienen een grote, almachtige God. Ontdekking: Je kunt niet in een grote God geloven en klein en minderwaardig over jezelf blijven denken; onmogelijk!

Om echt te begrijpen hoe we Jezus zichtbaar kunnen maken door ons, moeten we iets begrijpen van Shaliach zijn. Paulus zei: jullie zijn de Shaliach van Christus. Alles wat de Shaliach doet en spreekt geldt als het spreken en doen van de Zender zelf.

Jezus was de Shaliach van God, één met Zijn Vader. Hij zendt ook ons. In de Bijbel staat hier veel over geschreven. Wilkin van der Kamp spreekt tot ons *via een dvd* over dit belangrijke en leerzame onderwerp op 23 mei a.s. bij de vrouwenbijbelstudiekring.

Plaats: 't Voorhof, Dorpstraat 1, te Krimpen a.d. Lek.
Tijd: 9.15 – 11.15 uur.

Zoals gewoonlijk is er gelegenheid tot gesprek n.a.v. de toespraak en vragen.

U bent allen van harte uitgenodigd voor deze morgen.
Graag tot ziens!

Info: 01805 522469 - 510278

De bloemen van deze zondag gaan naar....

..... Mevr. D. Bremmer ter bemoediging

Koster

18-05 t/m 24-05 dhr. C. v.d. Schans

25-05 t/m 31-05 dhr. J. Klerk

Kerkdienst zondag 26 mei

10.00 uur Ds. L. Schermers