



Zondagsbrief



13 april 2014

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1189

Dienst van vandaag:

Ds. IJzerman

1e lezingen: Matteus 13,44; Matteus 13, 53 t/m 58;
Matteus 16, 21 t/m 23

2e lezingen: Matteus 21, 4 t/m 11; Matteus 26 1 t/m 5;
1 Corinthe 3, 16 t/m 23

liturgische bloemschikking.

donker

is

de nacht

stilte

vol angst

laat deze

beker

voorbijgaan

niet mijn-

Uw wil geschiede

trouwe God

dat wij niet afhaken

bij angst en verdriet

niet slapen

stil erbij

blijven

De weg van Jezus die we de veertigdagentijd volgen ,
begon met een vrolijke intocht.

Nu zijn we in de hof van Getsemane en is de sfeer
dreigend.

We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens
bidt of er een andere weg is.

Zij bidden , zijn strijd , wordt weergegeven door de
donkere bloemen . Aan de andere kant van de poort
zien we het zachte groene mos. Het staat voor de
leerlingen die slapen.

In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.

Samenwijzer

Uiterlijke datum inleveren is zondag 13 april voor de
periode 27 april t/m 8 juni 2014.

Toppers

Vanavond komt de groep Toppers in de soosruimte bij
elkaar. We gaan de jeugdendienst van 18 mei
voorbereiden!

Een muziekgroep is geregeld, nu de inhoud van de
dienst. Om 20.00 uur is er koffie en thee, om 20.15
uur gaan we beginnen.

De bloemen van deze zondag gaan naar....

... dhr.T .v.d. Kooi, na ziekenhuisopname.

Pastoraal spreekuur

In verband met Witte Donderdag komt het pastoraal
spreekuur deze maand te vervallen.

De eerstvolgende keer is 15 mei.

Maar u en jullie weten: bel of mail gerust wanneer u
iets wilt melden of een afspraak wilt maken.

ds. Luci Schermers

EO-Jongierendag

Het lijkt nog ver weg maar op zaterdag 14 juni is er
weer de jaarlijkse EO-jongierendag in het Gelredome.
Ook dit jaar hopen we weer een bus te huren en met
een grote groep jongeren naar Arnhem af te reizen om
dit evenement mee te maken. Iedereen die mee wil
moet zelf zijn of haar toegangskaart reserveren op de
website www.eojongierendag.nl Wie zijn kaartje heeft
gereserveerd kan zich vervolgens aanmelden voor een
plekje in de bus bij Gera Spruijt op emailadres:
w.spruijt1@chello.nl of Peter Haspels op emailadres
jeugdwerk@kerkaandelek.nl Aan het meerijden met de
bus zijn € 12,= kosten verbonden.

STILTESPEURTOCHT

Voor wie? voor alle jongens, meiden, vaders, moeders,
opa's. oma's en alle andere gemeenteleden, kortom
voor iedereen! Wanneer? op stille zaterdag, dat is 19
april om 15.00 uur.

Waar? we starten in de kerk en komen daar op het
einde ook weer terug rond half 5.

Wat gaan we doen? Na de start (met koffie en
limonade) gaan we in groepjes op pad. Tijdens deze
korte wandeling zijn diverse stops waarin van alles
gebeurt...we verklappen nog niets, maar het heeft te
maken met natuur, het paasfeest, met stilte..

Het belooft een bijzondere tocht te worden, dus hou
deze zaterdagmiddag vrij!

Bij regen gaat de tocht niet door.

*Meer weten? Vraag het aan de mensen van V&T of de
kindernevendienst! Graag aanmelden op het formulier
bij het koffieloket in de kerk.*

Koster

12-04 t/m 16-04 dhr. A. Voogt

17-04 t/m 18-04 dhr. A. van Gernerden

19-04 t/m 25-04 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst:

Donderdag 17 april, witte donderdag

19.30 uur Ds. L. Schermers

Vrijdag 18 april, goede vrijdag

19.30 uur Ds. L. Schermers

zondag 20 april, eerste paasdag

10.00 uur Ds. Noordam

Paasgroetenactie 2014

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het Veertigdagproject van Kerk in Actie: 'Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt'. Ze maakten een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Vandaag worden na de dienst de kaarten uitgedeeld. Verstuur u de kaart s.v.p. voor dinsdag 15 april.

Schrijft u wel uw naam maar niet uw adres op de kaart.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen. Tips voor de afzender:

Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.

De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart.

Z.W.O. -commissie

Viering 950 jaar Krimpen aan de Lek

Op vrijdagavond 2 mei vindt in de Hervormde Kerk de officiële opening plaats van de festiviteiten rond de viering van 950 jaar Krimpen aan de Lek.

Tijdens deze opening zullen, naast de burgemeester en allerlei historische figuren, ook de predikanten van de hervormde kerk en de Ontmoetingskerk een bijdrage leveren.

Ook gemeenteleden worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt een gratis kaart ophalen in het cultuurhuis.

De kerk gaat om 19.30 uur open, het programma begint op 20.00 uur.

Voor de kinderen zal er binnenkort een historische modeshow worden gehouden.

DE KOFFIE LIJST

U heeft hem ook al gehoord natuurlijk, de veelgestelde vraag: "waar is toch de koffielijst?"

Die was inderdaad foetsie en meteen was het saai na de dienst; wel willen bijpraten, maar zonder koffie of thee. Dat willen we graag veranderen, dus er is weer een lijst! Maar zonder inschrijvers hebben we dan natuurlijk nog geen koffie, dus: geef je op om ook eens koffie te zetten. Als steeds dezelfde mensen het moeten doen, wordt het inderdaad een "moeten" en dat loopt spaak. Terwijl koffie of theedrinken toch juist zo gezellig is! Iedereen die op een knop kan drukken en vloeistof kan schenken, kan het, dus: GEEF JE OP!

WE GAAN OP REIS EN NEMEN MEE

U... die zin heeft om gezellig een dagje uit te gaan. De diaconie organiseert op donderdag 8 mei weer een reisje! Dit jaar is onze bestemming "Museum Broeker Veiling" de oudste doorvaarveiling in het Noord Hollandse dorp Broek op Langedijk. We drinken koffie met gebak, we bezoeken het museum, we maken een rondvaart door het prachtige natuurgebied Oosterdel "het rijk der 1000 eilanden" u krijgt een drie gangen diner, u kunt zelf deelnemen aan de veiling enz. enz. en een broodmaaltijd bij thuiskomst. Kosten voor deze dag zijn 57 euro o.b.v. 35 personen. Natuurlijk hopen we op veel meer mensen zodat de kosten lager worden en we dit met u verrekenen. Meer informatie kunt u lezen in de Ontmoetingsruimte. Enthousiast geworden? Ga gezellig met ons mee en geef u voor donderdag 24 april op bij Meanne Voogt tel: 52 59 35 of Agnes Huizer tel: 06-48 39 85 48. We zien uit naar een gezellige dag!

Collecte verleden week:

Verleden week was de collecte bestemd voor het onderstaand project. Door problemen met de beamer konden we u het filmpje niet tonen.

Eenzaam in Nederland... iets om stil bij te staan Kunt u zich voorstellen dat u op straat moet leven? Voortdurend op zoek moet naar eten, kleding, geld en een slaapplek? Op straat leven is een stressvol bestaan omdat je constant bezig bent met overleven. In plaatsen als Amsterdam en Wageningen zijn inloophuizen en straatpastoraat een goede aanvulling op de gemeentelijke hulp. Een plek voor rust, ontmoeting en bezinning is voor deze groep Nederlanders geen luxe maar pure noodzaak. Kom ook in beweging! Want Kerk in Actie steunt organisaties die mensen helpen zoals de daklozen in Amsterdam of de eenzamen in Wageningen. De kerk helpt hen uit hun sociale isolement. Dank u wel voor uw gift!

Paaseitjes actie

Op 9 juli gaan ik en mijn beste vriendin voor 6 weken naar Oeganda om daar vrijwilligerswerk te doen in kinderdorp Namugongo waar 700 weeskinderen wonen. Dit kost natuurlijk een hoop geld en wij zouden graag een mooi bedrag aan de organisatie willen schenken. Daarom hebben wij een paaseitjes actie georganiseerd: 200 gram voor €2,50. Suzanne Lankhaar