



# Zondagsbrief

12 december 2010 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1049

## **Vesper**

Zondag 12 december a.s. organiseert V&T weer een vesper, in deze korte avonddienst willen we met elkaar stilstaan bij het thema hoop/ verwachting. In de adventstijd zijn we vol hoop, vol verwachting voor de geboorte van Jezus.

Voorganger in deze dienst is ds. M.A. Gouwens- de Gier, de dienst begint om 19.30uur.

We willen iedereen van harte uitnodigen om deze dienst bij te wonen V&T

## **Problemen met de klok:**

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt is de klok, uit hoofde van de veiligheid, een aantal weken niet geluid. Onlangs is er namelijk een onderdeel uit de toren gevallen op een er onder geparkeerde auto. Gelukkig is er geen letsel maar slechts materiële schade. Inmiddels is de toren geïnspecteerd en heeft herstel plaatsgevonden. Het is echter wel duidelijk geworden dat ook de elektrische installatie en elektro motoren verouderd en in slechte staat zijn. Afhankelijk van de kosten zal besloten worden of reparatie van deze zaken ook financieel haalbaar is.

College van Kerkrentmeesters

## **Nieuws van de kindernevendienst**

Op 19 december is er weer de fantastische kinderkerstdienst. Alle kinderen van de kindernevendienst doen hun best om er een groot feest van te maken. Er is weer een boeiend kerstspel, waarin de kinderen niet alleen acteren, maar ook zingen. Het spel "Een herder verdwaald" gaat over de jonge herder Bennie. Komt het weer goed met hem, nadat hij zijn broer Tom bedrogen heeft? Juist met kerst is Bennie op de vlucht voor zijn broer. Waar kan hij onderdak vinden? Is er iemand die iets om hem geeft? Wil je weten hoe het afloopt? Kom dan kijken! Iedereen is welkom.

Zondag 26 december is er **geen** kindernevendienst.

## **Taizé informatie bijeenkomst**

Na deze ochtenddienst, om 11.30 uur in dit kerkgebouw.

## **Collecte Protestantse Kerk: Pastoraat**

Het is altijd goed als er mensen zijn die je verhaal willen horen. Daar weten we in de kerk over mee te praten. We zijn hier bij elkaar op dagen van vreugde bijvoorbeeld als er een kind gedoopt wordt, maar ook op dagen van rouw als iemand uit ons midden is overleden. Ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikanten spelen dan een belangrijke rol. Zij hebben geleerd om te luisteren. Zij zijn er voor mensen, zoeken zo nodig met hen naar verheldering van hun situatie, en begeleiden hen een stukje op hun levensweg. De Protestantse Kerk geeft handreikingen en cursusmateriaal uit om hen die werkzaam zijn in het pastoraat toe te rusten en te ondersteunen. Zodat zij er kunnen zijn voor de ander, voor u en voor mij. Juist daarom is deze collecte zo belangrijk.

## **Welkom op de Kerstochtend bij de Vrouwenbijbelstudiekring .**

Gods geopenbaarde Liefde

Wie de Bijbel een klein beetje kent die weet, *'dat niemand God kan zien en leven'.*

Miljoenen mensen over de gehele wereld die Gods Woord zijn gaan geloven kunnen getuigen van *'Gods geopenbaarde liefde'.* Het is dat getuigenis wat we ook door willen geven op donderdagmorgen 16 december en waar u ook alle gelegenheid krijgt om hier vragen over te stellen. Eén ding wil ik alvast zeggen: *'God houdt van u of u het gelooft of niet'.*

**Plaats:** 't Voorhof, in Krimpen aan de Lek.

**Tijd:** 9.15–11.30 uur, om 9.00 uur is er koffie.

**Informatie:** 0180519278 – 0180522469

Aad van de Sande – Oosterbeek.

## **De bloemen**

van zondag 12 december gaan...

... naar Dhr. B. van der Stege, die 6 december zijn verjaardag vierde.

van zondag 5 december zijn gegaan...

... naar dhr. C. Barnhoorn SR. Die op 5 december zijn verjaardag vierde.

## **Koster**

11-12 t/m 17-12 dhr. A. van Gemerden

18-12 t/m 22-12 dhr. P. van Gorkum

22-12 t/m 24-12 dhr. H. Broekhuizen

25-12 t/m 25-12 dhr. A. Voogt

De volgende zondagsbrief verschijnt:

**zondag 25 december**