



# Zondagsbrief

7 oktober 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1113

## **God ligt op zijn rug onder de wereld :**

God ligt op Zijn rug onder de wereld.  
Steeds aan het repareren, steeds is er iets kapot.  
Ik wilde Hem helemaal zien, maar ik zie slechts  
de zolen van Zijn schoenen .....  
en ik ween.

En dat is Zijn lof.

Tekst Jehoeda Amichai / Israelisch dichter 1924/2000.

## **ISRAELZONDAG 2012.**

Ieder jaar houdt onze kerk op de eerste zondag in oktober Israelzondag.

Dit jaar met als thema: "Een baldakijn van trouw".  
Er wordt tijdens deze dienst een collecte gehouden voor Kerk en Israel.

Bij de uitgang ligt voor een ieder die daar interesse voor heeft het blad KERK EN ISRAEL ONDERWEG, waarin u uitgebreid kunt lezen over het thema van deze zondag.

## **Vrouwengespreksgroep:**

Op dinsdag 9 oktober a.s. komen wij weer bij elkaar om de "Open Deur" te bespreken.

Het thema is GELUK.

De bijeenkomst is bij Jeanette Sluyter, Kakebeen 45. Vindt u het ook leuk om deze ochtend bij te wonen geef dan een telefoontje naar Jeanette.

Telefoon 0180 - 518010

U bent welkom.

## **Vakantiebijbelklub (VBK)**

De herfstvakantie schiet al weer op dus is het weer tijd voor de Vakantie Bijbel Klub. De VBK is bedoeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd en is een fantastisch leuke week vol met leuke spellen, Bijbelverhalen, knutselen, zingen, toneelspel enz. Het thema dit jaar is "Steengoed, Keigaaf" De VBK wordt gehouden in de herfstvakantieweek van de basisschool op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 oktober in de ontmoetingskerk. Het programma begint om 9:15 en is om 12:00 weer afgelopen. Tevens wordt de week feestelijk afgesloten op de vrijdagavond. Hierbij zijn ook alle ouders en belangstellenden welkom. De deuren openen om 18:30 het programma begint om 19:00. Hulp gevraagd, Door het ongelukkig vallen van de vakanties dit jaar is de organisatie nog wel op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen in deze week. Iedereen die wil bijdragen aan deze geweldige week kan zich aanmelden via [vbkkrimpen@gmail.com](mailto:vbkkrimpen@gmail.com)

## **De bloemen van deze zondag gaan naar....**

.... Dhr. A. Klip voor zijn verjaardag op 5 oktober jl.

## **Van de scriba**

Op 10 november a.s. is er in Schoonhoven voor kerkenraden, werkgroepen, catecheseteams en alle ander vrijwilligers in de kerk een Kerkendag voor de kerken van de classis Gouda met als thema: "Op zoek naar God en elkaar".

Op deze dag kunt u naast de veelzeggende en inspirerende hoofdlezing: "Kerk voor de buurt" door ds. Rene van Loon deelnemen aan verscheidene workshops. Ook is er een boekentafel en een ideeën markt met een breed aanbod van wat er in de diverse classiskerken wordt gedaan.

Er zijn programma boekjes met de verscheiden workshops en verder informatie zijn beschikbaar, verkrijgbaar bij de scriba.

In de kerk hangt ook een poster, waarop U kunt lezen hoe u zich aanmeldt voor deze dag.

## **ZWO-commissie**

Graag willen wij weten of er nog belangstelling is voor de bladen "Vandaar" en "Kerk & Israël". Deze liggen in het leesrek. Als er geen belangstelling voor is, willen we ze opzeggen. Als u de bladen leest, laat het dan even weten aan ons.

Alvast bedankt, Adrie, Bep en Lizette

## **Collecteafkondiging**

Vandaag, de eerste zondag van oktober, is het Israëlzondag en besteden we extra aandacht aan onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De opbrengst van de collecte is vandaag bestemd voor het totale werk van Kerk & Israël. Zo wordt de internationale christelijk nederzetting Nes Ammim ondersteund, waar Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. De dialoog aangaan dus. Daarnaast wordt vanuit het werk van Kerk & Israël de leerstoel 'Judaïca' gesteund. Deze leerstoel is bedoeld om aanstaande predikanten toe te rusten met kennis van het Jodendom. Ook wordt de theatervoorstelling 'Beloofd is beloofd' mogelijk gemaakt. Een theatervoorstelling waarin jongeren en ouderen hun ervaringen van hun reis naar Israël en de Palestijnse gebieden uitspelen. De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat alle geluiden gehoord worden. Voor mensen die specifiek hierin geïnteresseerd zijn, brengt Kerk & Israël het tijdschrift "Kerk en Israël Onderweg" uit. Om al deze activiteiten ook in de toekomst voort te kunnen zetten en onze relatie met het volk Israël concreet gestalte te kunnen blijven geven, is uw steun onmisbaar. Geef daarom voor dit belangrijke werk!

## **Kerkdienst zondag 14 oktober**

10.00 uur ds. G. Olde