



Zondagsbrief

6 mei 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1097

Uit de gemeente

Mevrouw C.D.Vliegenthart-van den Berg

Wegens privacy verwijderd.

De bloemen van zondag 6 mei gaan naar....

.... Mevr.Opmeer voor haar verjaardag

Koster

05-05 t/m 11-05 dhr. A. van Gernerden

12-05 t/m 16-05 dhr. A. de Paauw

17-05 t/m 18-05 dhr. C. Hesse

Kerkdienst zondag 13 mei

10.00 uur dr. G. den Hartogh

Doordenkertjes

*In hun gebedsleven zijn veel kerkelijke Nederlanders wat anders dan de rest van de wereld. Zij bidden vóór en danken ná het eten. Internationaal gezien doet men beide meestal vóór de maaltijd. De meest aannemelijke verklaring voor deze traditie: Nederlanders zijn argwanend. Zij bidden voor het eten dat het goed zal smaken en danken pas als ze het geproefd hebben.

*Wie altijd naar de top kijkt bevindt zich in een dal.

*Volgens de vakliteratuur zijn het de besten die een burn-out krijgen. Dus als u nog geen burn-out hebt gehad.....

*Je kunt beter op zondag in je bed blijven liggen en naar de kerk verlangen dan in de kerk zitten en naar je bed verlangen.

*Een theoloog is iemand die er voor gestudeerd heeft om het moeilijk te vinden om heel kort iets te zeggen.

Uit: "Knipoog in de wind" van Rob Favier

Gezocht:

Gedichten, teksten, korte overdenkingen om de zondagsbrief ook in de komende stillere periode mee te vullen.