



# Zondagsbrief



4 mei 2014

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1192

## Dienst van vandaag:

Ds. Wierdsma

Lezing 1: Jesaja 43: 1 - 12

Lezing 2: 1 Petrus 1: 17-23

## Ouderenreis

Op donderdag 8 mei organiseert de diaconie weer het jaarlijkse ouderenreisje. Dit jaar gaan we naar Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk, dit is de oudste doorvaarveiling ter wereld! Door omstandigheden kan een aantal vaste deelnemers helaas niet mee, waardoor we deelnemers tekort komen. We zoeken nog minimaal 5 mensen om mee te gaan.

Het programma ziet er als volgt uit:

Om 8.30 u verzamelen we bij de Ontmoetingskerk, waarna we om 8.45 u per luxe touringcar vertrekken naar de BroekerVeiling. Ter plaatse krijgen we koffie met gebak, is er een audio-visuele presentatie 'De Veildag' waarin we een indruk krijgen van de werkdag van een tuinder rond 1900 en maken we een rondvaart door het prachtige natuurgebied Oosterdel. Daarna krijgen we een warme maaltijd. 's Middags is er gelegenheid een rondleiding door het museum te volgen. Om ca. 14.30 u neemt u plaats op de plek van de handelaar in de authentieke veilingbanken en maken we een veiling mee! Om 16.00 u hopen we weer richting huis te gaan, waar we met elkaar nog een broodmaaltijd eten.

De kosten bedragen € 57,- p.p., inclusief warme maaltijd tussen de middag en broodmaaltijd na afloop. Lijkt het u gezellig om mee te gaan? Geef u dan nu op bij één van de leden van de diaconie! (Wieger Siebenga, Annemarie Kraan, Meanne Voogt en Agnes Huizer) Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Spreek één van ons na de dienst even aan of bel naar Agnes (06-48398548).

## Foto expositie.

In de afgelopen maanden hebben wij veel foto's ontvangen voor de expositie, en is er achter de schermen hard gewerkt om de expositie tot stand te doen komen. Op de Gemeenteavond/Jaarvergadering van 07 mei a.s. wordt er o.a. een lezing gehouden over 125 jaar Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek. Omdat de foto expositie een dankbare terugblik is, van wat er in de afgelopen jaren is gepasseerd in onze kerk, is na overleg besloten om *vanaf 07 mei* de foto's te exposeren. Tevens willen wij alle gemeenteleden bedanken die een bijdrage geleverd hebben, door hun foto's beschikbaar te stellen.

Toos v.d. Leeden, Janet Sluyter en Riet Eikelenboom.

## Van de scriba

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de **jaarvergadering** van woensdag 7 mei.a.s. Voor de pauze behandelen we zoals gebruikelijk de diverse zakelijke stukken, daarna staat de avond in het teken van ons 125-jarig bestaan.

Toos v.d. Leeden, Jeannette Sluyter en Riet Eikelenboom presenteren hun expositie "125 jaar kerk" en na de pauze houdt Sjoerd Veerman een interessante lezing over de geschiedenis van onze kerk. Uiteraard sluiten we de avond feestelijk af met een drankje/hapje. Het is dus voor iedereen zeker de moeite waard om deze avond bij te wonen. Wij rekenen op uw komst!

## Israël en Gods koninkrijk

Op 8 mei willen we gaan kijken en luisteren naar een DVD over Israël en Gods Koninkrijk van Peter Thukahira, een Japanse Amerikaan met een Joods paspoort. Samen met zijn Joodse vrouw en een ander echtpaar hebben zij een gemeente gesticht op de Karmel. U bent allen van harte welkom. Waar: t'Voorhof, Dorpsstraat 1, Krimpen aan de Lek. Tijd: 9.15-11.15u. vanaf 9.00u. is er koffie. Informatie;0180510278 – 0180522469.

## FEEST VAN DE GEEST

Zoals u op de achterkant ziet, hebben we een mooi programma voor de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. U kunt zich nu al opgeven om een dagdeel mee te doen als gastheer of -vrouw. Ook kun je je met een team (4 personen) opgeven voor de quiz! Inschrijffijsten hangen naast het koffieluik. Doet u mee? Mvdb

## De bloemen van deze zondag gaan naar....

... Fam. v.d. Herik, ter bemoediging

## Koster

03-05 t/m 09-05 dhr. H. Broekhuizen  
10-05 t/m 16-05 dhr. C. v.d. Schans

## Kerkdienst zondag 11 mei

10.00 uur Ds. van der Plicht