



Zondagsbrief

4 maart 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1088

Klimmen
om licht te zien,
verblindend,
stralend.
Opgaan in een wolk
van aanwezigheid.
Afdalen
naar de aarde,
verlicht,
gesterkt.

Aanwezige,
richt ons kijken
naar Uw Licht
dat in wolken verhult,
met ons meetrekt.

Bloemschikking thema : Aanwezig **Lezing en schikking**

Jezus neemt Petrus en de broers Jacobus en Johannes mee naar een hoge berg waar zij alleen zijn. Daar verandert de gedaante van Jezus: Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus (Marcus 9: 2-4) Kort daarna viel de schaduw van een wolk over hen, en uit die wolk klonk een stem : 'Dit is mijn geliefde Zoon '(vers 7)

Jezus wordt bevestigd als geliefde Zoon van God. Dat word door de drie leerlingen ervaren als stralend , wit licht . Een extra bevestiging krijgen de leerlingen door het gesprek dat Mozes en Elia aangaan met Hem. Mozes vertegenwoordigt de wet en Elia de profeten. Zij bevestigen de Goddelijke aanwezigheid en wat er verandert als je het licht en het leven van de Eeuwige zoekt

Symboliek ; wit

In de kleur wit komen alle kleuren samen. Wit drukt zuiverheid, licht, vrede, vreugde en feest uit. Wit is de liturgische kleur die in de Kerk gebruikt wordt bij hoogfeesten zoals Pasen. Bij het graf van Jezus worden de vrouwen aangesproken door een man in een wit gewaad.
Stralend wit, als een zon stralen. Het zijn beelden van het licht van God. Maleachi 3 : 20 verwoordt dat als volgt : maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralen, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.

Drie

Drie witte stenen verwijzen naar Mozes, Elia en Jezus die staan in het licht van God

Wolk

De wolk is het symbool van Gods aanwezigheid én verborgenheid. Wij kunnen slechts in een tweezijdige beeldspraak spreken over God : nabij en verweg, present en afwezig; hij openbaart en verbergt zich. De wolk verbeeldt deze tweezijdigheid als geen ander.

Comissie V&T

Rondleiding door de stad Utrecht met zijn vele kerken. Op zaterdag 14 april is er een rondleiding naar verschillende kerken georganiseerd door de redactieleden van het blad Open Deur. De kosten voor deze dag zijn 15 euro voor leden maar ook voor niet leden van dit blad. Hiervoor krijgen we koffie, thee, een lunch en entrees tot vele kerken. De start is in de Lutherse kerk en de lunch in de Nicolaikerkerk en de route(die langs andere kerken en kluizen voert) zal worden afgesloten in de Doopsgezinde kerk. In iedere pleisterplaats ziet, hoort en beleeft u iets anders. U bent van 11:00 tot 17:00 uur onder de pannenkoeken. Het is een afwisselend programma en een leuke herinnering om mee naar huis te nemen. De dames van de bijbelgespreksgroep (waaruit het Open Deur blad met elkaar onderwerpen besproken worden) waren enthousiast en wilden graag aan deze dag meedoen. Wij van Vorming en Toerusting en de bijbelgespreksgroep dachten dat het soms ook voor meerdere mensen in de smaak zou kunnen vallen. Is dat bij u ook het geval? Mail dan naar elsvldaan@chello.nl of bel naar **0180-512704**. Meer informatie zal in het volgende nummer van Open Deur te lezen zijn. Hier hoort u nog van. Zet deze datum alvast in u agenda!!

De bloemen van deze zondag gaan naar....

... Hr. Vliegthart, nog voor zijn verjaardag op 28 februari jl..

Koster

03-03 t/m 09-03 dhr. H. Broekhuizen
10-03 t/m 13-03 dhr. J. Klerk
14-03 t/m 16-03 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst zondag 11 maart

10.00 uur Ds. A. van Bergen

Z.O.Z.

De hoogste weg

Liefde
volhardt
in het scheppen van ruimte

blijft waaien
als een milde lentewind
die bloeien laat
en nooit verstikt

liefde
loopt niet te koop
uitdagend
met hoge borst

liefde
kent geen trots
die beschadigt
en beschaamd maakt

liefde
wil niet winnen
niet zelfgenoegzaam zijn
zich niet handhaven

liefde
verdraagt geen onbetrouwbaarheid
maar deelt de vreugde
om mensen
die op elkaar aan kunnen.

liefde
is een alomvattend huis
en biedt een dak
voor totaal vertrouwen
voor grenzeloos verwachten

liefde
houdt eindeloos vol
valt niet af

liefde alleen
laat zich kennen
als toekomst
die blijft.

Sytze de Vries

Groothuisbezoek

Zoals u weet, zijn de groothuisbezoeken weer van start gegaan.

Iedereen die zich heeft aangemeld, is bij een bijeenkomst ingedeeld.

Degenen die een uitnodiging voor dinsdag 6 maart hebben ontvangen, zijn vanaf 19.45 uur welkom bij familie Gouwens.

Als u zich niet heeft opgegeven, maar deze avond toch mee zou willen doen, dan kunt u contact opnemen met Ria de Ruiter.

Opnieuw: Leo Fijen in de Morgenster,

nu op 7 maart!



Ieder mens wordt vroeg of laat in het leven geconfronteerd met het overlijden van een geliefd medemens. Het overkwam t.v.-presentator en auteur Leo Fijen dat hij in anderhalf jaar tijd zijn beide ouders verloor. Dat raakte hem diep. In het boek "Het jaar dat mijn vader stierf" lezen we zijn briefwisseling over belangrijke levensthema's met Anselm Grün. Deze monnik is voor Leo een luisterend oor. Allerlei vragen over sterven, afscheid nemen en rouw komen tussen beide briefschrijvers ter sprake: de relatie tussen vader en zoon, het rouwproces met broers en zussen, het afscheid van het ouderlijk huis, de troost van rituelen en het gemis dat meer pijn doet dan gedacht en soms onverwacht toeslaat.

Leo Fijen is een boeiend spreker. U hoeft zijn boek niet gelezen te hebben om toch deel te kunnen nemen aan deze waardevolle avond. Kon de avond in januari niet doorgaan, nu hopen we hem zeker te begroeten.

Datum: woensdag 7 maart 2012

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: De Morgenster, Spoorlaan 2, 2908 BG Capelle aan den IJssel

Het zou fijn zijn wanneer u zich van te voren aanmeldt via lm.schermers@hetnet.nl of telefonisch 010-4517840. Maar we zijn ook blij wanneer u die avond spontaan naar de Morgenster komt. Weet u welkom!

Ds. Luci Schermers

Actiedag Jeugdclubs

De gezamenlijke jeugdclubs houden op Zaterdag 17 maart weer hun jaarlijkse actiedag voor hun sponsorkind Dénis te Tanzania. Voor de C1000 gaan ze autowassen, kinderen schminken en verkopen ze koeken en taarten. Naast de bijdrage voor het sponsorkind willen we tevens geld ophalen voor de actie schoenmaatjes van Edukans, dit om ook in het komend seizoen met de clubkinderen weer een schoenendoos te kunnen maken, deze te vullen en op te sturen.

In de komende week voorafgaand aan de actiedag zullen de clubavonden geheel in het teken staan van deze actie. Hierbij roepen wij u op om op zaterdag 17 maart tussen 9.30 uur en 14.30 uur langs te komen om ons met deze actie te steunen.

Namens jeugdclubs Krimpen a/d Lek,
Peter Haspels
jeugdwerk@kerkaandelek.nl