



Zondagsbrief

3 oktober 2010 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1044

Een plaats aan de tafel

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
voor ieder van ons schoon water en brood
een veilige plek, een plaats om schuilen
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
voor iedere vrouw, voor iedere man
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel.
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste:
ze vinden elkaar en niemand gaat voor

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats voor vergeving,
genadig begin van goddelijk recht

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van hem, een levend bewijs

Shirley Erena Murray

Wandeling langs protestantse sporen in Dordrecht

Aan de hand van een beschreven wandeling met uitleg
willen wij met elkaar op zaterdagmiddag 9 oktober
door Dordrecht wandelen.

We varen er heen per waterbus en willen verzamelen
om 13:00 uur bij de halte van de waterbus in de
Stormpolder te Krimpen aan den IJssel.

De wandeling zelf duurt plm. 75 minuten, maar we
nemen onderweg ook de tijd om diverse kerken te
bezoeken en gezellig met elkaar wat te drinken. We
streven ernaar om 16:30 uur de waterbus terug te
nemen. Deze komt om 17:05 uur in Krimpen aan den
IJssel aan.

De kosten van dit uitstapje zijn: € 6,10 retour naar
Dordrecht per waterbus en de kosten van de drankjes
die u nuttigt.

Een intekenlijst hangt in de Ontmoetingsruimte.

De commissie V&T

Vesper 10 oktober 2010 Israëlzondag

Op Israëlzondag willen wij een vesper vieren waarin
het thema Verbond centraal staat. De weg van Israël
kan als een verbondsgeschiedenis worden
samengevat. Verbond betekent: ontmoeting met de
Heer, de Eeuwige, bevrijding en belofte, bedreiging en
gebod. Het verbond kan niet fungeren zonder de mens
die er op ingaat. God vraagt van zijn verbondspartner
vertrouwen en gehoorzaamheid.

In de bijbel vinden we zowel positieve als negatieve
antwoorden hierop. In de profetische boeken
domineren het falen van het volk en het gericht van de
Eeuwige. Toch blijft zijn trouw staan en wordt er
nieuw uitzicht voor de toekomst geopend. De God van
het verbond is ook de God van de hele wereld, in zijn
bijzondere bemoeienis met Israël wordt zijn heil
uiteindelijk over alle volken en mensen uitgebreid.
U bent van harte welkom om deze vesper op zondag
10 oktober om 19:30 uur met ons mee te vieren.
Namens de liturgiecommissie en de commissie V&T

Aan alle gemeente leden jong en oud,

De schoenendoos actie van Edukans is 9 september
weer van start gegaan.

Wij willen deze actie door middel van dit schrijven
alvast onder de aandacht brengen.

Wij hopen van harte dat u dit jaar weer uw steentje bij
wilt dragen?

Om de kinderen de wintermaanden door te helpen, en
hun te verrassen met een versierde schoenen doos.
Vanaf zondag kunt u wanneer u losse spulletjes hebt,
in de hiervoor bestemde doos doen, deze staat in de
ontmoetingsruimte.

Geeft u liever een gift dan staat de doos daar voor u
klaar.

Zaterdag 20 november 2010 is het dan inzamelen van
de versierde schoenendozen.

Ook dan kunt u losse spulletjes brengen, zoals
knuffels, toiletspullen, schriften kleurpotloden pennen.
Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur is de crèche ruimte in
de kerk open.

Wilt u liever geld over maken dan kunt u dat doen
naar het rekening nr. van de diaconie

Rabo Bank: 33.38.00.737 Onder vermelding Edukans
Schoenmaatjes. In de eerst volgende samen wijzer
kunt u meer lezen over deze actie.

De diaconie

Collecte

Zondag 10 oktober

PKN: Kerk en Israel

Vandaag is het Israelzondag en geven we meer dan anders uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel. Dit jaar is het thema "Vertrouw op de Heer en doe het goede"(psalm 37:3) Geloven en doen, horen bij elkaar en in dat perspectief staat dit jaar in de collecte Nes Ammim centraal, een internationale christelijke nederzetting in Galilea, waar Joodse en Arabische mensen de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met elkaar. Hierdoor ontstaat er begrip voor elkaar en ontstaan kansen voor samen leven in vrede. Met uw bijdrage steunt u het werk dat wordt gedaan voor de relatie met het volk Israel. Zo geeft Kerk & Israel financiële steun voor de geestelijke verzorging en coördinatie van verzoeningsprojecten in Nes Ammim. Worden er materialen ontwikkeld voor de plaatselijke gemeenten en worden predikanten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israel. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk & Israel niet worden voorgezet. Helpt u mee?

De bloemen

van zondag 3 oktober gaan...

...naar Dhr. A. Klip die op 5 oktober zijn verjaardag hoopt te vieren

van zondag 26 september ..

waren voor de aftredende ambt dragers.

Koster

2-10 t/m 8-10 dhr. P. van Gorkum

9-10 t/m 15-10 dhr. A. van Gernerden

16-10 t/m 22-10 dhr. J. Klerk

De volgende zondagsbrief verschijnt:

zondag 17 oktober