



Zondagsbrief

1 april 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1092

Bloemschikking

Een weg
zoeken
in pijn
en verdriet
vanuit liefde.
Ontdekken:
niet ik,
maar de Ander
niet een doel
maar het leven
is de weg.
Je buigt
en ziet
kleine bloemen bloeien.

Jezus
Gij, rechtvaardige
in dienstbaarheid
verander ons.
Keer ons leven
naar de Ander,
de wereld.
geest van liefde
wijs ons de weg.

Lezing en schikking De weg

Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard de stad binnen, maar als een zachtmoedige koning op een ezel. Zijn weg zal voeren naar het kruis en Zijn dood. Maar ook naar Zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwige licht. In het licht van God leven is: zoeken naar de rechte weg met jouw talenten en eigenschappen. Het is: dienstbaar zijn aan de Levende, de Scheppende. Dat is wat Jezus tijdens de laatste maaltijd met de leerlingen tegen hen zei: 'Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar volg Mij in het dienstbaar zijn aan anderen. Als beeld daarvan wast Hij de voeten van de leerlingen.

Symboliek.

De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passiegedeelte. De kleur rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed. Denk ook aan de liefde van de geest en het bloed. Denk ook aan de liefde van de mensen langs de weg, die met hun mantels een rode looper voor Jezus uitleggen.

Violen.

Deze bloemen zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid.

Grosbriefjes

I.v.m. de jaarlijkse zoektocht naar nieuwe ambtsdragers kunt U vandaag en ook nog volgende week (Pasen) grosbriefjes deponeren in de dozen. U kunt eventueel een grosbriefje gebruiken dat naast de doos ligt.

Jaarvergadering

De kerkenraad vraagt alvast Uw aandacht voor de jaarvergadering van 18 april a.s. Omdat er een belangrijk onderwerp op de agenda staat, n.l. het beroepingswerk voor een nieuwe predikant roepen we U op om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op die avond, opdat er een zo groot mogelijk draagvlak is voor de belangrijke besluiten, die genomen moeten worden!

Collecte zondag 1 april 2012

Stel je voor dat je je als kind elke dag afvraagt of er wel eten op tafel komt. Of stel je voor dat je vader regelmatig zijn woede op jou afreageert. Je zou waarschijnlijk de straat op gaan. Op zoek naar eten. Op zoek naar een beter leven. Veel kinderen in de hoofdstad van Uganda doen dit ook. Maar wat voor goeds brengt een leven op straat? De Ugandese organisatie KAYDA vangt deze thuisloze kinderen op. Ze kunnen bij KAYDA slapen, krijgen te eten en gaan naar school. En dit alles in een liefdevolle omgeving. Ineens is hun leven niet meer kansloos, maar vol nieuwe mogelijkheden. We vragen uw bijdrage op deze laatste zondag in de 40dagentijd voor het totale werk van Kerk in Actie, waaronder het werk van KAYDA in Uganda. Van harte aanbevolen!

Let op

Inzendtermijn voor de volgende zondagsbrief is woensdagavond 4 april 20.00 uur.

De bloemen van zondag 1 april gaan naar....

...Mw. Adrie Pols en Mw. Wil Terlouw ter bemoediging.

Koster

31-03 t/m 04-04 dhr. H. Broekhuizen
05-04 t/m 06-04 dhr. A. Voogt
07-04 t/m 13-04 dhr. A. van Gemerden

Kerkdiensten Pasen:

5 april witte onderdag 19.30 uur ds J. Sparrenboom
6 april goede vrijdag 19.30 uur ds. L. Schermers
8 april Pasen 10.00 uur dhr. van der Plicht

Paasgroetenactie 2012

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties, die vaak onder moeilijke omstandigheden zich inzetten voor een betere wereld, voor mensenrechten voor iedereen.

Ook wij doen daaraan mee. Na de dienst kunt u een kaart meenemen om te versturen. Het is fijn als u daar ook wat persoonlijks op kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om zelf er iets bij te schrijven.

Toch lijkt het voor u als afzender een wat onpersoonlijke zaak, omdat u niet weer aan wie u de kaart stuurt. Maar namen noemen kan niet in verband met de privacy. Zowel justitiepastores als Stichting Epafras benadrukken, dat uw groet zeer wordt gewaardeerd en de mensen goed doet.

In verbinding staan met mensen, dat is voor iedereen belangrijk. Daarover ging het project van het justitiepastoraat in de penitentiaire inrichting in Vught. Wat betekenen relaties voor jou? Wat heeft de opstanding van Christus daarmee te maken?

De gedetineerden bespraken, dat daardoor verbroken relaties weer hersteld konden worden, van gebroken naar heel, van alleen naar samen. Er is weer liefde mogelijk. Dat werkten ze uit in kleine beelden, en een van die beelden is te zien op de Paasgroetenkaart van 2012.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over deze mensen en organisaties die u een kaart kunt sturen, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie onder: Hoe verzenden wij de Paasgroeten kaarten, achtergrondinformatie over personen en organisaties.

Belangrijke tips voor de afzender

Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres worden niet doorgegeven.

Vorig jaar is gebleken, dat er op de kaarten voor een 'verre gevangene' – dat zijn de enkele Nederlandstalige kaarten, die via Kerk in Actie verstuurd worden - vaak in het Engels wordt geschreven. Dat is niet nodig, de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

De ZWO commissie en de liturgiecommissie

Groothuisbezoek

liefde

liefde is...alles begrijpen van elkaar zonder iets te zeggen.

liefde is....alle ruzietjes weer snel bijleggen.

liefde is....naar elkaar luisteren en elkaar vertrouwen.

maar het allerbelangrijkste van liefde is om van elkaar te houden!

Toon Hermans

Ik smeed het woord
dat naar u heet,
en ik besta
bij de gena
van deze blinde bezigheid.

Gerrit Achterberg.