



Zondagsbrief

kerst 2011 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1078

Kerstmis 2011



'Vrede op aarde': dat willen alle mensen.
En toch blijft er oorlog.
Het geweld blijft, oorlogen woeden, ook in de kleine verbanden van gezinnen en families.
Ondanks alle goede bedoelingen.
Het Kerstfeest laat zien, dat de hoop niet verloren is.
God zelf schiet ons te hulp.
In Jezus is Hij gekomen, we zijn niet langer overgelaten aan onszelf. We zijn niet alleen.
Dat geeft de moed om vrede te blijven zoeken.

Nynke Dijkstra-Algra, Missionair Team PKN

Uit de gemeente:

-Mevr. A.B.van Dijk

- Melissa Elfrink, 17 jaar oud, is ernstig ziek. We willen voorbede doen voor haar en het gezin.

Collecte kerstnachtdienst

KINDEREN IN DE KNEL: GEVEN OM IEDER KIND
Kerst is het feest van het Licht en van het Leven. Juist kinderen beleven veel aan Kerst omdat God in de wereld kwam en één van hen werd. Gedurende de tijd van advent en Kerst voert Kerk in Actie campagne voor kinderen in de knel.

Dit jaar staat een project centraal in de sloppenwijken van de Indonesische miljoenenstad Yogyakarta op Java. Veel kinderen zwerven daar na schooltijd op straat.

De opbrengst van de kerstcollecte gaat onder andere naar partnerorganisatie Anak Wayang die met succes werkt aan het verbeteren van de rechten, gezondheid en onderwijs van de kinderen. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan.

Meer informatie in de folder op uw stoel.

De bloemschikking:

Uw Licht is op aarde verschenen
niet in het centrum van de macht,
maar buitenaf, in een stal,
op stro tussen de dieren.
Uw Licht is verschenen
in een kwetsbaar Kind
als een kostbare parel,
als een witte bloem in de winterkou.
Eeuwige leer ons mens te worden, als Jezus ,
en in het spoor van Uw Geest,
Uw Licht te laten stralen op aarde.

De kleur wit brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde tot uitdrukking.
Het is de enige kleur die in staat is om elke andere kleur uit te stralen. Het is de stralenkrans om elke andere kleur heen.
Het is de enige kleur die in staat is om elke andere kleur uit te stralen. Het is de stralenkrans om elke andere kleur heen.

De Ster uit Jacob is op aarde verschenen, als Licht van de Eeuwige die ons voorgaat.
een Kind is ons geboren en Hij zal vrede, vreugde en verlossing brengen.

Hemel en aarde worden door de geboorte van dit Kind met elkaar verbonden.

We plaatsen in het midden de grote kaars.

Van de voet van de kaars laten we de parels met gebogen takken met groen en witte bloemen lopen naar de aarde. (stro)

Als symbool daarvan leggen we in een brede cirkel stro daar waar de lijnen vanuit de kaars de aarde(het stro) raken.

Naar Lucas 6 (Jezus onderwijst hierin de discipelen):

Gelukkig ben je als je vrede maakt:

je zult kind van God heten.

Maar ik zeg je: luister, houd van je vijanden,

doe goed aan degenen die je haten,

zegen hen die je vervloeken

en bid voor degenen die misbruik van je maken.

Wie je op de ene wang slaat

bied hem de andere wang ook aan,

en als iemand je hemd opeist, geef hem ook je jas.

Geef iedereen die aan jou iets vraagt,

en als iemand iets van jouw eigendom of spullen meeneemt,

vraag het hem dan niet terug.

Zoals jij door anderen behandeld wil worden,

behandel de anderen precies zo.

Lieve mensen,

In Aardenburg genieten wij nog na van de warme afscheidsdienst van 18 december jl, de bijdragen van ieder, jullie aanwezigheid, de warme woorden, het geweldige afscheidscadeau!

Het heeft ons goed gedaan! De eerste week daarna vloog voorbij en ik was dagen doodop.

Bovendien hebben we Rick-Jan verhuisd.

Daarom nu even dit berichtje.

Wij zijn deze dagen vooral in Aardenburg om daar nog een aantal laatste klussen te doen, voordat alles hier straks binnen komt.

Deze keer al veel boeken meegenomen om hier in alle rust mijn vrijstellingen aan te vragen bij de NAP, om straks zo snel mogelijk Europees gecertificeerd te zijn. Omdat we hier relatief meer rust hebben in een nog betrekkelijk leeg huis, dan tussen alle rommel en dozen in Krimpen, zullen we de feestdagen ook vooral hier zijn.

Vanuit Aardenburg dan ook voor jullie allemaal onze Kerstwensen. We hopen voor ieder op Gezegende Kerstdagen met veel verbinding en wensen jullie alvast een goed 2012 toe, waarin het gemeentelven mag blijven bloeien en het vele talent zichtbaar zal blijven en worden!

Met een gebed uit Iona:

Heer, help me om even alles van deze dag los te laten
Al is het maar voor 10 seconden!

Om opnieuw te ontdekken

Waar mijn echte thuis is ...

De plek in Uw Liefde

Waar ik altijd mag zijn!

Gerard en Marian Taalman

Wijzigingen Bloemenfonds:

- - Bloemen worden namens de kerk aangeboden wanneer een gemeentelid 65, 70 of 75 jaar wordt.
 - - Vanaf 80 jaar krijgt iemand jaarlijks rond de verjaardag bloemen.
 - - In geval van ziekte, ziekenhuisopname e.d. worden de wijkouderlingen verzocht dit zo snel mogelijk door te geven aan het bloemenfonds.
 - - Er zijn kaartjes met het logo van de kerk beschikbaar, die van een passende tekst voorzien kunnen worden bij de bloemen.
- Per 1 februari 2012 wordt de leiding van het bloemenfonds door mw. D. Bremmer overgedragen mw. L. Landman.

Koster

24-12 t/m 30-12 dhr. P. van Gorkum

31-12 t/m 06-01 dhr. A. Voogt

Kerkdiensten:

In de **Kerstmorgendienst** van 25 december kan ds. A. van Bergen uit Vianen helaas niet voorgaan wegens ziekte. Gelukkig hebben we op deze korte termijn toch een vervanger kunnen vinden en wel Ruben den Hertog uit Vianen, onlangs afgestudeerd als theoloog en in de regio al eerder voorgegaan; hij was bereid om deze dienst over te nemen met de liturgie, die ds. van Bergen reeds klaar had. Onze dank hiervoor.

In de **oudejaarsdienst** van 31 december kan ds. A. Noordam wegens omstandigheden niet voorgaan, in deze dienst zal nu voorgaan ds. R.H. Nieuwenhuizen uit Alphen a/d Rijn.

De aanvangstijd is 19.00 uur.

In de **Nieuwjaarsbijeenkomst** van 1 januari 2012 zal voorgaan mw. M. Berends van Waardenberg. De bijeenkomst begint om **10.30 uur**. Voorafgaand aan deze korte bijeenkomst is er natuurlijk koffiedrinken en gelegenheid elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.

Kerstgroet Ontmoetingskerk

*Kerstmis kan gebeuren
op duizenden plaatsen
Ieder dorp en iedere plek
kan Bethlehem heten en
ieder hart kan een kribbe zijn
waarin de liefde 'mens' wordt*

De Ontmoetingskerk wenst U en uw familie Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2012!

