



# Zondagsbrief



29 december 2019

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
[www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/](http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/)

Nr. 1454

**Dienst van vandaag:** ds. L. Schermers

## **Bij de dienst van vandaag.**

We lezen tijdens deze dienst verder in het kerstverhaal en zien een andere kant van het kerstgebeuren. Heel bijzonder dat er deze dienst drie echtparen zijn die afgelopen week 50 jaar getrouwd waren. Wat een lange tijd met elkaar in lief en leed verbonden. We willen voor en met hen danken en bidden. We hopen dat u aanwezig bent, zodat u na de dienst - tijdens de koffie met traktatie - hen kunt gelukwensen met deze mijlpaal. We nemen op deze zondag ook afscheid van Dick Sluijter. Hij laat zich overschrijven naar de kerk in Alblasterdam, waar hij al enige tijd woont. Een begrijpelijke stap, maar we zullen hem missen!

## **Diensten rond de jaarwisseling**

Oudjaarsavond zal de kerkdienst gehouden worden in de ontmoetingsruimte. Graag uw eigen liedboek meenemen! Ds. Marielle Berends-van Waardenberg moest zich afmelden. We zijn blij dat Rianne van Westen nu de dienst zal leiden. Nieuwjaarsmorgen vieren we in de kerkzaal. Ieder jaar weer is dit een mooi en zinvol begin van het nieuwe jaar. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid elkaar al het goede toe te wensen. De familie Voogt schenkt koffie en thee met daar bij de opgerolde wafel. Om 10.30 uur zal ds. Luci Schermers voorgaan in een korte viering.

## **Geboorte**

Op kerstavond is bij onze dochter Cornelieke en schoonzoon Thomas een kindje geboren: Mara Feline. Wat een prachtig kerstgeschenk. Ze is gezond en mooi. We zijn blij en dankbaar! Jan Schipper en Luci Schermers

## **Dienst 31 december**

Op 31 december om 19.00 uur hopen we met elkaar het oude jaar af te sluiten met een dienst in de ontmoetingsruimte. Hierin zal Rianne de Kwaadsteniet voorgaan. Het is fijn als iedereen hiervoor zelf zijn liedboek meeneemt omdat we geen beamer zullen gebruiken die avond.

## **De bloemen gaan naar ....**

De bloemen van zondag 29 december gaan naar:  
Mw. Broekhuizen-Snoei, voor haar verjaardag  
De hr. D. Sluiter als afscheid  
Hr. en mw. Klerk, hr. en mw. Eikelenboom en  
hr. en mw. Landman, voor hun 50 jarig huwelijk.  
De bloemen van oudjaarsavond (en  
nieuwjaarsmorgen) gaan naar onze dominee Luci  
Schermers.

## **Vrijdag 17 januari Filmavond,**

met als film:

'Il y a longtemps que je t'aime'

(ik hou al heel lang van je)

De film begint met een scène waarin we een nerveuze vrouw op een vliegveld aan een tafeltje zien zitten. Al snel blijkt dat ze wordt opgehaald door een bekende van haar, die haar al een tijd niet gezien heeft. Vroeg in de film wordt duidelijk dat de vrouw, Juliette, een tijdlang in de gevangenis heeft gezeten en nu door haar jongere zus, Léa, wordt opgevangen. De kijker volgt haar in het kennismaken met de familie en vrienden, het re-integreren in de maatschappij, het omgaan met de drukkende last van het verleden. Inloop: 19:30 uur met koffie. Start film: 20.00 uur  
Onder de film wordt u voorzien van een hapje en drankje, wij zien u graag op 17 januari!  
Commissie V&T Contactpersoon: Monique van der Knijff, tel. 06-20089436

## **Koster**

01-01 t/m 03-01 dhr. J. Voogt

04-01 t/m 10-01 dhr. P. van Gorkum

## **Kerkdienst dinsdag 31 december**

19.00 uur Rianne de Kwaadsteniet

2020

## **Kerkdienst woensdag 1 januari**

10.30 uur ds. L. Schermers

## **Kerkdienst zondag 5 januari**

10.00 uur Ds. J. O. Kroesen

## **Lied van Lot ( Ruines en spoken)**

Ik sta op de grens  
Van vroeger en later  
Voor mij een ruimte  
Die ik nog niet ken  
Achter mij alles  
Wat ik achter moet laten  
Ik sta hier met niets meer  
Dan alleen wie ik ben

Ik maak van wat was  
Een veilige haven  
Al heb ik die stad daar  
Al tijden vervloekt  
Toch lukt het me niet  
Het verleden te laten  
Voor dat wat het is  
Een gesloten boek

En als ik nu omkijk  
Ben ik verloren  
Maar iets houdt me tegen  
Om verder te gaan  
Als ik nu omkijk  
Dan blijf ik voor altijd  
Gevangen in alles  
Wat niet meer bestaat

En al zou ik ook teruggaan  
Er is niets meer over  
Ik weet het en toch  
Ligt de twijfel nog dwars  
Al vind ik niet meer  
Dan ruines en spoken  
Het laat me niet los

Ik kan nog niet breken  
Met dat wat voorbij is  
Ik woon in mijn dromen  
Nog steeds waar ik was  
Ik sta op de grens  
Van vroeger en later  
En achter mij ligt daar  
Een brandende stad

En als ik nu omkijk  
Ben ik verloren  
Maar iets houdt me tegen  
Om verder te gaan  
Als ik nu omkijk  
Dan blijf ik voor altijd  
Gevangen in alles  
Wat niet meer bestaat

Al zou ik ook teruggaan  
Er is niets meer over  
Ik weet het en toch  
Ligt de twijfel nog dwars  
Al vind ik niet meer  
Dan ruines en spoken  
Het laat me niet los  
Het houdt mij nog vast

Als ik nu omkijk  
Blijf ik hier stilstaan

Stef Bos  
Van het album: In een ander licht