



Zondagsbrief

27 november 2011 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1074

Ga nu maar

*Gewoon de weg gaan
die Hij je aanwijst,
Hij is te vertrouwen,
wil enkel je geluk,
tenslotte heeft Hij
je geschapen,
Hij kent je door en door.
Alles wat leeft
heeft Hij geschapen,
niemand weet beter dan Hij
hoe het moet.
Ga nu maar,
als een boom
zul je in bloei staan,
een gezegende zul je zijn.*

(Uit: "Dus ik besta" van Hans Bouma)

Bericht van de kerkenraad:

Voor zover u het nog niet vernomen heeft: Marian Taalman is per 1 november met emeritaat gegaan. Daarom is er op 11 december 2011 om 10:00 uur een afscheidsdienst, waarin zij zelf zal voorgaan. Op deze manier kan zij haar loopbaan als predikant op gepaste wijze afsluiten en hebben wij als gemeente de mogelijkheid afscheid van Marian en Gerard te nemen. Het zou fijn zijn wanneer de afscheidsdienst goed bezocht wordt, we hopen daarom ook op uw komst. De kerkenraad heeft van de classis vernomen dat mevrouw ds. van Alphen uit Haastrecht is benoemd tot consulente van onze gemeente. De kerkenraad zal zich de komende tijd beraden over hoe nu verder, waarbij we naar zowel naar wensen en als naar mogelijkheden moeten kijken.
Hans van den Hoven

Mail -@-

Als scriba beschik ik al over heel wat e-mailadressen van gemeenteleden, maar nog lang van een ieder die een e-mailadres heeft. Daarom deze oproep: wil iedereen, die beschikt over een e-mailadres mij dit doen toekomen? (via scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl)
Bvd!
Jan van der Leeden

Uitleg bij de bloemschikking

De kleur is rood. Het is een kleur die daadkracht, vuur, Heilige Geest, bewogenheid, liefde en verlangen naar recht en vrede uitdrukt. Het is ook een kleur van macht en strijd. In het Bijbelgedeelte Rechters 5 worden de sterren en zon genoemd als symbool van mensen die zich met de Naam van Eeuwige verbinden en strijden tegen ongerechtigheid. Debora is een sterke Godsgetrouwe leidsvrouw. De kleur rood is een verwijzing naar de liefde en de daadkracht waarmee Debora haar leidersrol op zich neemt, om recht en vrede te brengen. Er brandt een Licht in haar, een vuur dat niemand kan doven. In alle gruwelijkheid kan de kleur ook verwijzen naar het bloed dat vergoten wordt. De rode roos is bij uitstek een beeld van liefde. Mensen die opstaan uit liefde voor U, als een licht ons voorgaan, zoekend naar gerechtigheid, zijn mensen die ons leiden naar Uw grenzeloze Licht. Mensen, als sterren in de nacht, zijn mensen om van te houden. Eeuwige, Leer ons luisteren naar hen, maak ons ontvankelijk voor Uw licht. Laat ons opstaan

De bloemen van deze zondag gaan...

...naar Dhr. W. Siebenga

Koster

26-11 t/m 2-12 dhr. H. Broekhuizen
3-12 t/m 9-12 dhr. C v.d. Schans

Kerkdienst zondag 4 december

10.00 uur Ds. E. Hoogerwerf uit Woerden.