



# Zondagsbrief



27 maart 2016

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1280

## **Dienst van deze morgen:**

ds. L. Schermers

## **Liturgisch bloemschikken**

schoenen aan  
om met hem  
op weg  
te gaan  
die ons voorgaat  
naar de ander  
ons voorgaat  
naar leven  
onverwacht  
loopt hij met je mee  
de Opgestane Heer  
te herkennen  
in het brood  
dat je deelt

God  
van leven  
dat onze voeten  
blijven gaan  
naar de (A) ander

Vandaag vieren we de overwinning op de dood .  
Een dag vol beweging .  
De Opgestane Heer blijkt dichterbij  
dan gedacht .  
In de schikking zien we de beweging verbeeld

## **Bij de Paasdienst**

Wat is het bijzonder om vandaag Pasen te kunnen vieren.  
Na alles wat er de afgelopen week is gebeurd, blijven we geloven dat niet het donker en niet de dood zullen overwinnen.  
Daarvan zullen we zingen en horen in deze dienst.  
Belijdenis en doop laten zien dat mensen willen opstaan tot nieuw leven!

## **Sabbatical**

Zoals u hoogstwaarschijnlijk al weet heb ik tussen Pasen Pinksteren zeven weken verlof.  
Op eerste Pinksterdag hoop ik weer voor te gaan in de dienst.  
Tijdens mijn afwezigheid zijn er een paar collega's uit de classis op wie een beroep gedaan kan worden.  
Hun namen zijn bij het moderamen bekend.  
Ik hoop deze weken heerlijk uit te rusten, te wandelen, te lezen, na te denken om na deze weken verfrist weer aan het werk te gaan.  
ds. Luci Schermers

## **Muzikale vertelling**

Ik verheug me op het optreden van Choral met hun muzikale raamvertelling over het leven van de Joodse schilder Marc Chagall.  
Het verhaal ontvouwt zich rond een schilderij over Hooglied. Hun optreden is van 19.30 – 20.30 uur.  
Vooraf (vanaf 18.30 uur) is er koffie met gebak, na afloop zijn er hapjes en drankjes.  
Uw, jouw aanwezigheid is het cadeau voor mijn verjaardag!  
ds. Luci Schermers

## **Collecte Jeugdwerk Protestantse Kerk:**

Geloof doorgeven aan een nieuwe generatie!  
Vandaag, Pasen, is de eerste collecte bestemd voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. De blijde boodschap van Jezus die opgestaan is en de dood heeft overwonnen, willen we graag met kinderen en jongeren delen. Want kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst van de kerk. Nee, ze horen er nu al helemaal bij! Maar het is niet eenvoudig om kinderen en jongeren de waarde van geloven te laten inzien. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten om opnieuw in contact te komen met kinderen, jongeren en hun ouders.  
Een mooi voorbeeld daarvan is Hoek van Holland. JOP en de plaatselijke gemeente ontdekten na het houden van een aantal buurtinterviews, dat gezinnen met jonge kinderen de behoefte hadden aan uitwisseling en ondersteuning bij de geloofsofvoeding. Daarom startte de gemeente met inloopochtenden voor gezinnen waar praktische hulp wordt geboden. Een mooi initiatief dat met enthousiasme is ontvangen. De opgedane ervaringen in dit project worden gedeeld met andere kerken.  
Daarnaast ondersteunt JOP de gemeenten via gratis online programma's voor jeugdwerkers en predikanten in de kerk. Deze programma's worden gedeeld via Facebook en Twitter waardoor ze zich binnen no-time verspreiden onder een grote groep mensen. Met de opbrengst van de collecte kan JOP gemeenten blijven ondersteunen bij het doorgeven van geloven aan een nieuwe generatie. Geef daarom in de collecte. Dank u wel!

## **Koster**

26-03 t/m 01-04 fam. de Gier  
02-04 t/m 08-04 dhr. J. Klerk

## **Kerkdienst zondag 3 april**

10.00 uur ds. N. Voorneveld

## **Seniorensreis dinsdag 10 mei 2016.**

Als er voldoende belangstelling voor is, wil de diaconie dit jaar een dagje uit organiseren naar de molens van Schiedam.

Programma:

9.00 uur - Verzamelen in de Ontmoetingskerk met koffie en gebak.

9.45 uur - Vertrek met de bus voor een programma met een bezoek aan een molen waar een lunch aangeboden wordt. Daarna volgt een rondvaart met een fluisterboot door de historische grachten van Schiedam.

17.30 uur – Na aankomst terug in de kerk is er een broodmaaltijd met soep en dessert in de kerk.

De prijs voor de gehele dag is 52 euro per persoon. Als U mee wilt gaan, dan kunt U zich uiterlijk vóór 30 maart opgeven bij Agnes Huizer, Brederodestraat 2, Telefoon 06-48 39 85 48 (na 18.00 uur) We zijn dan nog op tijd om dat met de busmaatschappij te regelen.

## **EO-Jongerendag**

Het lijkt nog heel ver weg maar op zaterdag 4 Juni is er weer de EO-Jongerendag!!

Waarschijnlijk hebben de meeste van jullie al een uitnodiging gekregen via BEAM.

Nu heb je voor kaarten bestellen natuurlijk nog tijd genoeg, maar als je op het veld wilt staan, moet je wel een beetje snel zijn.

De voorverkoop is namelijk al begonnen!!

Alle gegevens vind je met deze link.

<http://www.eo.nl/beam/evenement/eojongerendag/>

Uiteraard gaan we ook dit jaar weer gezellig met een bus van Krimpen aan de Lek naar het Gelre Dome.

Weet je al zeker dat je meegaat, stuur even een mail aan [jeugdwerk@kerkaandelek.nl](mailto:jeugdwerk@kerkaandelek.nl) dan zorgen wij voor een plekje in de bus.

Het meerijden met de bus kost je net als voorgaande jaren weer €12,= per persoon.

In het kort:

- Bestel **zelf** je kaart !
- Laat even weten als je mee wilt rijden met de bus.
- Als je zeker weet dat je niet mee gaat, laat dat dan ook even weten

Voor de jongste onder ons, die voor het eerst mee gaan. Er gaat leiding mee!

Daarnaast kunnen ook ouders zelf zich opgeven om mee te gaan.

Tot ziens!

Peter Haspels  
06-27656248

Gera Spruijt  
06-39200338

## **Denkbeelden**

Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover.

Epictetus, ca. 55 – 135, kreupel en als slaaf geboren.  
Uit: Filosofie scheurkalender, 24 maart 2016.

## **Concert Gospelkoor Together: FREEDOM!**

Op zaterdag 16 april a.s. geeft Gospelkoor Together een concert in de Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek (Hoofdstraat 90).

Gospelkoor Together is een nieuw projectkoor aangevuld met een combo en blazersensemble. Dit gemengde koor brengt zowel ballads als uptempo nummers ten gehore in de traditie van de Amerikaanse gospelmuziek. Het combo en ensemble begeleidt het koor bij alle liederen, maar brengt ook een aantal instrumentale nummers ten uitvoer. Deze unieke combinatie is de moeite waard om naar te komen luisteren!

Het thema van dit concert is FREEDOM! In een land als Nederland zijn we vrij; vrij om te gaan en staan waar we willen, maar ook vrij om te zijn wie we willen zijn; vrij om te geloven en in de manier om dat met elkaar te beleven. Het thema FREEDOM komt niet alleen tot uitdrukking in de liederen en de muziek, maar wordt ook ondersteund in woord en beeld. Kortom een gevarieerd programma waar iedereen vanuit zijn eigen identiteit en geloofsbeleving bij aanwezig mag zijn. Gospelkoor Together nodigt u van harte uit dit concert bij te wonen. Neem de vrijheid en kom zaterdag 16 april naar de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek! De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

## **GEZOCHT:**

Praktische Personen M/V

De leukste commissie van de Ontmoetingskerk zoekt versterking!

Als commissie V&T organiseren we allerlei activiteiten, zoals de startzondag, filmavond, excursies, de sobere maaltijd, enz. Ook zorgen we voor de verbeelding van het jaarthema.

Ben je graag lekker praktisch bezig, of creatief, of goed bent in pr en vormgeving, en houd je van gezelligheid? Dan zijn we op zoek naar jou!

Zin gekregen om ook wat te doen? Meld je snel bij één van onze leden. Mailen kan ook naar

[commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl](mailto:commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl)

V&T