



Zondagsbrief



17 maart 2019

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1419

Dienst van vandaag: Ds. L. Schermers

Liturgisch bloemschikken

De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen zijn bloemen van de Helleborus geplaatst. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

De meditatie;

"Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met
minder inspanning en weerstand

Acht
verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin.

Bij deze dienst

Het zal vanmorgen gaan over de verheerlijking op de berg. We lezen daarbij uit Lukas 9.
We zijn blij dat Carolien van Schelven vanmorgen aan deze dienst zal meewerken. Welkom in ons midden!

Veertigdagentijd

* Wie op wat voor manier ook in deze periode wil vasten, vindt suggesties op de kaart van Kerk-in-actie die bij de voorbedeschaal ligt. U kunt de kaart mee nemen, er zijn er nog een paar. Dus zo lang de voorraad strekt.

* Mocht u in deze periode dagelijks een stilte moment willen houden, dan kunt u meedoen met de 40-dagenretraite via www.ignatiansbidden.org. Het thema is: Jezus ging de berg op.

* Halverwege de veertigdagentijd is er een avondgebed in de kerk: een moment van gebed, zingen, stilte en lezingen rond het licht van de Paaskaars. Welkom op woensdag 27 maart van 19.00 - 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

* Zaterdagmorgen, 13 april, is de bezinningswandeling. We beginnen om 9.30 uur. Nadere gegevens volgen nog.

Wie wil? Wie durft?

Als kerkenraad zijn we op zoek naar iemand die graag af en toe een stukje schrijft over activiteiten die in of vanuit de Ontmoetingskerk plaats vinden. Iemand die een centrale rol kan vervullen in de PR van onze kerk naar buiten toe. Voor meer informatie kunt u terecht bij de scriba, dhr. Jan de Korte.

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND

Het product van de maand maart is Vis in blik (Zalm tonijn). Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte.

Collecteafkondiging

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar werk en op het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de reïntegratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. Vandaag collecteren we voor dit werk. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan.

De bloemen van vandaag zijn voor.....

...Mw. I de Ruiter, na operatie,
...Hr. K. Sluiter, na ziekenhuisopname,
...Mw. C. v. Schelven, als dank.

Koster

16-03 t/m 22-03 dhr. A. de Paauw
23-03 t/m 29-03 dhr. C. v. d. Schans

Kerkdienst zondag 24 maart

10.00 uur Ds. G. van Manen

Voedselbank

Op zaterdag 13 april organiseert de voedselbank "IJssel en Lek" met de plaatselijke supermarkt Albert Heijn een supermarkt actie.

Mensen kunnen bij Albert Heijn artikelen kopen in de winkel, die zij bij de kassa afrekenen. De voedselbank neemt de artikelen in ontvangst. De artikelen worden op Goede vrijdag 19 april uitgedeeld aan de cliënten van de voedselbank "IJssel en Lek".

Hoe werk het;

Er staan minimaal 2 vrijwilligers (in de spits 3) bij de ingang, achter de poortjes in de winkel, om de klanten een flyer te geven en de actie aan te prijzen voor de voedselbank. Op een centraal punt in de winkel staan de artikelen die de klanten kunnen kopen voor de voedselbank. Zij kunnen kiezen uit ca. 12 artikelen. (Hoe meer artikelen, hoe beter).

Dit nemen ze mee in hun karretje en rekenen af bij de kassa. Voor de uitgang bij de schijfdeuren staan 2 vrijwilligers, die deze artikelen in ontvangst nemen. De artikelen worden in kratjes verzameld. Einde van de dag worden deze opgehaald door de voedselbank "IJssel en Lek".

De actie duurt van 9.00 uur tot en met 17.00 uur. Hiervoor zoeken we vrijwilligers. Aanmelden kan bij Teun Naaktgeboren teunnaaktgeboren@hotmail.com
Tel: 06-37 29 70 42

Geef aan hoeveel uur je beschikbaar bent. (minimaal 1 uur). Ik zal een rooster opstellen, zodat de hele dag minimaal 4 of 5 mensen aanwezig zijn.

Omdat iedereen een vakantie verdient!

Jaarlijks genieten heel veel mensen van een heerlijke vakantie: even eruit, plezier en ontspanning. Maar door de kosten die een vakantie met zich mee brengt is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Al verschillende jaren bieden Hetvakantiebureau.nl (bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan. Gezinsvakanties

Ook dit jaar zijn 100 gezinnen weer van harte welkom in de accommodaties op één van de Nederlandse vakantieparken. Kent u een gezin (maximaal 6 personen) dat leeft op bijstandsniveau dat echt een vakantie verdient? Laat het de diaconie weten! Wij mogen 1 gezin aandragen. De aanvraag moet wel voor 31 maart zijn ingediend. Wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij Patrick Heijnis (06-19691157). Het zou toch geweldig zijn als wij een gezin hiermee blij kunnen maken!

Actiedag Jeugdclubs

De jeugdclubs houden op Zaterdag 23 Maart weer een jaarlijkse actiedag voor het goede doel. Op het marktplein in Krimpen aan de Lek gaan ze auto's wassen en koek verkopen. De opbrengst van de actiedag gaat voor een deel naar hun sponsorkind Denis te Tanzania. Het andere deel is bestemd voor Nacht Zonder Dak, en komt ten goede aan (straat)jongerenprojecten van stichting Tear. Hierbij roepen wij u op om tussen 9.30 uur en 14.30 uur langs te komen om onze goede doelen te steunen.

Vrouwenbijbelstudiekring

Op 21 maart a.s. spreekt Ds. René van Loon uit Rotterdam bij de Vrouwenbijbelstudiekring over "Volop verassingen in Israël". Deze ochtend begint om 9.15 uur, vanaf 9.00 uur is er koffie en om 11.15 is de afsluiting. U bent allen hartelijk welkom in 't Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek.

Zinondag VVP

Op zondagmiddag 17 maart verzorgt op uitnodiging van de VVP Lekkerkerk en omstreken Kamel Essabane een lezing over "Wat weet u eigenlijk van de Islam"? Vaak wordt over de islam gesproken alsof we precies weten wat we dan bedoelen en waar we het over hebben. Maar is dit wel zo? Net zomin als over het christendom bestaan er over de islam eenduidige opvattingen. Het zijn complexe grootheden. Kamel Essabane weet ons op een heldere en prettig relativerende stijl de grondbeginselen van de islam duidelijk te maken. In zijn inleiding wordt stil gestaan bij het islamitisch Godsbeeld en mensbeeld. En ook de betekenis van Allah, de profeet Mohammed, de Koran en de shari'a voor moslims komen aan de orde. Ook is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen. Kamel Essabane is docent islamitische godsdienst op de lerarenopleiding aan de Thomas More hogeschool in Vlaanderen en onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing bij Arkade. Daarnaast schrijft hij boekrecensies voor nieuwwij.nl en is hij verbonden aan het Fahm Instituut als docent islamitische filosofie en aan Su-Shi intrafaith dialogue, een platform voor dialoog tussen soennieten en sjiïeten. De lezing vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis en aan de uitgang is er een openschaalcollecte.