



Zondagsbrief



14 april 2019

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1423

Dienst van vandaag: ds. L. Schermers

Liturgisch bloemschikken

De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen zijn verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de 'weg' en 4 flessen aan de andere kant. In de flessen zijn gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

Meditatie;

"Kijk naar de koning van vrede en recht
Hij is een redder, een held die niet vecht
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet :
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet "

De dagen van Pasen

Vandaag begint de Stille Week. Ik hoop dat u en jij deze week ruimte vindt voor stilte, lezing en gebed. Vanaf donderdag tot en met zondag volgen we in dagelijkse vieringen Jezus vanaf het laatste avondmaal met zijn leerlingen tot de morgen van de Opstanding. Het is mooi om als gemeente met elkaar die weg te gaan. Een weg door het donker van de dood, maar geen doodlopende weg... We hopen dat u en jij er bij kunt zijn!
In de nieuwe SamenWijzer worden per dag het thema en de medewerkers vermeld.

Bijeenkomst 18-30 jarigen

Alle gemeenteleden tussen 18-30 hebben een uitnodiging gehad om vanavond, zondag 14 april, bij elkaar te komen. We gaan met elkaar in gesprek over wat ons bij de kerk houdt en wat we missen. Een mooie groep heeft zich al aangemeld. Maar mocht je dit lezen en vergeten zijn om je aan te melden, weet je welkom!

We zijn welkom bij Marianne Oostendorp en Gertjan Karssen, Jacob Catsstraat 4. Inloop vanaf 20.00 uur, om 20.15 uur start het programma.
Janneke Boer en ds. Luci Schermers

Hartelijk dank

Vorige week zaterdag heb ik in familiekring mijn verjaardag gevierd. In de gemeente heb ik er weinig rechtvaardigheid aan gegeven, maar werd verrast door veel kaarten, mailtjes en appjes. Dat heeft Jan en mij heel goed gedaan. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. In juni hoop ik u en jullie na een zondagse dienst te trakteren vanwege mijn 30-jarig ambtsjubileum!
ds. Luci Schermers

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND

Het product van de maand maart is Vis in blik (Zalm tonijn). Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.

Paaspresentatie bij de Vrouwenbijbelstudiekring

Het begrijpen is te wonderbaar.
Aan de hand van dit thema verzorgt Linette Trapman met behulp van haar schilderijen meditatieve momenten en diept ze, voor de aanwezige toehoorders, de diverse onderwerpen en achtergronden van haar schilderijen uit. De drijfveer van Linette is om christenen wakker te schudden en weer bewust te laten worden van wat 'vanzelfsprekend' geworden is. Zo is een serie schilderijen ontstaan over het christelijk geloof, beginnend bij 'Mens, waar ben je?' en eindigend met 'Nooit meer nacht'. " Iedereen is van harte welkom deze bijzondere morgen mee te maken op: Donderdagmorgen 18 april a.s. Plaats: 't Voorhof, Dorpstraat 1, te Krimpen aan de Lek
Tijd: 09.15 - 11.30 uur Info: 0180522469 of 510278
Hartelijke groet en graag tot ziens!
Linette en ons team

De bloemen van vandaag zijn voor.....

... Ds.L.Schermers, nog voor haar verjaardag.

De bloemen van Witte Donderdag zijn voor

...Mw. v.d.Steege-v.d.Bos voor haar verjaardag.

De bloemen van Goede Vrijdag zijn voor Mw.

.....I.Douw nog voor haar verjaardag.

Kerkdiensten stille week en Pasen:

Donderdag 18 april 19.30 uur

Ds. M. Berends- van Waardenburg

Vrijdag 19 april 19.30 uur

Ds. L. Schermers

Zaterdag 20 april 19.30 uur

Ds. A. van Alphen-Keijzer

Zondag 21 april 10.00 uur Pasen

ds. L. Schermer

Witte Donderdag;

Uitleg bloemschikking;

In de schikking zijn 6 flessen in een cirkel geplaatst, 1 fles staat in het midden. De 6 flessen symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. Het potje in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn. In dit potje staat een driekleurig viooltje.

Meditatie;

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan een tafel zullen gaan.

Barmhartigheid van
de dienende leider
wijsheid
omringd door
dragers van de boodschap.

Goede Vrijdag;

Uitleg bloemschikking;

In de schikking zijn 7 flessen in de vorm van een Latijns kruis geplaatst.
7 is het heilige getal bij uitstek :3+4, ofwel het getal voor de drie -ene God,
en vier, het getal van de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen,
zijn taak is volbracht op aarde. In de flessen zijn rode anemonen geplaatst.
In de hals van de fles is wat houtskool gelegd.

Meditatie;

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik en kijkt hem aan :
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zich zelve kent
ten dode toe beschaamd
doch totterdood bemind.

Wij bidden om een nieuw begin - cpl 6

tekst: Erik Idema
muziek: Gerard van Amstel

Refrein

Wij bid - den om een nieuw_ be - gin, een nieuw be - gin van le - ven. God,

stuur ons toch uw we - reld in om lief - de door te ge - ven.

Couplet

6 Kijk naar de ko - ning van vre - de en recht. Hij is een red - der, een

6 held die niet vecht. Zwaai met een palm - tak en weet wat je ziet:

6 Hij brengt je vreug - de, maar heeft ook ver - driet. Wij