



Zondagsbrief



11 oktober 2015

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1256

Dienst van vandaag:

ds L. Schermers

Collecte voor noodhulp Vluchtelingen

Kinderen verdrinken in de zee. Ouders lopen urenlang met hun gezin over de snelweg. Mannen smeken om brood achter een hek van prikkeldraad. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Op weg naar een betere toekomst voor hen en hun kinderen. De grens is bereikt. Al lang. Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije kerken en organisaties, die zich overal langs de vluchtroute en in conflictgebieden inzetten voor gevluchte, dakloze en ontheemde mensen. Samen vormen zij een krachtig netwerk van mensen die geloven in delen. In kampen in Jordanië delen kerken bijvoorbeeld voedsel en tenten uit. In Syrië zorgen ze ervoor dat ontheemde kinderen toch naar school kunnen. In Griekenland zorgen kerken voor voedsel, drinkwater, tenten en sanitaire voorzieningen. En ook in Nederland bieden kerken praktische hulp. Wij vragen u om hen te steunen met de 2e collecte van vandaag. De ZWO zal de opbrengst nog verdubbelen.

Schrijf een groet aan vluchtelingen!

Vanuit Nederland kunnen we vluchtelingen bemoedigen. Dit doet hen goed. Kerk in Actie helpt vluchtelingen wereldwijd. Naast gebed voor hen of het geven van een gift, kunt u in actie komen door een warme groet of wens te sturen naar een vluchteling. Samen kunnen wij deze vluchtelingen laten voelen dat ze gezien worden, als uniek mens, in grote problemen op zoek naar een veilige plek. Hoe werkt dit? Koop een kaart en schrijf in het Engels uw wens op voor een vluchteling. U kunt de kaart sturen naar Kerk in Actie, t.a.v. Servicedesk, Antwoordnummer 4056, 3500 VB Utrecht.

Kerk in Actie brengt in december deze wensen naar vluchtelingen in Libanon, Jordanië, Irak en Syrië, op Lesbos en Lampedusa, en in Nederland. Dat kunnen ze doen via bestaande internationale contacten met kerken en partners.

U kunt zelf een tekst met een wens of gebed bedenken. Het kan simpel zijn, bijvoorbeeld:

Adres: To an unknown refugee

Wens: A terrible injustice is happening. Never we have felt so close to misery and suffering. We want to let you know you are not alone. We pray for a better future.

Gebed: We pray for peace in the world; may men abandon war, seek justice and live in peace and harmony.

De diaconie.



Vakantie Bijbel Klub in de Herfstvakantie in Krimpen aan de Lek

De voorbereidingen voor de VBK (Vakantie Bijbel Klub) draaien weer op volle toeren. Dit jaar is het Thema "De Bouwplaats". De kerk

zal in een bouwterrein veranderen. Bijbelverhalen, liedjes zingen, knutselen, toneel en spel staan zoals ieder jaar weer op het programma. En natuurlijk zijn ook de beren Brom en Berry en Ronja van de partij. Het worden weer drie speciale en feestelijke dagen voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de basisschool. Opgeven is niet nodig. De kinderen kunnen van woensdag 21 t/m vrijdag 23 oktober 2015 om 9.15 uur naar de Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek komen. Het programma is om 12 uur afgelopen.

Vrijdagavond om 18.30 uur sluiten we de VBK weer af met een feestavond. Alle ouders, familie en vrienden zijn van harte welkom, op deze avond, waar we op de laatste drie dagen terug kijken. Natuurlijk zullen de kinderen ook laten zien, wat ze deze dagen gedaan hebben.

Wilt u als vrijwilliger mee doen, dan bent u van harte welkom.

Voor informatie en vragen kunt u mailen naar vbkkrimpen@gmail.com.

Catechese op zondagavond

18+ of niet in Krimpen door de weeks? Voor jou is er de mogelijkheid om naar de Toppers te gaan.

We komen iedere tweede zondagavond van de maand bij elkaar in de Ontmoetingskerk.

De eerste ontmoeting is vanavond, zondag 11 oktober. Om 19:30 staat de koffie klaar.

Thema: Wat zegt de bijbel over de vluchteling en wat betekent dat voor onze tijd?

Hartelijk welkom!

Koster

10-10 t/m 16-10 dhr. C. v. d. Schans

17-10 t/m 23-10 dhr. A de Paauw

Kerkdienst zondag 11 oktober

10.00 uur Ds. Van der Niet

Try Out dienst 1 november 2015 in "Herberg de Ontmoeting"

Thema: Waarheen leidt jouw weg?

Deze try out dienst wordt een anders-dan-anders dienst.

Met pastor Sjon Donkers uit Zoetermeer en de Sunday Half Hour Band uit Nieuwerkerk a/d IJssel gaan we de uitdaging aan.

Een dienst met veel muziek en een pakkend verhaal.

Je bent welkom in "Herberg de Ontmoeting"

Hoofdstraat 90 op 1 november 2015

aanvang 18.30 uur.

Koffie, thee en frisdrank staan klaar vanaf 18.15 uur.

Samenwijzer

De kopij voor de Samenwijzer 31.2 over de periode 25 oktober t/m 13 december dient uiterlijk zondag 18 oktober a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn

Bezoek Dijksynagoge Sliedrecht

Datum: 17-10-2015

Tijd: 13.15 uur vertrek

Plaats: Ontmoetingskerk

Kosten: € 5,00 p.p. (of minder bij meer deelnemers)

In Sliedrecht staat een uit 1845 daterende synagoge, in de volksmond de Dijksynagoge. In de eerste plaats omdat zij aan de dijk gebouwd is, in de tweede plaats om zich daarmee te onderscheiden van alle andere synagogen ter wereld, waarvan – zover bekend – geen bestaat die ook aan een dijk gevestigd is.

We willen deze synagoge bezoeken om meer te leren over het jodendom en over de lokale geschiedenis van de synagoge. Er zal een rondleiding gegeven worden van 1,5 uur, waarna we op eigen gelegenheid met elkaar nog wat willen drinken.

Er hangt een intekenlijst in de kerk waar u zich kunt opgeven. Als u zelf met de auto komt, kunt u aangeven hoeveel mensen er eventueel met u kunnen meerijden. We zullen met de pont overvaren naar Kinderdijk, neemt u dus wat klein geld mee.

Bij minimaal 10 deelnemers gaat de activiteit door, bij 35 deelnemers is de activiteit vol.

Tot ziens op de 17e!

Commissie V&T

P.S. Noteert u ook vast de filmavond vrijdag 13 november 2015 in uw agenda? We hopen een bijzondere film te gaan zien, hou de zondagsbrief in de gaten...

Uitnodiging

4 bijbel-studie avonden over Israël

U bent van harte welkom op onze Bijbelstudie avonden in de Ontmoetingskerk,

Hoofdstraat 90 in Krimpen aan de Lek, aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.50 uur.

Handelend over het boek 'waarom Israël?' van ds. Willem J.J. Glashouwer van christenen voor Israël.

Neem gerust iemand mee voor deze bijzondere presentatie, zeer zeker de moeite waard.

Informatie: Jaap Bremmer tel:0180-510480 en Leen van der Vlist 0180-682262.

dinsdag 13 oktober : de verbonden met Israël

dinsdag 27 oktober : totdat de Zoon van David komt

dinsdag 10 november : het land Israël / Aliyah, breng de Joden thuis

dinsdag 24 november : de wortel van het antisemitisme

Het thema van elke avond wordt op video ingeleid

door ds. Glashouwer zelf. Vervolgens lezen en

bespreken we met elkaar de genoemde

Bijbelgedeelten aan de hand van de bij elk hoofdstuk vermelde gespreksvragen.

Tevoren wordt een samenvatting van het te bespreken hoofdstuk met de bijbehorende vragen uitgereikt zodat men zich thuis kan voorbereiden.



Waarom Israël? : auteur ds. Willem J.J. Glashouwer, uitgeverij Barnabas te Heerenveen , prijs € 12,50 , ISBN 978-90-8520-075-8