



Zondagsbrief



9 november 2014

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1213

Dienst van vandaag:

Ds. IJzerman

1e lezing: Psalm 1

2e lezing 1Thessalonicenzen 2, 1 tot en met 8

Toppers

Vanavond komen de Toppers weer bij elkaar in de soosruimte. Catechese/gespreksgroep voor 18+ uit beide kerken.

We hopen op een zinvolle en gezellige avond.

Moment van bezinning en gebed

Donderdagavond 13 november bent u en ben jij welkom bij het moment van bezinning en gebed.

We zingen, bidden, luisteren naar muziek en zijn stil.

Een half uur voor God en voor onszelf.

Van 19.00 – 19.30 uur in de kerkenradskamer.

Avond met doopouders

De avond met de doopouders die gepland stond voor 26 november wordt verschoven naar het voorjaar!

Thema-avond: Meer geluk dan grijsheid

In De Wingerd in Krimpen aan de IJssel wordt binnenkort een avond belegd met Jean-Jacques Suurmond, predikant-geestelijk verzorger en o.a. columnist in dagblad Trouw. Hij schreef een boekje over ouder worden "Meer geluk dan grijsheid". Vaak wordt in onze tijd de nadruk gelegd op de sterke mens, op autonomie en groei. Dan wordt ouderdom met verval en beperkingen als negatief ervaren. Suurmond laat zien dat er ook een andere weg is. Niet ondanks maar juist dankzij beperkingen kan de ouder wordende mens ook een weg gaan van verdieping en groei. Ik ben van plan die avond naar de Wingerd te gaan. Wellicht hebben meer mensen belangstelling. Meld u zich dan (010-4517840 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl), dan kunnen we gezamenlijk rijden.

datum: 27 november 2014 tijd: 20.00 – 22.00 uur

plaats: de Wingerd, Krimpen aan den IJssel

kosten: 5 euro

ds. Luci Schermers

VROUWENGESPREKSGROEP.

Dinsdag 11 november komen wij weer bij elkaar om de OPEN DEUR van november te bespreken.

THEMA : ONS DAGELIJKS BROOD.

Bep Schepers is onze gastvrouw en heeft de koffie om 10.00 uur klaar!!

Dus welkom bij BEP, Florastraat 7 -tel.516069

Seniorenmiddag

Op donderdag 13 november wordt de volgende seniorenmiddag gehouden in 't Voorhof, aanvang om 14.00 uur. Deze keer zal meneer P. Schipper uit Tiel ons vertellen over "de hippe jaren 60"

, een periode met grote veranderingen op maatschappelijk, politiek en kunstzinnig gebied. Volop nostalgie, dus met de heer Schipper, die als conservator verbonden is aan musea in Tiel, Culemborg en Zaltbommel. Hij is geen onbekende spreker. Eerder verzorgde hij een lezing over Flipje, het fruitbaasje uit Tiel. Schipper's uitstekende vertelkunsten staan garant voor een boeiende middag waarvoor wij u graag weer welkom heten. Hebt u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Adri de Witte (510880).

Mantelzorgers in het zonnetje. Oproep!

Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. De kerkenraad zou het mooi vinden om namens de kerk bij deze mensen een roos te bezorgen na de kerkdienst van 9 november.

Kent u een mantelzorger in ons dorp? Dan willen we u vragen om haar of zijn naam en adres door te geven uiterlijk maandag 3 november aan één van de diakenen: Agnes Huizer, telefoon 06-48398548
Wieger Siebenga en Jan Kodde, telefoon 523053

De bloemen van deze zondag gaan naar....

....mevr. Jonker, ter bemoediging.

De bloemen van woensdag 5 november zijn gegaan naar mevr. C.S. Groeneveld-v.Staveren na ziekenhuisopname.

Koster

08-11 t/m 14-11 dhr. P. van Gorkum

15-11 t/m 21-11 dhr. A. de Paauw

Kerkdienst zondag 16 november

10.00 uur ds. Van Dorsten

Together Worship Praiseband

met Remco Hakkert, band & vocals

Wanneer : zo 16-11-2014

Hoe laat : 15.00 uur

Waar : Ontmoetingskerk

Kosten : gratis (collecte voor de onkosten)



Samen met Remco Hakkert en zijn band de mooiste liederen zingen tot eer van onze grote Koning.

De dienst is bedoeld voor iedereen en met name geschikt voor jonge gezinnen. De kleintjes zijn dan ook van harte welkom.

Een dienst om naar toe te leven en om daarna weer uit te leven...

We rekenen op jullie stemmen!

Commissie V&T

Kerststal maken

Het Cultuurhuis vraagt mensen om met elkaar een grote kerststal te maken (3/4 levensgroot). Het betreft hier zelfgemaakte figuren, die m.b.v. doeken bekleed kunnen worden. Als we voldoende mensen hebben kan ieder 1 of 2 figuren maken. In het naaiatelier zijn nog prachtige stoffen beschikbaar. We werken met verschillende materialen, maar de stoffen worden weerbestendig gemaakt m.b.v. Powertex of Paverpol. Graag willen we de kerststal midden in het dorp plaatsen. Voor het maken van de stal zijn ook technische mannen nodig.

We gaan uit van een 6-tal avonden in de dependance (voormalige Marskramer). De eerste avond is op maandag 10 november van 19.45 – 22.00 uur. We gaan elke maandag door tot 12 december. Vanaf de 13^e december zal de stal te bewonderen zijn. Graag aanmelden bij het Cultuurhuis zelf of via: info@cultuurhuiskrimpenaandelek.nl