



Zondagsbrief



9 juni 2019

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1431

Dienst van vandaag: ds. J. W. Leurgans

Gedreven

Waar komt de wind vandaag?

Waar gaat de wind naartoe?

Luister naar de bomen,
kijk naar de wolken.

Wie verandert zijn richting,
wie legt hem het zwijgen op,
wie wakkert hem aan?

De wind zucht, suist, loeit,
schudt en rukt.

Vogels laten zich opstuwen.

De wind verfrist, duwt, verzet zich.

De wind brengt adem
van mens naar mens

Mensen die leven van de wind
laten zich drijven, zetten anderen
in beweging, zuchten, bidden,
protesteren, schreeuwen, worden stil.
En mensen veranderen, worden sterk,
dragen anderen, zeggen het voort,
brengen verfrissing, geven warmte,
komen, gaan en komen opnieuw,
onverwacht, steeds weer anders.
Zo zijn mensen die leven als de wind.

(naar Johannes 3:8) Henk Herstel

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND

Het product van de maand juni is Olie/bak en braad
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte.

Huwelijk

Misschien heeft u het al gehoord, op zondag 14 juni
a.s. trouwen wij – Charine van den Hoven en John
Postma – op locatie. Het is een besloten bruiloft,
waardoor het helaas niet mogelijk is om hierbij
aanwezig te zijn. Omdat we toch in onze kerk stil
willen staan bij ons huwelijk, willen wij op zondag 23
juni trakteren op iets lekkers bij de koffie. Extra
bijzonder is dat de ouders van Charine, Gerlinda en
Hans van den Hoven, op 14 juni 30 jaar getrouwd zijn.
Dus is de traktatie ook namens hen.
Met vriendelijke groet,
Charine van den Hoven

Verjaardag

Harry 60!!

We feliciteren Harry alvast met zijn verjaardag. We
wensen hem morgen een hele fijne dag

D-Day



Op 5 juni 1944 werden twee regels van het gedicht
Chanson d'Automne (Herfstlied) van Paul Verlaine
hieronder via de BBC (Radio London) naar het Franse
verzet gestuurd. Binnen 24 uur zou de invasie
plaatsvinden die het begin van het einde van de Duitse
overheersing moest inluiden. Nu 75 jaar later mochten
wij deze invasie herdenken.

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
**Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.**

Droeve tonen
van violen
die in 't najaar klinken
laten mijn hart
in verlangende smart
verzinken.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;

De keel gesnoerd,
doodsbleek, geroerd
als klokken luiden,
denk ik nog aan
wat is gegaan
en wil ik huilen.

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà
Pareil à la
Feuille morte.

En ik moet voort
waar wind mij voert,
mee op zijn boze pad,
van hier naar daar,
als was ik maar
een najaarsblad.
Vertaling: M.H. Teunissen

De bloemen van vandaag zijn voor.....

.... Mw. Groeneveld-v. Staven, voor haar verjaardag.

Koster

08-06 t/m 14-06 dhr. L. Hordijk
15-06 t/m 21-06 dhr. A. Voogt

Kerkdiensten zondag 16 juni

10.00 uur dhr. K. Rigterink

Vervolg D-Day



Foto boven: Standbeeld van Admiraal Sir Bertram Ramsay met telescoop verrekijker in de arm bij Dover Castle, Dover, uitkijkend over de Straat van Dover. De admiraal organiseerde in de chaos van de zomer van 1940 in opdracht van de juist benoemde Britse Premier Sir Winston Churchill operatie Dynamo: de ontsnapping van ruim 330.000 Britse en Europese militairen uit de pocket bij Duinkerken, verslagen en ingesloten door Duitse strijdkrachten, eind mei en begin Juni 1940, in 7 dagen tijd, terug naar Engeland. Ramsay was onder opperbevelhebber Generaal Eisenhower ook de bevelhebber van de vloot die in juni 1944 de troepen terug bracht naar het Europese continent: operatie Overlord, ofwel de landingen in Normandië. Ramsay kwam op 2 januari 1945 om het leven toen zijn vliegtuig op weg naar een bespreking van het Westelijke Geallieerde opperbevel in Frankrijk verongelukte. Op de plaquette van zijn standbeeld staat onderstaande tekst:

" I ploughed a passage through the foam, Dunkirk and Deal - Dieppe and Dover. I brought the flower of Britain home, And took the fruit of freedom over. (A. P. Herbert)"

Ik ploegde een doorgang door het schuim, Duinkerken en Deal – Dieppe en Dover. Ik bracht de bloem van Engeland thuis, en bracht de vrucht van de Vrede terug.

AT