



Zondagsbrief



8 juni 2014

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1197

Dienst van vandaag:

ds. L. M. Schermers

Eerste lezing Exodus 24: 12 - 18

Tweede lezing Handelingen 2: 1-13

Van plattelandsmeisje tot vroedvrouw!

Collecte Kerk in Actie Pinksterzendingweek

Het is Pinksteren, een mooi moment om te collecteren voor het Zendingwerk van Kerk in Actie. Op deze vragen wij uw aandacht voor het werk van de Kerk van Pakistan, een partner van Kerk in Actie. In een land waar christenen een minderheid zijn, vormt de Kerk van Pakistan een krachtige geloofsgemeenschap die op wil komen voor de allerarmsten en zwaksten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor gehandicapte kinderen en door trainingen aan te bieden aan vrouwen, zodat zij zich bewust worden van hun rechten. Ook geeft de kerk onderwijs aan meisjes uit plattelandsgezinnen. Deze meisjes mogen vaak niet naar school, maar moeten thuis blijven om voor het huishouden te zorgen. De Kerk van Pakistan biedt ze een opleiding aan. Bijvoorbeeld aan het dorpsmeisje Shazia: zij kon een opleiding tot vroedvrouw volgen. Een droom die uitkwam. Een droom laten uitkomen, kan mede dankzij uw steun aan de collecte. Met de opbrengst van deze collecte worden ook andere zendingprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Helpt u mee?

Uitnodiging

Op 20 juni om 15.00 uur zal dominee Luci Schermers ons trouwen in de ontmoetingskerk. Bij deze willen wij iedereen die dat leuk vindt, uitnodigen om de dienst bij te wonen. Na afloop is er een receptie in de ontmoetingsruimte. We zien ernaar uit! Groetjes Rianne en Niels

Maaltijd

Zoals de meesten van jullie ondertussen wel zullen weten, gaan ik en mijn beste vriendin (Ryenne) van 9 juli t/m 20 augustus naar Oeganda om vrijwilligerswerk te doen. Tijdens de jeugddienst van 18 mei hebben wij hier al het een en ander over verteld en de collecte was toen ook gedeeltelijk voor ons. We hebben hier een mooi bedrag mee opgehaald en daar willen wij u allemaal hartstikke voor bedanken. Tijdens onze presentatie vertelden wij ook over een maaltijd die wij zouden gaan organiseren om geld op te halen. De datum staat nu vast. De maaltijd (buffet) is op 13 juni in de Ontmoetingskerk. U bent welkom vanaf 18.00 u. Er is geen leeftijd aan verbonden, iedereen is welkom, van jong tot oud! U kunt u aanmelden op de inschrijflijst naast het koffieloket of bij Suzanne Lankhaar. Ook kunt u zich aanmelden om iets lekkers te maken voor op het buffet. De entree is voor volwassenen €15,- en voor kinderen €7,50 p.p. Wij hopen op veel inschrijvingen, zodat we een mooi bedrag kunnen ophalen voor het kinderdorp in Oeganda en natuurlijk een gezellige avond hebben met zijn allen!! Groetjes Suzanne Lankhaar (en Ryenne Reyngoudt)

De bloemen van deze zondag gaan naar....

... mevr. Hesse voor haar verjaardag.

De bloemen van zondag 1 juni zijn gegaan naar

mevr. Deelen i.v.m. vakantie van mevr. Hesse.

Een tweede bos bloemen is vandaag voor

mevr. C.S. Groeneveld-van Staveren.

Koster

07-06 t/m 13-06 dhr. P. van Gorkum

14-06 t/m 20-06 dhr. A. Voogt

Kerkdienst zondag 15 juni

10.00 uur mevr. M. Berends- van Waarndenburg