



Zondagsbrief



5 oktober 2014

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1208

Dienst van vandaag:

Ds. Hoogerwerf

Eerste lezing: Jes. 5: 1-7

Tweede lezing: Mat. 21: 33-46

Meer spirit nodig?

Deze groep die bestemd is voor mensen rond de dertig komt vanavond in de kerkenraadskamer.

We starten om 20.00 uur.

Dit seizoen willen we naar bijbelse figuren kijken. Wat betekenen zij voor ons leven hier en nu? Weet je welkom!

Moment voor bezinning en gebed

Op donderdag 9 oktober stappen we uit de drukte van het bestaan voor een moment van muziek, lezing, stilte en gebed.

Even tijd om tot je zelf en tot God te komen. Van 19.00 – 19.30 uur bent u/ben jij welkom in de kerkenraadskamer.

Bijscholing

In het kader van de bijscholing voor predikanten ben ik maandag en dinsdag in Utrecht voor een tweedaagse over het gebed.

Hopelijk zinvolle dagen voor me zelf en straks ook voor de gemeente.

ds. Luci Schermers

Israëlzondag

Het is vandaag Israëlzondag, in de dienst van vanmorgen zullen wij stilstaan bij onze band met het volk Israël.

De PKN heeft hiervoor een bijzondere informatiekant uitgegeven. De kerkenraad wil u die niet onthouden en heeft daarom een flink aantal exemplaren van deze krant besteld.

Indien u hiervoor interesse heeft, kunt u die na de dienst gratis meenemen. U vindt hem op de tafel in de hal. Daarnaast treft u een blad van Christenen voor Israël, dat de heer Bremmer op eigen initiatief voor belangstellenden heeft aangevraagd.

Jeugddienst: 12 oktober!

Volgende week zondag is er een jeugd- en doopdienst. Het thema van deze dienst is: Water.

In deze dienst zal Emma, de dochter van Marcel en Margje van der Kooi en het zusje van Elian, gedoopt worden. Het wordt een bijzondere dienst waarin de muziekgroep haar medewerking verleent.

De jongeren zijn druk bezig met de voorbereidingen. U/jij komt toch ook?

Israëlzondag 2014 Collecteafkondiging

Vandaag, op Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. In Nederland ontwikkelt de Protestantse Kerk via het programma 'Kerk en Israël' materialen voor plaatselijke gemeenten en worden predikanten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In het buitenland wordt onder meer Nes Ammim ondersteund, een internationale christelijke nederzetting in Galilea. Daar krijgen Joodse en Arabische mensen de ruimte om elkaar te ontmoeten. Sinds 2012 is dominee Pieter Dronkers daar coördinator van het dialoogprogramma. Hij merkt hoe inspirerend het is om dagelijks mensen te ontmoeten die de strijd voor vrede en gerechtigheid niet opgeven. Een van de programma's is het lokale project "Ik ben je buurvrouw. Wie ben jij?". De Protestantse Kerk werkt aan een oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict via wederzijdse erkenning en het wegnemen van vooroordelen. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk en Israël niet worden voortgezet. Helpt u mee?

Seniorenmiddag:

Bent u 55+ en heeft u wel zin in een gezellige middag? Dan nodigen wij u uit om op donderdag 9 oktober eens langs te komen bij de seniorenmiddag in 't Voorhof.

De aanvang is 14.00 uur. Donderdag zal meneer P. Wielenga uit Streefkerk langs komen voor een gezellige spel- en praatmiddag. We gaan plaatsnamen raden, waarbij we zoveel mogelijk goede antwoorden geven over plaatsnamen die op bordjes omschreven staan. Meneer Wielenga doet dit alles ten bate van een kindertehuis in Sri Lanka. Voor vervoer kunt u bellen tot 8 oktober met Adri de Witte (tel. 510880). U bent van harte welkom!

De bloemen van deze zondag gaan naar....

... dhr. A. Klip en Mw N. v.d. Kooi. Beide voor hun verjaardag.

Koster

04-10 t/m 10-10 dhr. H. Broekhuizen

11-10 t/m 17-10 dhr. A. Voogt

Kerkdienst zondag 12 oktober

10.00 uur ds. L. Schermers

Z.O.Z

Film: Dead man walking

Datum: vr 10 oktober 2014

Tijd: 20.00 uur

(inloop vanaf 19.30 uur)

Plaats : Ontmoetingskerk



Dead Man Walking is een film uit 1995 gebaseerd op het boek met dezelfde titel. Met Susan Sarandon en Sean Penn als hoofdrolspelers in dit indrukwekkende verhaal.

Matthew Poncelet wordt beschuldigd van moord en tot de doodstraf veroordeeld.

Ten einde raad schrijft hij een brief naar een katholieke non, Helen Prejean, waarin hij haar vraagt hem moreel en geestelijk bij te staan.

Helen gaat met enige angst in op dit vreemde verzoek. Zij probeert de waarheid te achterhalen die hij maar mondjesmaat prijsgeeft. Ondertussen zoekt zij ook contact met de ouders van het slachtoffer en wordt ze zelf heen en weer geslingerd tussen begrip en woede voor de daden van deze stugge jongeman.

Deze film zet je echt aan het denken en daarom willen we na afloop graag met u/jou napraten, onder het genot van een hapje en een drankje.

Het wordt dus een avond die u/jij zeker niet mag missen!

Noteer deze datum dus in uw/jouw agenda!

NB We willen u om een vrijwillige bijdrage vragen in verband met de kosten van de filmlicentie.

Commissie V&T