



Zondagsbrief



1 april 2018

| <http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1374

Dienst van vandaag: ds. L. Schermers
Pasen

IK GEEF JE DE TOEKOMST.

Johannes 20 : 1-18

De weggerolde steen, een leeg graf,
de ruimte is onbegrensd... ruimte
om in het vroege morgenlicht in de
tuin de Levende te ontmoeten.

Het gaffelkruis bloeit en in de tuin
vertaalt zich het levende licht in
vele witte en gele voorjaarsbloemen.
Maria is bij het lege graf en heel erg
verdrietig.

Maar in het Paasverhaal gebeurt een
wonder.

Iemand noemt Maria bij haar naam en
plotseling herkent ze Jezus.

HIJ IS OPGESTAAN!

. .In de vroege ochtend
opstaan
als het licht glinstert
in dauwdruppels,
als vogels
een loflied zingen
en verstillig
tot leven komt
in een tuin.

Gij levende,
verleg ons struikelblok
neem de steen weg,
schem levensruimte.
Leid ons op het spoor
van Uw leven,
leer ons de geur van heiligheid
ontdekken
in lentebloemen,
Hemeldauw
voelen op onze huid.
Laat ons zingen
een levenslied,
anders,
vanuit de diepte,
hemelhoog.

Pasen

Na drie bijzondere dagen is het Pasen geworden.
Samen met Rejoice vieren we vandaag het leven,
vieren we het feest van opstanding. We hopen op een
inspirerende dienst die ons bemoedigt als we zorgen
hebben en/of ons aanzet om op te staan en in zijn
spoor te leven.

Vakantieweken na Pasen

De komende week zal ik weinig in Krimpen te zien zijn.
Even een adempauze in de werkzaamheden. Voor
bijzondere situaties ben ik gewoon bereikbaar.
Van 27 april - 7 mei heb ik echt vakantie en zal een
van de collega's uit de classis waarnemen. Daarover
hoort u t.z.t. meer. Mocht u vooraf nog een bezoek op
prijs stellen, dan hoor ik dat graag. Ook zal er 26 april
's morgens nog een inloopuur zijn.
ds. Luci Schermers

Ziekenhuis

Mw. Sluijter-Gutteling is in het Erasmus MC (lokatie
Daniel den Hoed) opgenomen. Ze zal daar de eerste
drie weken nog zijn. Haar adres:
mw. G.C. Sluijter-Gutteling
Erasmus MC, lokatie Daniel den Hoed
kamer B-224
Postbus 5201
3008 AE Rotterdam

Protestantse Kerk collecte - Jeugdwerk (Pasen)

Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het werk
van JOP, Jong Protestant. JOP ondersteunt
gemeenten bij het opzetten Kliederkerk, een
missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op
een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen
ontdekken. Samen vieren, eten en al kliederend
ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus
betekent. Veel gezinnen die de weg naar de kerk vaak
niet meer weten te vinden, worden door deze vorm
van kerkzijn aangesproken. Er zijn inmiddels meer dan
130 Kliederkerken gestart. JOP brengt deze
Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met
elkaar in verbinding en ondersteunt hen met tips en
advies om verder te groeien in geloof en creativiteit.

Bloemen van deze zondag gaan naar...

de Hr. en Mw. Spruijt, ter bemoediging.

Koster

31-03 t/m 06-04 dhr. C. Hesse
07-04 t/m 13-04 fam. de Gier

Kerkdienst zondag 8 april:

10.00 uur ds. J. A. Bos

Voordracht nieuwe ambtsdragers 2018

Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers.

Het gaat nu om:

- 2 diakenen i.v.m. het vertrek van mevrouw A.J.

Huizer en de heer J.A. Kodde

- een scriba i.v.m. het vertrek van de heer S. Kooistra

U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor

te dragen. Het formulier kunt u tot uiterlijk zondag 15

april in de hiervoor bestemde dozen in de

Ontmoetingsruimte deponeren. Formulier uit

SamenWijzer vergeten? Geen probleem.

Er liggen formulieren naast de dozen.

We hopen op veel respons.

Namens de kerkenraad,

Sicco Kooistra

scriba

Voedselbank – Product van de maand

Het product van de maand april is groente in blik. Het

inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank

IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden

ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij

het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. In de

afgelopen maand zijn 19 pakken koffie ingezameld.

Alle gevers worden hartelijk bedankt!

Creatieve knutselclub.

Vanuit enkele gemeenteleden is het plan opgevat om

,t.b.v. de bazaar in september, een knutselclub op te

richten om zo met elkaar leuke spulletjes te maken

voor de bazaar.

Hierbij willen we iedereen van harte uitnodigen die zin

heeft om met ons mee te doen. Je hoeft helemaal niet

creatief te zijn: het gaat om het samen bezig zijn.

We starten op vrijdagochtend 16 maart van 9:30 tot

max. 12:00uur in de kerk.

Iedereen is van harte welkom! En vooraf opgeven

hoeft niet.

Als u behoefte heeft aan meer informatie dan kunt u

dit vragen aan: Marry de Gier, Lenie Landman, Bep

Schepers of Marie-José de Gier

VBK

Alle voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Klub zijn

weer van start gegaan en we hebben er allemaal weer

heel veel zin in. Als je het misschien ook leuk vindt om

ons met de voorbereidingen en op de dagen zelf te

helpen, kom dan naar onze inleiding ochtend waarin

we de leiding vertellen over de thema's, de invulling

van de dagen en alvast beginnen met de spelletjes en

andere activiteiten voor de kinderen!

Waar? Ontmoetingskerk, te Krimpen aan de Lek;

hoofdstraat 90 wanneer? 16 Juni; 9.00 tot 12.00

Meer weten? Ineke van der Cingel +316 27529088

ivandercingel@gmail.com

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp (NFK) geeft

kinderen uit arme gezinnen

of die (even) niet thuis

kunnen wonen bouwstenen

om te kunnen werken aan

hun eigen geluk. Dit doen

ze door alledaagse dingen,

zoals een fiets of kleding te

vergoeden, of ontspanning

in de vorm van een dagje

uit of vakantie, om even aan de ellende te

ontsnappen, maar ook ontwikkeling door sport,

muziekles of een laptop voor school.

In december krijgen alle kinderen die in een

woongroep of gezinshuis

wonen een cadeau van NFK. Dit wordt actie pepernoot

genoemd. Via een website kunnen ze zelf middels een

code dit cadeau uitkiezen.

Deze vergoedingen kunnen plaatsvinden door

donateurs (mensen die regelmatig geld geven),

collectanten (mensen die geld ophalen langs de

deuren) en ambassadeurs (bekende mensen die het

werk van NFK ondersteunen).

Samen met mijn man (en 2 zoons) hebben wij een

gezinshuis in Krimpen aan de Lek. Op het moment

hebben wij nog 6 kinderen bij ons wonen die

niet bij hun eigen papa en mama kunnen wonen.

Ook deze kinderen kunnen gebruik maken van NFK en

krijgen in december een cadeau via Actie Pepernoot.

Daarom zijn wij de coördinatoren voor NFK in Krimpen

aan de Lek geworden. We zien waar het geld terecht

komt en hoeveel plezier het

brengt.

We lopen ieder jaar met het hele gezinshuis, de hele

week om zoveel mogelijk op te halen voor alle in

Nederland wonende kinderen die deze hulp zo goed

kunnen gebruiken. Maar dit kunnen we niet alleen.

Hier hebben we collectanten voor nodig

die ons willen helpen. Ieder jaar in april is de collecte.

Dit jaar week 16, van 16 t/m 21 april. Ieder straatje is

er 1, dus heeft u een uurtje over die week en wilt u

helpen meld u dan aan bij Lianne Braemer, 06 – 2210

1503, fam.braemer@hotmail.com.

