



Gemeentebrief



3 april 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/

3

Beste gemeenteleden,

dit is al de derde gemeentebrief die we u toesturen. Afgelopen dinsdagavond hoorden we premier Mark Rutte dat de maatregelen die er zijn om het coronavirus te bestrijden nog zeker vier weken van kracht blijven. Vooral voor de ouderen onder ons een hele opgave. Thuis blijven, weinig contact met anderen hebben, het valt ons allemaal zwaar. Maar ook met een gezin thuis valt dat niet mee. Via deze wekelijkse gemeentebrief blijven we in contact met elkaar.

Palmpasen

Aan een paar kinderen werd gevraagd of Palmpasen een feest is of niet. Een van de kinderen zei: Nou, half-half, 50-50. En dat is waar. Het is een beetje alsof je je verjaardag viert en weet dat je de volgende dag naar het ziekenhuis moet. Je bent blij, maar er is ook een schaduw. Het leven geeft soms een dubbel gevoel. We hebben lang gedacht dat de bomen tot in de hemel groeiden maar worden totaal stilgezet door een piepklein virusje. Dubbelheid in het bestaan. In het verhaal van de intocht zit ook een dubbelheid. Geen stille straten, er is een massa mensen op de been. Ze zingen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer'. Het is de vraag of het wel een vrolijk lied is wat daar klinkt. Die dubbelheid zit in het woord 'Hosanna'. In het Hebreeuws: Hosha Na. Dat betekent letterlijk: 'Help nu!' In de loop van de eeuwen veranderde de betekenis en in Jezus' tijd had het ook de betekenis van lof en bewondering gekregen. Die laatste betekenis heeft het ook voor ons gevoel. Bijvoorbeeld als we één van de artsen horen zeggen dat we niet te snel 'hosanna' moeten roepen nu de ziekenhuisopnames in Noord-Brabant iets beginnen te dalen. Niet te enthousiast er op gaan rekenen dat we het coronavirus wel gaan overwinnen. Hosanna! Roep om redding en een vreugderoep. Kyrië en gloria ineen. Zo is ook Palmzondag een zondag met twee gezichten. Aan de ene kant de vrolijke intocht, maar tegelijk het begin van de lijdensweek. Jezus heeft ook dubbelheid in het leven gekend. Hij is vrolijk geweest en heeft verdriet gehad, Hij heeft bewondering geogst, maar kreeg ook kritiek, Hij is vol energie geweest, maar ook heel moe. Dat vind ik troostend: dat Hij weet wat leven is, wat menszijn is. Maar Hij is ook anders dan wij. Hij was een mens uit één stuk: wat Hij zei, deed Hij ook. Zoals Hij geloofde, zo heeft Hij geleefd. Hij heeft de wereld lief gehad tot het einde toe, Hij was in God en God was in hem. Mens uit één stuk. Zouden wij zo kunnen leven? Denk daar eens over na op deze zondag, op dit half-half feest. De komende week zullen we Jezus volgen op zijn weg. Tot het helemaal donker wordt. Tot je denkt: En wat nu?? ds. Luci Schermers

Kerkdienst op zondag 5 april .

Ook voor komende zondag heb ik een dienst ingesproken die u net als vorige week kunt **beluisteren via kerkdienstgemist** op onze website (www.ontmoetingskerkkrimpen.nl). Hieronder de orde van dienst zodat u de liederen op kunt zoeken en eventueel mee kunt zingen

Orde van dienst 5 april

Welkom –
Psalm 118: 1 en 9 –
Bemoediging en groet –

Stil is de straat overal – in de tijd van corona, een lied n.a.v. lied 1003

Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene – stil is de straat overal.

Refr: Komt er, God, een nieuwe morgen als een teken van uw trouw, worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren, hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Refr: Komt er, God, een nieuwe morgen

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden: ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Refr: Komt er, God, een nieuwe morgen

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Refr: Komt er, God, een nieuwe morgen

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en 's nachts liggen malen: kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Refr: Komt er, God, een nieuwe morgen

Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene – stil is de straat overal.
Refr: Komt er, God, een nieuwe morgen

Gebed –
Lezing: Markus 11: 1 t/m 11-
Lied 554 –
Overdenking –
Lied 561 –
Gebeden –
Lied 552: 1 en 3 –
Zegen –
Lied 556: 1, 3 en 5

U kunt ook naar een kerkdienst te kijken op t.v. De PKN verzorgt op zondag samen met de EO een viering om 9.20 uur NPO2. Ook kunt u op zondag kijken naar: Hour of Power (RTL 5 van 08.00 tot 10.00 uur), naar een geloofsgesprek (NPO2 van 09.45 tot 10.00 uur), Nederland Zingt (NPO2 vanaf 11.30 uur) en u kunt luisteren naar RTV Krimpenerwaard Rondom de Kerken van 09.00 tot 10.00 uur (radio FM 106.6).

Diensten op Goede Vrijdag en Pasen

De diensten op Goede Vrijdag en met Pasen worden vanuit de Hoeksteen in Schoonhoven met beeld uitgezonden. In de volgende gemeentebrief leest u daar meer over. Zelf hoop ik voor te gaan met Goede Vrijdag en de dienst met Pasen leiden ds. Agnes de Gooijer-Snel en ik samen.

Boekje: Passie en Pasen

Het is ontzettend jammer dat we de paascyclus in deze tijd niet als gemeente in de kerk kunnen vieren! Wel hebt u een boekje in de bus gekregen (of het komt nog) om te gebruiken in deze (letterlijk en figuurlijk) stille week, om in woord en beeld stil te kunnen staan bij het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer. Ik vind zelf de afbeeldingen schitterend! Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet! Hopelijk helpt het boekje u en jou om deze week dichterbij Jezus te zijn.
Ds. Luci Schermers

Pastoraat

Ons pastoraat vindt momenteel vooral telefonisch plaats. Schroom niet om zelf naar een van de ouderlingen of naar de dominee te bellen, als u uw verhaal kwijt wilt!
Zoals iedereen inmiddels weet worden er geen bezoekers meer toegelaten in verpleeghuizen. Dat betekent voor de bewoners een eenzaam bestaan, temeer omdat er ook geen activiteiten meer plaatsvinden. Wat let ons om hen wat op te vrolijken met een mooie kaart? De namen en adressen van deze gemeenteleden staan in SamenWijzer

Diaconaat (wordt door de diakenen aangeleverd)

Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie € 20,00
Bedankt hiervoor. Om de diaconale doelen, ook in deze moeilijke tijd, te blijven steunen, zullen we meer geld nodig hebben. Misschien dat we samen wat meer geld bij elkaar kunnen krijgen! We bevelen deze manier van overmaken van harte bij u aan.
B.v.d. de diakenen

Verhuizing

Beste gemeenteleden,
Afgelopen zaterdag hebben vrijwilligers uit onze gemeente en de hervormde kerk, een mevrouw verhuisd naar haar nieuwe woonadres. Ondanks de gevaren rond het coronavirus, moest een en ander doorgang vinden. Allen hartelijk bedankt voor jullie inzet. A.s.zaterdag gaan we er weer tegenaan. Nu een verhuizing naar Lekkerkerk. Gelukkig hebben we weer mensen bereid gevonden te helpen.
Succes mannen, zet um op gepaste afstand op!!
M.de Paauw (diaconie)
Heeft u hulpvragen bel 0638113212 of 0619691157

Wel en wee

Erg blij zijn we dat Lenie Landman (Behouden Huis 6) weer thuis is uit het ziekenhuis. Er is nog een hele weg van aansterken te gaan. De familie is dankbaar voor en blij met alle medeleven en alle gebeden. We wensen Lenie en Piet goed, geduld en vertrouwen.
Mw. C.A. van der Stege-van den Bosch gaat op 7 april verhuizen en definitief in de Irishof wonen. Haar nieuwe adres is Irishof, k. 225, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda. Ze mag vanwege het coronavirus voorlopig geen bezoek ontvangen, maar een kaart is uiteraard welkom! Er zijn meer adressen waar zorg is of verdriet. Laten we met elkaar meeleven en elkaar in ons gebed niet vergeten.

Koning Willem-Alexander belde met de scriba van de PKN

Ds. René de Reuver: "Ik waardeer het bijzonder dat de Koning op deze manier meeleeft met de kerk, landelijk en lokaal, en ons allen een hart onder de riem steekt. De Koning ziet en waardeert de grote creativiteit en geestdrift waarmee velen zich inzetten om ook in deze tijd het Evangelie te delen en mensen nabij te zijn. Het meeleven van de Koning is een grote stimulans om juist in deze crisistijd, vanuit het licht van Pasen, elkaar in geloof, hoop en liefde nabij te zijn."

RINGLEIDING KERKZAAL

Op 11 maart jl. is door Schaapsound uit Ridderkerk de ringleiding nagekeken en getest en in orde bevonden. De term zegt het al: het is een leiding van een ring. Het zijn dus geen lussen die in de vloer lopen maar één leiding. Misschien in de vorm van een acht, maar daar kon Schaapsound geen uitsluitsel over geven. Die ring loopt ruim een meter voor de achterkant van het orgel langs, twee meter uit beide zijgevels en anderhalve meter vanaf de pilaren van de Avondmaalsruimte richting de kerkzaal. Dit is globaal, want ik heb het als rechte lijnen beschreven, terwijl de leiding alleen aan de Hoofdstraatkant, dus achter het orgel flauw rondloopt.
Als iemand met een gehoorapparaat BINNEN die ring gaat zitten, moet er een goede ontvangst zijn. Helaas kunnen niet alle gehoorapparaten dit signaal ontvangen. Dan moet dat door betrokkene worden gevraagd aan de specialist of audicien, waar het apparaat is aangeschaft.
Een hartelijke groet, Ruud van Mastrigt



Bijbeltekst

Jesaja 41 vers 10

"Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand." "Ingezonden door Mevr. A. Stip.

Beste gemeenteleden,

Op dit moment zitten we grotendeels allemaal thuis. Ik hoorde iemand de vergelijking maken: "Eigenlijk leid ik een kluzenaarsleven". Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. De familie bezoeken kan nauwelijks, de bewoners van verpleeghuizen zien geen kinderen komen en de ontmoetingen op straat vinden bijna niet plaats. Wel is er meer e-mailverkeer, de apps piepen de mensen op, kaartjes of briefjes worden gestuurd en telefoontjes gepleegd. Dat het wordt gewaardeerd, is zeker! Onze predikant heeft via een kerkblad nog een manier gevonden om in deze tijd elkaar op de hoogte te houden. Wilt u/Wil jij iets meedelen aan andere gemeenteleden: een gedicht, een gebed, of een verhaaltje, een foto of een berichtje hoe u/jij de dag thuis doorbrengt?

Geef uw/jouw ervaring door aan de redactie van SamenWijzer. Die bundelt uw/ jullie ingeleverde stukjes. Geschreven of getypt maakt niet uit. Iedereen is er blij mee om wat van een ander te horen: "Hoe gaat het met u/jou?".

Is er voldoende materiaal binnengekomen, dan wordt een apart themanummer gemaakt. Komt er weinig binnen, dat wordt dit opgenomen in de volgende SamenWijzer, die rond 25 april verschijnt. De redactie ziet uw/jouw ervaringen met belangstelling tegemoet! Het inleveren kan via de mail e-mailadres: samenwijzer@ontmoetingskerkkrimpen.nl of bij de redactie in de brievenbus.

Afstand houden is noodzakelijk! De Ontmoetingskerk probeert de geestelijke afstand door deze actie te verminderen.

Namens Nelly Hesse een hartelijke groet,
Ruud van Mastrigt, Rijsdijk 37, tel. 514358

Wijzigingen in het informatieboekje 2020

In de adressenlijst:

1. Pag. 17 de heer J.C. Edelenbos (zonder ch);
2. Pag. 17 mevrouw T.A. van de (zonder n) Giessen;
3. Pag. 19 huisnr. mevr. S.C. Spruijt 125 (niet 126).

Gemeentebrief 9 april in plaats van 10 april 2020

Beste gemeenteleden

Volgende week vrijdag 10 april, is het Goede Vrijdag. We proberen dan weer om een dienst uit te zenden. Mede daarom zal de gemeentebrief van volgende week dan op donderdag verschijnen.

Jan de Korte Scriba

Let op!

Volgende week moet kopij voor de gemeentebrief aangeleverd zijn voor woensdag 8 april 20.00 uur. De redactie

**Storm maakt dat
bomen dieper
wortelen.**

OM
DENKEN