



Gemeentebrief



20 december 2024

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 249

Meditatief- Meer dan ik weet

Orde van dienst



Op weg naar Kerst verlangen we naar licht,
naar tekenen van hoop in een onrustige wereld.
Graag zouden we grip houden op wat er gebeurt,
op de plannen die we maken, op ons leven.
Maar vaak genoeg moeten we loslaten,
moeten we vertrouwen vinden.
Vertrouwen dat in alle kwetsbaarheid
Gods licht ons draagt,
ons vult met kracht en moed
en ons met vrede omarmt.

Ik weet
dat Gij niet ver zult zijn,
een lichtvlam in de nacht.
Ik weet
dat Gij mijn leven draagt
meer dan ik had gedacht.
Ik weet
dat Gij mijn bron van leven bent
uit wie ik putten mag.
Ik weet
dat Gij met mij gaat
ook deze dag.

Maar meer dan weten zoekt mijn hart:
Wees Gij mijn kracht bij wat mij klein en
kwetsbaar maakt.

Wees Gij mijn vrede bij wat onrustig in mij woedt.
Wees Gij mijn adem bij alles wat mij de adem
beneemt.

Wees Gij mijn vreugde die mijn leven voedt.

Ik wens u en jullie allen gezegende dagen in het
licht van Gods liefde die ons in zijn kwetsbaarheid
nabij komt. Gertjan Robbemond

zondag 22 december 2024

Op deze 4e adventszondag wordt onder
leiding van de het team van de
kindernevendienst het KINDERKERSTFEEST
gevierd. Het belooft weer een afwisselende
dienst te worden waarin o.a. de wandelaars
weer voorbij komen, het kerstverhaal wordt
gelezen en de kerstmusical Van sloop naar
hoop wordt opgevoerd. Ook nu wordt er
aandacht besteed aan de antwoorden op de
vraag van de week op het
'mededelingenbord' (zie elders in deze
Gemeentebrief). De leiding van de
kindernevendienst nodigt JONG en OUD uit
om dit feest mee te vieren. Orgelspel –
Welkom – Zingen: NLB 477: 1, 2 en 4 Komt
allen tezamen – Uitleg van de bloemschikking
– Het aansteken van de adventskaarsen en
het opzeggen van de kaarsengedichtjes –
Zingen: Jezus laat mij stralen – Filmpje
waarin gemeenteleden vertellen wat hun
hoop geeft – Gebed – Adventsproject: zingen
Projectlied Wij hopen op een teken, de
wandelaars kijken terug, antwoorden op de
vraag van de week, het verhaal van Maria,
zingen: De Lofzang van Maria (tekst Jolanda
van de Marel) – Het Kerstverhaal naar Lucas
2 – Zingen: Knoop het even in je oren –
Kerstmusical 'Van Sloop naar hoop' -
Dankgebed – Mededelingen – Aandacht voor
de collecten – Slotlied – Nu is er hoop (op de
melodie van Joy to the world)– Wegzending
en zegenbede, gezongen Amen.

Wel en wee

Op zaterdag 28 december hoopt mevrouw A.
Broekhuizen-Snoei haar verjaardag te vieren.
Van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag
toegewenst.

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 22 december

1ste Protestantse kerk Jong protestant (JOP)

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijk jeugdgroepen, mee aan de Kerst Challenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. Geef in de collecte en ondersteun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hartelijk dank!

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. JOP overmaken op rek.nr. NL10 RABO 0333 8007 37
Of scan de QR code voor collecte 1



2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63 RABO 0333 8006 56
Of scan de QR code voor collecte 2



Hallo gemeenteleden.

A.s. zondag is het zover: HET kinderkerstfeest.
Een mooie dienst voor jong en oud.
De kinderen zijn al weken bezig om hun tekst te leren voor de musical.
Al vele keren zijn ze op vrijdag bij elkaar gekomen om te oefenen en zondag na de kerk om de liedjes te oefenen.
Het wordt een prachtige dienst waar het thema HOOP centraal zal staan.
We willen iedereen uitnodigen om bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn.
We hopen dat er naast vele kinderen ook de volwassenen aanwezig zullen zijn.
Dat we als gemeente hen omringen en bewonderen.
We hopen op een volle kerk en waardevolle dienst met elkaar.
Namens de kindernevendienstleiding,
Bettina

Gezegende feestdagen

In de aanloop naar Kerst en de jaarwisseling ontvingen Karin en ik verschillende liefdevolle wensen vanuit de gemeente. Wij willen u en jullie hartelijk danken voor deze goede wensen. We zijn er blij mee. Van ons uit wensen we u en jullie gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een hoopvol 2025.
Karin en Gertjan Robbmond



De bloemen van zondag 22 december zijn voor dhr. en mevr. De Gier.



Oproep: beantwoord de vraag van de week en die voor kerstmorgen!



In de adventsperiode staat er bij de hoofdingang een 'mededelingenbord' met daarop de vraag van de week. Voor de komende zondag is dat:

Van welke muziek hou je?

Voor kerstmorgen is de vraag:

Wat vind je bijzonder aan kerst?

We hopen dat heel veel kinderen en volwassenen een briefje met hun antwoord willen opplakken op het 'mededelingenbord'. U kunt thuis een briefje maken of bij binnenkomst in de kerk.

Daar liggen een pen en een aantal post-its. Om 9.55 uur wordt het bord in de kerk gezet. Tijdens het blokje kindernevendienst wordt aan de antwoorden aandacht besteed. Doe mee!

Klaas Rigterink



Symbolisch bloemschikken,

De schikking,

De ontvangende lijn is naar boven geschoven, dicht bij het licht. In de ontvangende lijn zijn twee amaryllisbollen neergelegd, de bloem is diep verborgen in de bol. De twee bollen symboliseren Maria en Elisabeth.

Meditatieve tekst

Verborgen leven
om te ontvangen
als licht in de wereld
vol verlangen



Orde van dienst

Kerstdienst 24 december 2024

Onze predikant ds. Gertjan Robbmond spreekt over het Licht in het donker van de kerstnacht. Aan deze dienst wordt meegewerkt door de zanggroep Kerygma uit Capelle aan den IJssel

Woord van welkom - Zingen: Lied 477: 1 t/m 4 Komt allen tezamen - Bemoediging en groet
-Zingen: NLB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore - Kerygma zingt: Come Emmanuel -
Gebed in de Kerstnacht – Zingen: NLB 500: 1, 2 en 5 Uit uw verborgenheid - Kerygma zingt: Is er plaats? -
Eerste lezing Jesaja 9: 1 – 6 - Zingen: NLB 476 Nu zijt welkome - Kerygma zingt: This holy Christmas night - Kerstevangelie – Lukas 2: 1 – 7 – Zingen: NLB 483 Stille nacht – Kerstevangelie: Lucas 2: 8 – 14 – Zingen: NLB 481 Hoor de engelen zingen d' eer – Kerstevangelie: Lucas 2: 15 – 20 – Zingen: NLB 506 Wij trekken in een lange stoet – Kerygma zingt: I heard the bells -
Overdenking - We zingen: NLB 484 Go tell it on the mountain - DIENST VAN HET ANTWOORD: Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader - Aandacht voor de collecten - Kerygma zingt: Cry out – Slotlied: NLB 487 Eer zij God in onze dagen - Zegen, beantwoord met Ere zij God



Collecten

Collectedoelen 24 december :

1ste Kerk in Actie Kinderen in de knel

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help je mee?

Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kinderen in de knel overmaken op rek.nr. NL10 RABO 0333 8007 37

Of scan de QR code voor collecte 1



2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 2



Orde van dienst woensdag 25 december 2024

Ook op deze **Eerste Kerstdag** is ds. Gertjan Robbemond onze voorganger. De dienst wordt opgeluisterd door pianospel van Dingena de Rooter en solozang van Meanne Voogt. Hoewel er geen kindernevendienst is, is er zeker aandacht voor de kinderen. De wandelaars hebben naast hun verhaal ook aandacht voor de antwoorden op de vraag van vandaag (zie elders in deze Gemeentebrief). We wensen elkaar toe dat de geboorte van Jezus voor ons een bron van hoop zal zijn.

Welkom en mededelingen - Aansteken van de kerstkaars en opzeggen van het kaarsengedichtje - Zingen: Lied 477 : 1 t/m 4 Komt allen tezamen - Woorden van licht en liefde - Aandacht voor de liturgische bloemschikking – Zingen: melodie NLB 482, tekst oude berijming Daar is uit 's werelds duistere wolken; vers 2 Meanne – Gebed - Moment met en voor de kinderen; Adventsproject: thema Bron van hoop, zingen Projectlied: Wij hopen op een teken, de wandelaars komen langs, de antwoorden op de vraag van kerstmorgen worden bekeken, de laatste plaat van de kalender van hoop komt aan bod; er is er één jarig; kinderlied: Goed nieuws goed nieuws - Schriftlezing Lucas 2: 1 - 7 -Zingen: NLB 483: 1 en 2 Stille nacht - Ter overweging – Zingen: NLB 478: 1 en 2 Kom verwondert u hier mensen - Schriftlezing Lucas 2: 8 -13 – Zingen: NLB 487 Eer zij God in onze dagen - Ter overweging – Zingen: NLB 481 Hoor, de engelen zingen de eer ; vers 2 Meanne - Schriftlezing Lucas 2: 15 – 20 - Zingen Joy to the world - Ter overweging – Zingen: NLB 484 Go tell it on the mountain - Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader - Aandacht voor de gaven - Slotlied NLB 489: 1 en 3 Komt ons in diepe nacht ter ore - Wees gezegend, gesproken amen – Zingen: Ere zij God

**IEDEREEN GEZEGENDE KERSTDAGEN
TOEGEWENST!**

Symbolisch bloemschikken,

De schikking,

De ontvangende lijn is naar boven geschoven, hoger kan niet meer, dicht bij het licht. In de ontvangende lijn zijn lichte materialen gelegd: bessen, vruchten, gedroogde witte bloemen, schaduwplantjes. Eigenlijk kun je hier alleen lichtgekleurde plantaardige materialen voor gebruiken.

Meditatieve tekst

Ontvangen licht
verbeeld in bloemen, vruchten
vol zaden
om te leven
licht in de toekomst.



De bloemen van eerste Kerstdag zijn voor Ron Welter, voor zijn werk als "postbode".

Collectedoelen 25 december

1ste Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr.
NL63 RABO 0333 8006 56
Of scan de QR code voor collecte 1



2de Diaconie

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie overmaken op rek.nr.
NL63 RABO 0333 8007 37
Of scan de QR code voor collecte 2





Goede voornemens? Start het nieuwe jaar met het volgen van de Alpha-cursus!

Wat?

Al eerder heb je kunnen lezen over de plannen voor een nieuwe Alpha-cursus. Dat is een laagdrempelige en heel gezellige manier om kennis te maken met het christelijk geloof, bedoeld voor degenen die er niet mee opgevoed zijn en er meer van willen weten, en ook voor hen die een 'opfrisbeurt' goed kunnen gebruiken. De cursus bestaat uit tien avonden en een weekend, die beginnen met een gezamenlijke maaltijd.

Waar?

In Krimpen aan de Lek zal de cursus worden gegeven, in 't Voorhof, Dorpsstraat 1, 2931 AD Krimpen aan de Lek. Dat is het gebouw bij de veerpont dat aan de hervormde kerk vastzit, met de ingang aan de kant van de dijk.

Wanneer?

De cursussen zullen op tien op elkaar volgende maandagavonden worden gegeven. We gaan van start met een introductieavond over het thema 'Is er meer?'. Iedereen is daar van harte welkom, ook als je nog niet weet of je de cursus wilt gaan volgen. Neem gerust ook anderen mee! Deze avond zal worden gehouden op maandag 6 januari. We beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. En: niet onbelangrijk: de cursus is helemaal gratis!

Hierbij ook de datums waarop de cursus gegeven zal worden:

- 6 januari (introductieavond zonder maaltijd), aanvang: 20.00 uur, inloop: 19.45 uur.
- overige cursusavonden (maaltijd om 18.30 uur, inloop vanaf 18.15 uur): 13 januari, 20 januari, 27 januari, 3 februari, 10 februari, 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april (= afsluitingsavond)
- weekend: programma met drie dagdelen: vrijdag 14 februari avond, zaterdag 15 februari ochtend en middag.

Hoe opgeven?

Laat deze mooie kans niet liggen en geef je op via het volgende e-mailadres: alpha@kerkaandelek.nl
Heb je nog vragen, stuur dan ook gerust een mailtje of bel met Bas Bakelaar, T: 0180 840 148 of M: 06 156 289 00.

Meer info

Kijk op www.kerkaandelek.nl voor actuele informatie over de Alpha-cursus, die gezamenlijk gegeven wordt door de Leven in het Woord-gemeente, de Ontmoetingskerk en de Kerk aan de Lek.



Kerst- en nieuwjaarspost

Zoals bekend kunt u ook dit jaar via de Ontmoetingskerk voordelig uw kerstwensen versturen. Dit gaat als volgt in zijn werk:

In de Ontmoetingsruimte staan twee dozen, een rode en een witte. In de rode doos kunt u uw geadresseerde, maar **niet** gefrankeerde kerstpost doen. In de witte doos doet u het geld voor de bezorging. De kosten voor de kerstpost bedragen per kaart/envelop €0,90. U bent op deze manier voordeliger uit dan via PostNL. (Een kerstzegel kost €1,06. En u moet ze per 20 stuks kopen.)

Komende zondag kunt u alleen nog post voor de regio Krimpen inleveren, te weten: Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Berkenwoude, Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel.

Deze post wordt door mijzelf nog vóór de Kerst bezorgd, dus de netto opbrengst is €0,90 per kaart of envelop.

Bent u niet in de gelegenheid om uw kerstpost in de kerk in te leveren, dan kan deze ook bij u worden opgehaald. In dat geval kunt u bellen naar 0180 518562. Via dit telefoonnummer kunt u ook nog nadere informatie krijgen.

Ron Welter

