



# Gemeentebrief



6 december 2024

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 247

## Meditatief:

De wereld is zo donker op vele plekken, soms is het in ons leven donker, dan is het vaak zoeken naar licht en liefde, misschien juist vooral nu ondanks alle kerstglitter.

Voor mensen in het donker steek ik een kaarsje aan, bid dat er mensen liefdevol met hen meegaan als licht in de duisternis.  
(Alie van Krieken)

Om Licht en Liefde

Steek een kaars aan in het duister,  
laat het licht toe in je hart.  
Maak je handen niet tot vuisten,  
streek maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,  
en zaai vrede waar je gaat.  
Strek je armen uit en luister,  
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,  
eer wat kwetsbaar is en klein.  
Ga geduldig tot het uiterst,  
laat waar jij bent vrede zijn.

Hein Stufkens (uit: Vrede voor jou –  
gedichten 1997)

## Orde van dienst 8 december 2024

Ook op deze tweede adventszondag is onze predikant ds. Gertjan Robbemond de voorganger.

Het overkoepelend thema in de adventsperiode is: Help je mij hopen? Het thema van deze zondag is: Hoor je dat? In het blokje van de kindernevendienst komen er vanmorgen twee wandelaars langs en wordt het thema toegelicht.

Ook wordt op het mededelingenbord bekeken welke antwoorden gegeven zijn op de vraag van de week (zie elders in deze gemeentebrief). Deze dienst krijgt een extra feestelijk tintje door de medewerking van onze huisband Just4fun, bestaande uit: Harry (gitaar en zang), Emma en Laureen (zang), Marian (viool), Peter (piano) Mark (digitaal slagwerk) en Rianne (saxofoon).

We wensen elkaar een dienst toe, waardoor we weer hoop krijgen voor de tijd die komt.

Welkom en mededelingen - Tweede adventskaars wordt aangestoken en het kaarsengedichtje wordt opgezegd –  
Aanvangslied: Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus - Bemoediging en groet -  
Zingen: Psalm 80: 1 O God van Jozef, leid ons verder - Toelichting bij de bloemschikking  
We luisteren naar Just4fun: You say (Lauren Daigle) - Gebed om ontferming – Zingen NLB 463:1,2 en 3 Licht in onze ogen - Gebed bij de opening van de Schriften – Adventsproject kindernevendienst; zingen projectlied: Wij hopen op een teken (op melodie Nu daagt het in het oosten); Wandelaars op weg naar de hoop; Kalender van de hoop; toelichting bij het thema: Hoor je dat?; de kinderen gaan naar de kindernevendienst; zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - Eerste Schriftlezing: Maleachi 3: 1 – 4 – Zingen: NLB 456a: 1 en 2 Kwam van Godswege - Tweede Schriftlezing: Lucas 3: 1 – 6 - Zingen (samen met Just4fun): Hij kwam bij ons, heel gewoon (Opwekking 268) – Overdenking - Just4fun speelt en zingt: Fix you (Coldplay) – Zingen: NLB 439:1, 2 en 4 Verwacht de komst des Heren - Dankgebed en voorbeden, Stil Gebed, Gezongen Onze Vader (Opwekking 436) - Aandacht voor de inzameling van de gaven - Slotlied: NLB 440: 1, 2 en 3 Ga stillen in den lande - Zegen, gezongen amen



## Oproep: beantwoord de vraag van de week!



In de adventsperiode staat er bij de hoofdingang een 'mededelingenbord' met daarop de vraag van de week. Voor de komende zondag is dat: **Wie is belangrijk voor jou?**

We hopen dat heel veel kinderen en volwassenen een briefje met hun antwoord willen opplakken op het 'mededelingenbord'. U kunt thuis een briefje maken of bij binnenkomst in de kerk. Daar ligt een pen en een aantal post-its. Om 9.55 uur wordt het bord in de kerk gezet. Tijdens het blokje kindernevendienst wordt aan de antwoorden aandacht besteed. Doe mee!

Klaas Rigterink



### **Bloemen**

De bloemen van zondag 8 december zijn voor mevr. T. van der Leeden-Tuinenburg nog voor haar verjaardag.

### **Voedselbank**

Het product voor december is aardappelpuree. U kunt de producten in de kerk inleveren.

### **De schikking van het bloemstuk;**

De ontvangende lijn is iets naar boven geschoven. Bij de ontvangende lijn is een schaalje water geplaatst. Onder de ontvangende lijn zijn verse rechte en kronkelige takken bevestigd.

### **Meditatieve tekst;**

Water om te dopen,  
nieuw leven dat gaat komen  
we weten niet hoe,  
snel of langzaam  
rechtstreeks of via omwegen  
we weten dat het komt.

## Wel en wee

Afgelopen zondag is Marie-José de Gier onverwachts in het Erasmus Medisch Centrum opgenomen vanwege bloedvergiftiging. Zij wordt daar behandeld tot in ieder geval na dit weekend. Een kaartje wordt gewaardeerd. Zij ligt op de afdeling hematologie, gebouw NG kamer 909. Het adres is EMC, postbus 2040, 30000 CA Rotterdam.

Wij wensen Marie-José kracht en sterkte toe, en een voorspoedig herstel.

Mevrouw Nel Spruijt is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig was de opname van korte duur. Zij is dankbaar en blij dat ze inmiddels weer thuis is!

## Open kerk

In 2025 willen we de kerk weer met enige regelmaat, voorlopig maandelijks, open stellen op een doordeweekse dag. We hebben gekozen voor de woensdagochtend. De eerste keer is gepland op 15 januari a.s.

Tijdens die open kerk is er gelegenheid een kop koffie of thee te drinken, elkaar te ontmoeten, even stil te worden in de kerkzaal, een kaarsje te branden en ds. Gertjan Robbemonnd te spreken.

Door dit in breder verband kenbaar te maken, hopen we ook een open kerk te worden voor niet-gemeenteleden. Open kerk voor het dorp dus.

Om dit te realiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers die, per toerbeurt, alles klaar zetten, de bezoekers welkom heten, koffie en thee schenken en de kerk weer afsluiten.

Jij kunt je/u kunt zich hiervoor aanmelden bij ondergetekende.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Bertha Welter

## Seniorenmiddag in 't Voorhof

Op donderdag 12 december is de kerstviering voor de senioren. De aanvang is later dan gebruikelijk, namelijk om 14.30 uur.

De gastvrouwen verzorgen het programma.

En ds. Robbemonnd verzorgt de meditatie.

Er is tevens veel samenzang, op de piano begeleid door Arthur Seton.

Aansluitend zal er een broodmaaltijd worden gehouden.

U bent allen van harte welkom.

Voor vervoer kunt u tot uiterlijk 10 december bellen naar Riet de Ridder telefoon: (0180)512357

## Gemeentebrief rond Kerst en de Jaarwisseling

Er komt dit jaar géén aparte kersteditie van de Gemeentebrief. Kopij voor de Kerstdagen komt in de Gemeentebrief van vrijdag 20 december. **Kopij inleveren kan uiterlijk tot donderdag 19 december om 20.00 uur.**

Een week later verschijnt de Gemeentebrief op zaterdag 28 december i.p.v. vrijdag 27 december. Dit is in verband met 2<sup>e</sup> kerstdag die op donderdag valt. **Kopij kan dan worden ingeleverd tot vrijdag 27 december 20.00 uur.**

De redactie



## Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

### Collectedoelen 8 december

#### 1<sup>ste</sup> Instandhouding eredienst.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Eredienst overmaken op rekeningnummer  
NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 1



#### 2<sup>de</sup> kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk overmaken op rekeningnummer  
NL63 RABO 0333 8006 56  
Of scan de QR code voor collecte 2



De diaconie

## Zingen in de Kerk

Op vrijdagavond 13 december om 19.30 uur gaan we zingen in de kerk. Zomaar voor de gezelligheid. Neem je liedboek mee, wat kleingeld voor een kop thee of koffie, gewoon lekker achterstevoren met je gezicht naar het orgel waar Peter Reijnhoudt op gaat spelen. Vindt u dit leuk noteer het vast in uw agenda.

Naast het koffie loket hangt een A4-tje waarop u uw naam kunt vermelden. Daarbij kunt u nog wat liederen schrijven die u graag zou willen zingen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn het op het formulier te vermelden kunt u ook mijn voicemail inspreken. We kijken uit naar een gezellige avond zingen. Annemarie Kraan ( 06 488 28 622) en Peter Reijnhoudt.



Er komt een moment  
dat we moeten ophouden  
mensen uit de rivier te trekken.  
We moeten stroomopwaarts gaan  
kijken waarom ze erin vallen.

**Desmond Tutu**

Zuid-Afrikaanse geestelijke en mensenrechtenactivist  
(1931-2021)



## Kerst- en nieuwjaarspost

Ook dit jaar kunt u via de Ontmoetingskerk voordelig al uw kerstwensen versturen.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

In de Ontmoetingsruimte staan vanaf zondag 8 december twee dozen, een rode en een witte. In de rode doos kunt u uw geadresseerde, maar **niet** gefrankeerde kerstpost doen. In de witte doos doet u het geld voor de bezorging. De kosten voor de kerstpost bedragen per kaart/envelop €0,90 voor geheel Nederland. Mocht u post voor het buitenland hebben, dan kost dat € 1,80. U bent op deze manier voordeliger uit dan via PostNL. (Een kerstzegel kost € 1,06. En u moet ze per 20 stuks kopen.)

Wat levert dit op voor de kerk?

In Krimpen e.o. wordt de post door mijzelf bezorgd, dus de netto opbrengst is € 0,90 per kaart of envelop. Voor alle kerstpost die via PostNL bezorgd wordt, is de netto opbrengst € 0,35 per kaart of envelop.

**Post buiten Krimpen e.o. moet uiterlijk 15 december** worden ingeleverd

De **regiokerstpost (dus voor Krimpen e.o.) kan worden ingeleverd tot en met zondag 22 december** en zal uiteraard vóór de Kerst bezorgd worden. Bent u niet in de gelegenheid om uw kerstpost in de kerk in te leveren, dan kan deze ook bij u worden opgehaald. In dat geval kunt u bellen naar 0180 518562. Via dit telefoonnummer kunt u ook nog nadere informatie krijgen.

Vertel bovenstaande ook aan uw burens, familieleden en kennissen, want hoe meer kaarten ik bezorg, hoe groter de opbrengst voor de kerk zal zijn.



Ron Welter