



# Gemeentebrief



5 juli 2024

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 225

## Meditatief

De vakantietijd komt er weer aan. Vaak een tijd voor ontspanning, er tussenuit zijn, even weg uit de vertrouwde omgeving. Vele mensen gaan op reis, om nieuwe wegen te ontdekken. Maar ook in de nabije omgeving kan er ontspanning zijn, nieuwe indrukken. Het leven zelf is ook een reis. Mooie en moeilijke momenten, bergen en dalen wisselen elkaar af. (Alie van Krieken)

Een gebed voor onderweg:

Op pad zijn met U, Schepper God,  
is op pad zijn in Uw wereld,  
vol wonderen en zó mooi.  
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,  
en onder mij de aarde en de rots.  
Op pad zijn met U, broeder Jezus,  
is op pad zijn met uw vrienden,  
elkaar ontmoeten, samen verder gaan,  
en op het kruispunt afscheid nemen,  
wetend dat U met ons allen bent.  
Op pad zijn met U, Heilige Geest,  
is op pad zijn met de wind,  
is dansen op onstuimige muziek  
en dan zo uw lied zingen,  
dat anderen het kunnen horen.

Chris Polhill  
uit 'Medemens 6', uitgave van Kerk in Actie

## Wel en wee

Afgelopen donderdag is mijn man geopereerd. We zijn dankbaar en blij dat de operatie goed verlopen is. Op naar een spoedig herstel.  
Hartelijke groet, Clara Ouwehand

Volgende week dinsdag, 9 juli a.s. gaat mevrouw Hinke Kaptein vanuit De Dertienhuizen verhuizen naar zorgcentrum Crimpenersteyn. Ze komt te wonen op de afdeling de Leisten, kamer 338. Het adres is Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel.

Ze blijft lid van onze gemeente. We hopen dat ze er spoedig gewend zal zijn en wensen haar daar een goede tijd toe.

Mevrouw Greta Wagemakers is afgelopen woensdag gevallen. Donderdag is ze geopereerd aan haar heup. Dit is goed gegaan. Ze ligt nu in het IJssellandziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe lang ze daar blijft. Een kaartje ter bemoediging kan gestuurd worden naar het adres van haar dochter: Haagwinde 45, 2906 GC Capelle aan den IJssel. Greta vindt het fijn als er voor haar gebeden wordt. We wensen haar sterkte en een voorspoedig herstel.

Wietske Schreuder wordt komende woensdag 10 juli geopereerd aan haar voet. We wensen haar sterkte en hopen met haar dat de operatie zal slagen en zij daardoor minder pijn zal hebben.

## Orde van dienst zondag 7 juli 2024

De voorzitter van onze kerkenraad, Marianne van der Bas, leidt vanmorgen de dienst. Ze laat, als gepassioneerd zanger, altijd prachtige liederen zingen. Haar overweging is in een wat andere vorm gegoten. Kortom het belooft een mooie dienst te worden. We wensen elkaar een dienst toe die ons raakt.

Zingen: NLB 598 Als alles duister is (via beamer) - Welkom – Zingen: Ps. 119 a: 1, 2 en 4 Uw woord omvat mijn leven – Votum en groet – Zingen: NLB 997: 1 allen 2 mannen 3 vrouwen 4 allen – en vele duizenden ontheemd - NLB 992: 1, 2, 3 en 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons - Gebed voor de opening van de Bijbel – Kindermoment; zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - Enkele overwegingen voorafgaand aan de lezing - 1e lezing : Deut. 5: 6-21 en Deut. 5: 22-24 – NLB 311: Melodie A ( vrouwen) : 1, 3, 6 allen: 10, Melodie B ( mannen): 2, 5 Wij kiezen voor de vrijheid - Enkele overwegingen - Zingen: Lied 1002 : 1, 2, 3 en 4 Een volk op weg gezet (via beamer) - Enkele overwegingen voorafgaand aan de lezing - 2e lezing: Matt 5: 1-10 - Enkele overwegingen - NLB 996: 1, 2, 3 en 4 Om eenvoudigen van geest - Dankgebed en voorbeden – Aandacht voor collecten - Slotlied: NLB 423: 1, 2 en 3 Nu wij uiteengaan - Zegen



## TALENTENVEILING 7 september 2024

In deze Gemeentebrief om te beginnen graag uw speciale aandacht voor stekken en snacken.

Onze stekkonigin Cobie wil graag een florakraam inrichten en kan uw plantjes/stekjes heel goed gebruiken. Stekt u met haar mee? Heeft u andere groene ideeën of wilt u gewoon achter de florakraam staan? Heeft u mooie planten voor dit evenement? Neem dan contact op met haar. Nu heel iets anders: snacken met Arie. In de hele Krimpenerwaard en zelfs ver daar buiten een ongeëvenaard culinair festijn. Deze verse-patat-goeroe heeft zich ook nu weer bereid getoond om u een onvergetelijke snackavond te bezorgen. Want dat wordt het. De intekenlijst hangt in de Ontmoetingsruimte. Samen snacken zónder patatlimiet mét een snack naar keuze. Misschien wel twee. Wees er snel bij.

De loterij van de Ontmoetingskerk gaat volgende week van start. De totale opbrengst hiervan komt ten goede aan onze kerk en de Weggeefkast. Er zijn weer schitterende prijzen te winnen. In de eerstvolgende SamenWijzer en komende Gemeentebrieven krijgt u hierover meer informatie. Nog heel even wachten dus. De trekking is in ieder geval op zaterdag 7 september 2024 om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk, direct na de spectaculaire talentenveiling.

We kunnen voor diverse activiteiten en kramen nog hulp gebruiken. Neemt u hiervoor contact op met de commissie die bestaat uit de volgende personen: Gera Spruijt, Caroline de Jong, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt, Els van Westen en Sicco Kooistra.

Uw talentenbriefjes blijven van harte welkom. In de doos in de Ontmoetingsruimte of via de website [www.ontmoetingskerkkrimpen.nl](http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl) – HOME – Talent aanmelden!

U doet toch ook mee?

## Bloemen

De bloemen van zondag 7 juli zijn voor mevr. Quirine Lodder na een operatie als groet van de gemeente.

## SamenWijzer

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 39.8 over de periode 14 juli t/m 1 september 2024 uiterlijk zondag 7 juli 2024 bij de redactie in te leveren.

## Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.  
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

### Collectedoelen 7 juli.

#### 1ste Protestantse kerk Pastoraat

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Met jouw gift aan de collecte ondersteun je het pastoraat aan dove medegelovigen, die net als wij allemaal pastorale aandacht, troost en bemoediging nodig hebben in tijden van vreugde en verdriet. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Pastoraat overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37

Of scan de QR code voor collecte 1



#### 2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rekeningnummer  
NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 2



De diaconie