



Gemeentebrief



24 februari 2023

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 154

Meditatief

Als je de tv aanzet, de krant leest, schrik je, leef je mee, is het niet te bevatten dat er zoveel verdriet, zoveel ontredde is...en wat voel je je dan machteloos, geld overmaken, goederen doneren, het kan en het moet. En als in je omgeving een dierbaar mens overlijdt, een kind erg ziek wordt, een vriendin het te druk heeft om met je te praten, een mens het leven niet meer begrijpt en opgenomen wordt in een psychiatrisch centrum, een gesprek met een ernstig zieke, zorgen om een gezin, je geheugen je in de steek gaat laten, ook dan is er verdriet...maar hoe bijzonder, als je ook genieten kunt van de kleine dingen, van aandacht en liefde, een luisterend oor, nieuw lentegroen, een bezoekje, van al wat mogelijk is om een heel klein beetje zorg weg te nemen. Hoe kan dat toch?

Terwijl ik aan het wandelen was (altijd een goede anti pieker methode) bedacht ik ineens, dat het toch vooral hoop is die mij en vele anderen met mij, troost en uitzicht biedt.

Hoop op vrede, gezondheid, vriendschap, liefde, een beter leven... dus al wandelend het lied van Sela in de oortjes, hoopvol verder wandelend.

https://www.youtube.com/watch?v=TRXHYZif_UF
(Alie van Krieken)

Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Symbolisch bloemschikken.

"Uit liefde voor jou" is het thema van de veertigdagentijd van de Protestantse Kerk.

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing.

De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichterbij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.

Eerste zondag Veertigdagentijd:

De lange weg

Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan (vers 10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus' hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel, maar God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het doel (Gods Rijk) heiligt niet de middelen (de aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de "snelle" oplossingen of bevredigingen van onze behoeften. Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.

Orde van dienst 26 februari 2023. 1^e zondag van de Veertigdagentijd

Mevrouw ds. A.E.M. Gooijer-Snel uit Gouda verzorgt de bijzondere dienst van deze zondag. Het is namelijk de eerste zondag van de 40-dagentijd waarin we op weg gaan naar Pasen. Zoals gebruikelijk is er in deze periode een blokje van de kindernevendienst waarin we kennis gaan maken met de Veranderaar. Het thema van het project is namelijk: Verander je mee? In deze dienst is nog een mooi moment, want Marcel Lankhaar zal bevestigd worden in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. We wensen u allemaal een inspirerende dienst toe.

Orgelspel - Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst – Zingen Psalm 91 : 1, 2 en 7 Heil hem wien God een plaats bereid – Stilte - Bemoediging en groet - Inleidend woord - Zingen in beurtzang: lied 556 Alles wat over ons geschreven is in beurtzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen – Gebed.
Veertigdagentijdproject kindernevendienst:
Zingen 2 coupletten projectlied Verander je mee? - Kindermoment door leiding kindernevendienst - Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar -Gebed bij de opening van het woord - Schriftlezing: Lucas 4:1-13 - Zingen: Een mens te zijn op aarde, Lied 538: 1, 2 en 4 – Verkondiging -

Zingen: Lied 835 : 1 t/m 4 Jezus, ga ons voor - Bevestiging Marcel Lankhaar in het ambt van ouderling-kerkrentmeester: Presentatie – Opdracht -Zingen: 10.000 Redenen tot dankbaarheid - Gelofte en bevestiging – Bevestigingsgebed – Handoplegging – Gebed - Aanvaarding en verwelcoming – Zingen lied 415 : 1 (gewijzigde tekst) Zegen hem, Algoede - Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader – Aandacht voor de inzameling van de gaven - Zingen slotlied: lied 838 : 1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt – Zegen - Zingen: Amen - Orgelspel

Wel en Wee

* De heer Anton Wagemakers is sinds vorige week weer thuis. Hij en Greta zijn heel dankbaar voor deze genade. Het gaat naar omstandigheden goed, en als dat doorzet hoopt hij ons binnenkort weer te kunnen ontmoeten in de kerk.

* Zaterdag jl. is ons gemeentelid mevrouw Joke Pols acuut opgenomen in het ziekenhuis in verband met hartproblemen. Gelukkig gaat het momenteel wat beter en hoopt zij komende zaterdag naar huis te mogen. We wensen haar moed en sterkte toe!

Bedankje

Bij deze hartelijk dank voor het vele medeleven dat ik mocht ontvangen na de operatie. Het heeft mij heel goed gedaan!

Groeten, Janneke Oostendorp



De bloemen van zondag 26 februari zijn voor Mevr. Klip-Barmantloo voor haar verjaardag.

Samenwijzer

"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 38.5 over de periode 12 maart t/m 23 april 2023 uiterlijk zondag 5 maart a.s. bij de redactie in te leveren."

Voedselbank

Het product voor februari is wasmiddel en voor maart zijn het blikjes vis.

U kunt de producten weer in de kerk inleveren.

Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.



*Geef elkander hoop,
als je elkaar ontmoet.
Geef elkander hoop,
dan gaat alles goed.*

*Niet met dure woorden,
of met een lange preek,
nee, zomaar bij de slager,
of bij de apotheek.*

*In een café-terrasje,
of in de bioscoop,
al is het nog zo vluchtig,
maar geef elkander hoop.*

-Toon Hermans

Lichtpuntje per dag

Kindernevendienst!

Tijdens de voorjaarsvakantie toch kindernevendienst!! Beste meisjes en jongens, Komende week hebben jullie voorjaarsvakantie, maar dan begint ook de 40-dagentijd, de tijd dat we toeleven naar het Paasfeest. Jullie weten, dat er in die tijd in de kerkdienst altijd iets gebeurt, dat speciaal voor jullie bedoeld is. Daarom is er tijdens jullie komende vakantie toch kindernevendienst. Jullie hebben een werkboekje ontvangen waarin bij elke zondag iets staat om te doen in die weken. Het gaat over: Verander je mee? Daarom komt er elke zondag tot en met Pasen in de kerk de Veranderaar langs. Hij wil jullie helpen om sommige dingen te veranderen. We hopen dan ook, dat jullie de komende tijd er zullen zijn om de Veranderaar te ontmoeten en om samen op weg te gaan naar Pasen. Tot ziens in de kindernevendienst! Klaas Rigterink

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 26 februari:

1ste collecte - Kerk in Actie 40 dagentijd zending

Zambia - Maatjes voor gezinnen

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

We bevelen deze collecte van harte aan!

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Zending overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QR-code voor collecte 1



2de collecte - Diaconie

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QR-code voor collecte 2



De Diaconie.