



4^e Advent zondag

Meditatief

Afgelopen woensdag was ik bij mijn oma in het verpleeghuis. Zij heeft dementie, en de verzorging had een kerstdiner georganiseerd, met alles er op en er aan: 3 gangen, live muziek, gebed en een gedicht. Heel liefdevol en warm hoe ze dit hebben opgepakt. Toch werden wat bewoners na een tijdje onrustig. Ze zijn zo'n lange zit niet meer gewend. Zo ook mijn oma. Bij haar komt dan ook verdriet boven, en dan is ze een tijdje ontroostbaar. Het verdriet is soms herkenbaar. Ze voelt zich alleen gelaten, als we niet bij haar blijven. Of niks meer waard, omdat ze niet meer zelf kan lopen of zichzelf verzorgen. Tegelijkertijd is het ook best lastig, want ze creëert ook een schuldgevoel bij degene die op bezoek is. Ik denk wel eens dat haar gevoelens niet zo anders zijn dan die van ons op slechte momenten, alleen kan ze het minder goed verbergen. Maar hoe ga je daar mee om, als naaste? Ik zocht een gedicht hierbij, en vond (naast een heleboel andere gedichten) dit gedicht, om eens bij stil te staan:

je hoeft mij echt
niets op te leggen
bepaal zelf wel
wat ik wil en doe

snap vaak niet
wat jullie zeggen
dat maakt mij
onrustig en zo moe

wordt dan onredelijk
en soms boos
begrijp op die momenten

dat ik niet zelf
voor deze ziekte koos

(Anke Poelstra)

Orde van dienst zondag 18 december 2022.

De leiding van de kindernevendienst verzorgt samen met de kinderen een prachtig kerstfeest. Naast aandacht voor de voormoeders van Jezus en het kerstverhaal is er een kerstmusical *Een beeld op stand*. De kinderen hebben enorm geoefend op hun rol en de liedjes. He belooft voor jong en oud weer een bijzondere dienst te worden. We hopen, dat u / jij heel erg zult genieten.

Welkom – Zingen: *Lied 477: 1, 2 en 4 Komt allen tezamen* (via beamer) – Aansteken adventskaarsen – Zingen: *Jezus zegt dat Hij* (via beamer) – Gebed – Adventsproject 4^e advent, verhaal over Tamar – Zingen Projectlied: couplet 1 en het couplet over Tamar – Kerstverhaal over de geboorte van Jezus, zingen lied 497 *Maria ging op reis*, gedicht: *Geen plaats in de herberg*, zingen *Een koning is geboren* (via beamer) – Zingen: *Lied 485 Zeg eens herder* – kerstmusical: *Een beeld op stand*, zingen Projectlied – Dankgebed – Mededelingen, aandacht voor collecte – Slotlied: *Nu wij uiteengaan* (via beamer) – Wegzending en zegenbede.

Wel en wee.

Dhr. Jaap Bremmer heeft besloten de medische behandeling in te gaan betreffende de uitzaaiingen in de lever. Afgelopen donderdag is er een biopsie genomen. De behandeling gaat vermoedelijk opstarten in de 1e of 2e week van januari. Mevrouw Bremmer heeft onlangs haar linker pols gebroken. Zij moet nog vier weken in het gips. Wij wensen hen beiden sterkte, moed en vertrouwen.

Dhr. Max de Gier mocht afgelopen woensdagavond naar huis vanuit het Erasmus Medisch Centrum om thuis verder te herstellen. De operatie is goed verlopen en Max voelt zich goed. Max en Marry danken de belangstellende gemeenteleden langs deze weg heel hartelijk voor alle aandacht en kaarten in de afgelopen weken.

Wij wensen Max van harte een voorspoedig herstel toe.

De heer en mevrouw Cees en Nelly Hesse zijn blij te kunnen melden dat ze maandag 19 december a.s. naar huis mogen om daar verder te herstellen. Ze hebben tot op heden heel veel mooie kaarten met lieve woorden en goede wensen van meelevende gemeenteleden ontvangen. Dat waarderen Cees en Nelly zeer. Ze willen iedereen heel hartelijk daarvoor danken. Wij wensen Cees en Nelly van harte een voorspoedig herstel toe.

Er zijn de komende week geen jarigen te vermelden in de 70-plus groep.

Liturgisch bloemschikken :

Jaarlijks schitteren kerstreclames met dure cadeaus en veel gasten aan overvloedige tafels. Kerst staat dan voor een moment van 'het goede leven'. Maar wat nou als je niemand hebt om je leven mee te delen? Als het huilen je nader staat dan het lachen?

Mattheüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld kwam om blije mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. De schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dat is Kerst. Juda herkende haar en zei:

' Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven '.

Bij het bloemschikken ligt nu clematis pluif of gedroogde halmen van riet of miscanthus. Pluizig en onduidelijk qua vorm. De tafelrand bij Tamar is nu langer dan de andere randen. Symbool :versluiëren. Ook ligt er rode peperbes, Symbool :de pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen.

Meditatieve tekst;

Verstoep achter de sluiert van gekoesterde herinneringen komt ruimte voor nieuw leven

Collecten

Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 18 december : 1^{ste} Protestantse kerk jong protestant (JOP)

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. JOP overmaken op rek.nr.
NL10RABO0333800737
Of scan de QR code voor collecte 1



2^{de} Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr.
NL63RABO0333800656
Of scan de QR code voor collecte 2



Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. De Diaconie.

Voedselbank

Het product voor December is aardappelpuree, er zijn 7 pakken gebracht.

U kunt de producten weer in de kerk inleveren. Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21 blijft een inzamelingspunt.



De bloemen van zondag 18 december zijn voor Mevr. van Wely, beterschap en voor Dhr. Max de Gier na de operatie.

Ingezonden Gedicht

Jozef van Nazareth

Misschien is Jozef niet zo oud geweest
als tekenaars ons willen doen geloven:
een grijsaard met een ingezonken geest,
en ogen die op het punt staan uit te doven.

Misschien was hij ook niet de weduwnaar
met grote zoons, zoals men vaak vermoedde.
Wellicht was hij niet meer dan 20 jaar.
Een timmerman van koninklijke bloede.

Toen God hem in de nacht de boodschap
bracht
dat hij moest vluchten voor Herodes 'bende,
heeft hij zich zelfs geen ogenblik bedacht,
Maar is gegaan waar God hem heen wou
zenden.

Hij heeft zijn huis en geboortegrond,
zijn werk, zijn vrienden moeten achterlaten,
en heeft het Kind, waaraan geen bloed hem
bond,
beveiligd tegen moordende soldaten.

Hij heeft zijn leven op het spel gezet,
Want hij ontving geen militair geleide.
Wat was hij moedig, deze zoon der wet,
hoe groot, maar ook, hoe vorsteljk
bescheiden.

Uit boekje: Als glas in de zon
E. Ijskes-Kooger

Ingezonden door Adrie Pols Jonker

Mooi gedicht

De os

Ik sta gezellig in de stal
en zorg daar voor folklore,
als men het kind viert dat voorwaar
met Kerst eens is geboren.

Ik heb een poosje vrij van 't land.
Mijn juk ligt weg geborgen.
Maar straks zal het weer opgedaan,
bij 't keren van de morgen.

Verminkt werd ik, ooit trotse stier,
voor het brood dat leven doet,
voor vrede dus gerechtigheid.
Door mij wordt het leven goet.

De herders en de eng' lenschaar,
de wijzen en de ouders
zij slaan 't verhaal als gulle jas
verwarmend om hun schouwers.

Daar sta ik, in een hoekje vaak
en kijk naar het tafereeltje.
Ik ben, zo lijkt het, vulling slechts,
een aardig, grappig beeldje.

Maar toch verwijfs ik tegendraads
naar wat er staat geschreven:
Mijn juk is zacht, mijn last is licht.
Ik ben de weg, het leven!

Mevrouw J. Baas- Hazenbosch uit Vlissingen



Uitnodiging voor iedereen!!!

Vanuit de kindernevendienst willen we u uitnodigen voor het kinderkerstfeest op 18 december. We hebben natuurlijk alle kinderen al uitgenodigd. Zij komen.

We willen u zeggen dat het een mooie dienst gaat worden met als thema:

Van wie wil jij een standbeeld? De dienst wordt gemaakt door kinderen en is voor kinderen.

Maar zeker ook voor u.

We hopen zo dat de kerk vol is, gevuld met jong en oud. Dat het echt een samenzijn mag zijn.

En de kinderen uit onze kerk zich gesteund en gezien worden door onze gemeente.

Leiding kindernevendienst.

Kerst 2022 in de Ontmoetingskerk

Kinderkerstfeest | Zondag 18 december 10:00 uur

Tijdens het kinderkerstfeest staan de kinderen centraal. Zij zullen het kerstverhaal vertellen in de kerstmusical 'Een beeld op stand'.

Kerstavond | Zaterdag 24 december 22:00 uur

Zingende dominee Rob Favier zal voorgaan met zijn muzikale, sfeervolle inbreng tijdens de kerstnachtdienst. Na afloop van de dienst wordt er warme chocolademelk geschonken.



Kerstochtend | Zondag 25 december 10:00 uur

Ds. A. van Alphen-Keijzer gaat voor in de kerstmorgendienst. De band Just4Fun zal de muzikale bijdrage verzorgen.

Verjaardag



Op 23 december wordt Ylse van der Meulen alweer 21 jaar! Ze is gek op (verjaardags)kaarten. Wilt u er haar aub 1 sturen of door de bus doen..? Ylse zal er superblij mee zijn!

Nova Zembla 1, 2931RJ Krimpen aan de Lek



Agenda



Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst wordt live uitgezonden via RTV Krimpenewaard

In verband met de drukke maand december is er geen gemeente gebedsavond op 27 december.

Zaterdag 31 december om 19.00 uur

Oudejaarsdienst. Voorganger Mevr. R.E. de Kwaadsteniet – van Westen.