



Gemeentebrief



8 april 2022

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 108

Meditatief- Palmzondag

"Kijk, de koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen".
(Matt. 21: 5) Jezus is een bijzondere koning. Hij wil dicht bij de mensen zijn. Niet hoog op een paard, maar op een kleine ezelin, dicht bij de grond. Iedereen kan Hem aanraken. Wat een contrast met de situatie in Oekraïne, waar macht en onmenselijk geweld de boventoon voert. Jezus leert hij ons wat zachtmoedigheid en nederigheid is. Niet groot denken over jezelf, maar er zijn voor de ander. Koninklijk leven in Jezus' voetspoor wil zeggen: Wees er voor de ander en heb moed om zacht te zijn! ds. Luci Schermers

P.S. Er zijn voor de ander. Graag uw aandacht voor het stukje op deze gemeentebrief geschreven door de diakenen van beide kerken: Mensen gevraagd!

Orde van dienst 10 april 2022

Komende zondag zal de dienst geleid worden door ds. M. van Waardenberg. Het thema zal zijn: Over verraad en het kwaad
Orgelspel - Welkom en mededelingen -
Aanvangslied 556 - Bemoediging en groet – Lied 558: 1, 2, 3 en 4 - Gebed - Luisteren naar: Langs de Via Dolorosa – Kindernevendienst - Gebed bij de opening van de Schrift - Eerste schriftlezing: Psalm 22:1 - 22 - Zingen: psalm 22: 1 en 8 - Tweede Schriftlezing: Lucas 22:1-23 - Luisteren naar: Wat is mijn hart (uit de Passion) -Preek - Orgelspel - Lied 561 - Dank- en voorbeden, stil , Onze Vader - Collecte - Lied 575: 1 en 6 - Wegzending en zegen - Orgelspel

Pray for Peace: vrijdagavond (vanavond) 8 april om 19.00 uur



In de veertigdagentijd komen we iedere vrijdagavond kort bij elkaar om te bidden voor vrede en recht. Er is muziek, een lied, stilte, een gebed. De leiding is in handen van één van de leden van de liturgiecommissie. Het zal vanavond de laatste keer zijn dat we op deze manier samenkomen. Van harte welkom in de kerkzaal.

Veertigdagenkalender en vastentijd

We lezen iedere dag een stukje uit de veertigdagenkalender. Maar lukt het u, jou ook om in deze periode voor Pasen te vasten? Daarvoor zijn in de kalender suggesties te vinden rond de werken van barmhartigheid. Voor 10 april - 16 april lees ik: Steek elke dag een kaarsje aan voor een bekende overledene of voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger, rampen of geweld

Een korte aankondiging van de diensten in de week voor Pasen:

Witte donderdag, 14 april om 19.30 uur - We vieren met elkaar het Avondmaal voor gelovigen. Onze voorganger is ds. A. van Alphen en we luisteren naar zang van Tanya van der Meulen

Goede vrijdag, 15 april om 19.30 uur - Chr. Gem. Koor 'Soli Deo Gloria' zingt The Crucifixion. Er is samenzang en ds. Luci Schermers is lector.

Stille zaterdag, 16 april om 19.30 uur - We gaan door het donker naar het licht. Voorganger: ds. J.O. Kroesen.

Eerste paasdag, 17 april om 10.00 uur - We vieren de Opstanding van Christus. René de Jonge speelt trompet.

Verjaardag

Onopgemerkt jarig zijn ging niet lukken! Ik had bewust tegen niemand iets over mijn verjaardag gezegd: in het najaar sta ik toch al volop in de belangstelling. Maar blijkbaar staat mijn naam toch op kalenders of in de agenda... Dank jullie wel voor de appjes, kaarten, mails, bloemen, een boek! Het doet me ieder jaar weer goed. ds. Luci Schermers

Wel en wee.

* Mevr. C.O. Koen – van den Akker is zaterdag 9 april jarig. Zij is herstellende van corona. Jammer genoeg is vanwege de corona het bezoek van haar zoon Perry uit Duitsland uitgesteld (waarschijnlijk tot Pinksteren). Wij wensen haar ondanks dat een fijne dag, en beterschap.

Ook de heer K. Ouwehand is 9 april jarig en mevrouw E. de Gier is dat 14 april. Alle drie alvast van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar gewenst.

* Ook Anke Poelstra is herstellende van corona, het lijkt beetje bij beetje beter te gaan. We wensen ook haar beterschap.

* De heer Dick Eikelenboom heeft al lange tijd last van vermoeidheidsklachten, die mogelijk een nasleep kunnen zijn van een coronabesmetting in de allereerste beginperiode, die toen niet als zodanig onderkend is. De afgelopen tijd zijn er ook pijnklachten in de maagstreek. Onderzoek bracht o.a. een breuk in het middenrif aan het licht. Ook is er een cyste ontdekt in de alveesklier. De volledige uitslagen hieromtrent volgen aan het einde van de maand. Alles bij elkaar dus lichamelijk ongemak, wat hem onder meer beperkt in de lange afstanden die hij normaliter al wandelend aflegt. Wij wensen hem sterkte en alle goeds.

* Zijn er vragen, is er behoefte aan een gesprek of is er anderszins iets om aan de orde te stellen ... de telefoonnummers van het pastoraal team staan achter op de SamenWijzer. Bel gerust.



De bloemen van zondag 27 maart zijn voor de Hr. Ouwehand voor zijn verjaardag.

SamenWijzer

“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 37.6 over de periode 24 april t/m 29 mei 2022 uiterlijk zondag 17 april a.s. bij de redactie in te leveren.”



COLLECTEN

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt

Collectedoelen **10 april** zijn:

1ste Protestantse kerk jong protestant

PaasChallenge inleven in het paasverhaal

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. PaasChallenge storten op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QRcode voor collecte 1



2de diaconie

Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. Diaconie storten op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QR code collecte 2



De Diaconie.

Voedselbank

Het product voor april is het product pakjes/potjes pastasaus. Er zijn 13 potten gebracht.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

Symbolisch bloemschikken,

De verticale zuil wordt steeds groener door het toevoegen van groene takken en het weghalen van grassen. Ook wordt er buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag.

Tussen de takkenstructuur worden aren geklemd als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door er de avondmaalsbeker bij te plaatsen.

Meditatieve tekst;

Brood en wijn.

Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was-het lijden en sterven van Jezus-of naar binnen-ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit.

Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn.

Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.

Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.

Uitdelers Paasgroetactie gezocht!!

De dagen voor Pasen zullen wij als Ontmoetingskerk samen met de Kerk aan de Lek op ons mooie dorp Paasgroet-kaarten uitdelen aan een ieder die we tegen komen.

Wie wil helpen dit mooie gebaar ten uitvoer te brengen? Kerk zijn in je eigen dorp.

Wanneer: donderdag 14 april, vrijdag 15 april en zaterdag 16 april

Tijdstip en duur: in overleg

Graag hoor ik of jij/u hier je steentje aan wilt bijdragen. Dat kan via een appje/telefoontje/mailtje naar

Janneke Boer

06-50559401

boerjanneke@gmail.com

Bericht namens de ZWO

Wim Brauns, onze man in Litouwen is op 80-jarige leeftijd plotseling overleden. Wim deed alles om mensen in nood te helpen. Hij was sportman in hart en ziel en ging elke dag op zijn mountainbike of in zijn busje volgeladen met hout en eten bij ouderen langs.

Wim besloot eind jaren 80 in Litouwen te gaan wonen en begon samen met zijn vrouw Irena de "Camping de Harmonie in Rudiskus", waar je gastvrij en zorgzaam werd ontvangen. Wim was een spil in het dorp en ondersteunde ouderen en kansarme jongeren. Hij zorgde er voor, dat er een ambachtsschool en een sportzaal kwam, die de jongens zelf moesten bouwen, ging met hen fietsen en gaf hun 's avonds Engelse les.

De ouderen hielp hij met voedselpakketten, medische zorg en het renoveren van hun woning.

We hebben vele jaren als ZWO financiële steun gegeven voor kerstpakketten en hopen nu dat de camping en het werk voortgezet zullen worden.

Bep en Jan Schepers

LET OP LET OP LET OP:

De volgende gemeentebrief verschijnt een dag eerder, nl. op donderdag 14 april. Kopij graag aanleveren op **woensdagavond 13 april voor 19.30 uur**

Mensen, mensen, mensen... **Mensen gevraagd...**

Mensen gevraagd om vrede te leren, waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan.

Mensen gevraagd die de wegen markeren
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
En om tegen de waanzin de straat op te gaan.

Mensen gevraagd om de tekens de duiden
Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
Voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken
Ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
Verontrust door een wapen dat niemand ontziet.

Mensen die helder de waarheid beseffen
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede
Voor behoud van de aarde en al wat daar leeft,
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
Voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd
Mensen temidden van mensen gevraagd
Mensen gevraagd!

Gedicht: Coert Poort

KERKEN VOOR OEKRAINE

De gemeente Krimpenerwaard is samen met de plaatselijke kerken en allerlei andere instanties druk bezig met het creëren van een tijdelijk verblijf voor mensen uit Oekraïne. De verwachting is dat dit eind april gereed is en er ongeveer 40 mensen worden ondergebracht aan de Dorpsstraat in Krimpen aan de Lek.

**Er zijn plannen om 2 x per week een ruimte open te stellen waar vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten, even koffie drinken en in contact kunnen komen met andere dorpsbewoners.

Hiervoor zijn we op zoek naar mensen zoals u, die als gastvrouw/heer gereed staat met koffie en waar nodig een luisterend oor biedt.

**Daarnaast willen we met een buddy-systeem vluchtelingen koppelen aan een lokale bewoner die de weg in Krimpen aan de Lek goed weet te vinden, een soort vraagbaak dus. Iemand die de weg wijst, misschien eens samen wil wandelen, etc.....

We zouden heel blij zijn met alle mogelijke hulp. Met veel mensen verlichten we de opvang en zetten we met elkaar de schouders eronder. Voor vragen of het aanmelden voor hulp kunt u een mail sturen naar: diaconie@ontmoetingskerkkrimpen.nl
We zien uw reactie graag z.s.m. maar uiterlijk maandag 18 april tegemoet.

Seniorenmiddag.

Op donderdag 14 april om 14.00 uur is er een seniorenmiddag in 't Voorhof.

Dhr. Nico Holdermans uit Ouderkerk a/d IJssel houdt een presentatie over '**Het leven rond het jaar 1900**'.

Heeft u vervoer nodig naar 't Voorhof, dan kunt u tot 12 april bellen met Dicky Bremmer telefoon: 510480.

U bent van harte welkom!

ERASMUS EXPERIENCE DESIDERIUS ERASMUS HOUDT JE SCHERP

De naam Erasmus heb je vast vaker gehoord. Maar wie is het? Desiderius Erasmus is een wereldberoemde Rotterdammer. Zijn boeken hebben onze wereld veranderd. Ze hebben grote invloed gehad op de vrije samenleving waarin wij nu leven. En ook al leefde Erasmus 500 jaar geleden, z'n ideeën zijn voor ons nog steeds waardevol.

Erasmus is een diepgelovige christen, maar hij heeft kritiek op de kerk. Geloof is uiteindelijk een persoonlijke overtuiging, vindt hij. De kerk kan je leiden, maar mag je niet dwingen. Geloof moet gaan om de bron (voor Erasmus de Bijbel) en de gelovige mens. En geloof moet mensen verbinden, niet tegen elkaar opzetten.

In de Erasmus Experience leer je niet alleen de man Erasmus kennen. Je leert ook naar de wereld te kijken zoals hij dat deed. Je leert net zo scherp te blijven denken als hij. Met je polsbandje duik je steeds verder in het gedachtegoed van Erasmus—en in jouw eigen gedachten. Want uiteindelijk ontdek je vooral hoe je zelf in de wereld staat.

Ontdek waar Erasmus over schreef en geef je mening. Mag iedereen altijd alles zeggen? Is ruzie echt altijd slecht? Kun je met humor alles bespreekbaar maken? Hoe meer vragen je stelt, des te beter kun je je mening vormen. Breng jouw gedachtegoed in kaart. Je zult zien dat jouw vragen helemaal niet zo veel verschillen van de vragen waarmee Erasmus zich 500 jaar geleden bezighield.

Zondagmiddag 24 april willen we met een groepje mensen (van ongeveer 12 tot 99 jaar) deze (gratis) tentoonstelling in de bibliotheek van Rotterdam bezoeken. Bedoeling is om rond 13.30 te vertrekken uit Krimpen aan de Lek (met o.v. of misschien wel op de fiets). Na afloop kunnen we met een drankje nog wat napraten.

Aanmelden kan bij Leny Kodde: 0180523053 of via de mail: janenlenykode@outlook.com

Bakkers klaar? Bakken maar!



Zoals u inmiddels weet wordt er op zaterdag 14 mei 2022 weer een talentenmarkt georganiseerd.

Voor deze dag ben ik op zoek naar mensen die iets lekkers willen bakken en/of soep willen koken. Denk daarbij aan puntjes (hartige) taart, muffins, boterkoek, tomatensoep, groentesoep een hartig hapje of één van uw eigen specialiteiten. Wilt u hieraan meewerken? Laat mij dit dan weten vóór zaterdag 30 april 2022. Dit kan via nicolien.kortenoeven@outlook.com of 06 1149 8855.

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

TALENTENVEILING 2022



Op **zaterdag 14 mei 2022** houden we onze talentenveiling voor het goede doel.

U/jij kunt uw talenten/diensten/klussen aanbieden via de website (www.ontmoetingskerkkrimpen.nl) of door één of meer bonnen in te leveren in de doos die daarvoor in de Ontmoetingsruimte staat.

Dit is de oogst tot nu toe:

- ramen zemen bij u thuis,
- een rondrit per auto inclusief koffie en lunch,
- koffie met gebak en lunch met uitzicht op de Lek,
- hippe, eventueel kleurrijke, sokken laten breien op bestelling,
- een workshop roos haken,
- ontspanningsmassage,
- Italiaans 4-gangendiner voor 2 personen,
- kwarktaart voor u gebakken,
- appelcake voor u gebakken,
- rondrit door de Krimpenewaard inclusief lunch.

U ziet: veelbelovend maar nog lang niet genoeg!

Iedereen heeft leuke, lieve, originele of praktische talenten. Aarzel niet en bied ze aan.

Van harte aanbevolen door de commissie, Gera Spruijt, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt en Els van Westen.

PaasWake

Wist je dat ...

- ... we volgende week een Paaswake houden in onze kerk?
- ... iedereen van 12 tot 100 jaar van harte welkom is?
- ... we zaterdag 16 april om 23.00 uur beginnen?
- ... je niet de hele nacht hoeft te blijven?
- ... je ook om 6.00 uur kunt komen voor de ochtendwandeling en het ontbijt?
- ... dat tussendoor slapen toegestaan is?
- ... dat het slapen zowel thuis als in de kerk kan, als je een bed meeneemt?
- ... Jaco een hele goede cateraar is (en dat hij de hele nacht wakker zal zijn)?
- ... we een nachtvullend programma hebben?
- ... we bezinningsmomenten afwisselen met film, creativiteit en spel?
- ... je je tot donderdag 14 april 19.00 uur kunt aanmelden bij Rianne?
- ... je dit kan doen via de mail: rienne@rway.nl of per app/telefoon: 06-81141024

Het is lente! Morning has broken....

Morning has broken. Cat Stevens maakte dit lied in de jaren zeventig wereldberoemd. Het Wereldnatuurfonds maakte er eens een mooie reclamespot mee. Maar het is al veel ouder: het stamt uit 1931 en het wordt al sinds die tijd in Engelstalige kerken gezongen. Eleanor Farjeon schreef de tekst van Morning has broken op een nog oudere Schotse melodie, omdat er behoefte was aan een lied om voor elke dag te kunnen danken. En dat doe ik ook graag.

De natuur is een boek van God, zo zie ik het tenminste graag. In dit lied klinkt iets door van het paradijs. De mooie zin 'God's recreation of the new day' geeft ook aan dat elke dag een nieuwe schepping is. Elke dag is een nieuw begin. Natuurlijk neem je van alles mee, maar we mogen elke dag weer opnieuw beginnen, opnieuw proberen goed te doen, opnieuw genieten. In de lente leeft de natuur weer op en dat mogen wij elke dag doen.

Tekst

Morning has broken, like the first morning.
Blackbird has spoken, like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
Praise for them springing fresh from the Word.

Sweet the rain's new fall, sunlight from heaven.
Like the first dewfall, on the first grass.
Praise for the sweetness of the wet garden,
Sprung in completeness where His feet pass.

Mine is the sunlight, mine is the morning.
Born of the one light Eden saw play.
Praise with elation, praise every morning;
God's recreation of the new day.

Morning has broken, like the first morning.
Blackbird has spoken, like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
Praise for them springing fresh from the Word.



Beide liederen zijn te beluisteren via onderstaande link:

<https://www.mijnkerk.nl/het-is-lente-morning-has-broken/>

Vertaling en betekenis

Andries Govaart schreef een vrije vertaling van het lied, met als titel 'Dit is een morgen als ooit de eerste'. Hieronder vind je de Nederlandse songtekst.

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag