



Gemeentebrief



1 april 2022

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 107

Meditatief - Toevallig of toch niet?

Donderdagmorgen. Vier mannen aan een tafel in de Ontmoetingsruimte. Iemand vertelt een ervaring. Hij wilde iets ophalen, nam een andere route dan gewoonlijk en kwam degene naar wie hij op weg was tegen. Zij was op weg naar hem om te brengen wat hij wilde ophalen. Toevallig of niet?

Gelovige mensen zijn geneigd te zeggen dat toeval niet bestaat. God bestuurt alles en daar moeten we het mee doen. Toch komt in de Bijbel het woord 'toeval' een paar keer voor. Bijv. in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan:

'Toevallig kwam er een priester langs' (Lk. 10: 31). Ook in Ruth 2:3: 'Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was.' Dat Ruth op die akker kwam, kun je zien als leiding van God, want uiteindelijk trouwen die twee en wordt hun zoon de voorvader van David en van Jezus.

Toevallig of niet?

Je loopt over straat en een dronken automobilist rijdt je aan. Door God gewild? Of stom toeval?

Alleen al het feit dat de Bijbel het woord 'toeval' gebruikt, zegt dat we voorzichtig moeten zijn om iets 100% Gods leiding te noemen. Soms hangt het af van de blik waarmee je naar iets kijkt. Een vlinder in de kerk of zomaar opeens op dat moment die zonnestraal. Voor de een toeval, voor de ander een knipoog van Boven. Toevallig kwam Ruth op de akker van Boaz. Als een gebeurtenis duidelijk leiding van God is, waarom gebruikt de bijbelschrijver dan niet het woord 'leiding' of iets in die zin?

Echt niet alles wat - toevallig – gebeurt, is de wil van God. Soms kunnen dingen die bij toeval gebeuren wel een positieve uitwerking hebben. Dat te weten is belangrijker dan het precies willen begrijpen hoe het allemaal zit.

Zomaar op donderdagmorgen 'toevallig' een mooi gesprek. Of was het leiding??
ds. Luci Schermers

Orde van dienst 3 april 2022.

Komende zondag zal de dienst geleid worden door dhr. Henk Aantjes uit Schoonhoven. Hij is lid van de kerk in Lopik en gaat daar regelmatig voor. Hieronder de orde van dienst. Een mooie dienst gewent.

Orgelspel - Welkom - Psalm 43: 1, 5 - Stil gebed, votum en groet - Luisterlied: Uit de diepten roep ik U - Wetslezing - Zingen NLB 887 - Gebed voor de opening van het Woord - 1^e Lezing Spreuken 1: 20-33 - NLB 849 - 2^e Lezing Johannes 2: 13-21 - Zingen NLB 835: 1,2 - Kindernevendienst projectlied "Een slinger van verhalen" - Verkondiging "Wat is wijs"- NLB 885 - Dankgebed, stil gebed, Onze Vader - Aandacht voor de collecte - NLB 556 - Zegen - Orgelspel

Pray for Peace: vrijdagavond (vanavond) 1 april om 19.00 uur



In de veertigdagentijd voor Pasen komen we op vrijdagavond kort bij elkaar om te bidden voor vrede en recht. Er is muziek, een lied, stilte, een gebed. De leiding is in handen van één van de leden van de liturgiecommissie.

Van harte welkom rondom de paaskaars in de kerkzaal.

Veertigdagenkalender en vastentijd

We lezen iedere dag een stukje uit de veertigdagenkalender. Maar lukt het u, jou ook om in deze periode te vasten? Daarvoor zijn in de kalender suggesties te vinden rond de werken van barmhartigheid. Voor 3 - 9 april lees ik: 'Drink deze week geen alcohol. Of, als je toch geen alcohol drinkt, drink dan geen sap of limonade of frisdrank. Maar drink water of thee'.

Bezinningswandeling in Berkenwoude

Zoals iedere veertigdagentijd houden we ook dit jaar een bezinningswandeling. We gaan op zaterdagmiddag 9 april samen met kerkgangers uit Lekkerkerk en Berkenwoude wandelen rond Berkenwoude.

De aanvang is 15.00 uur. Vertrekpunt is de Dorpskerk van Berkenwoude. Na de wandeling is er in de kerk een kop warme soep. Rond 17.00 uur zorgt ds. Rob Maas uit Lekkerkerk voor een afsluitend gebed. Aanmelden kan bij Ellen van Westen: 06.459.556.22 of ellen@rway.nl. Voor vervoer wordt gezorgd.

Een korte aankondiging van de diensten in de week voor Pasen:

Witte donderdag, 14 april om 19.30 - We vieren met elkaar het Avondmaal voor gelovigen. Onze voorganger is ds. A. van Alphen en we luisteren naar zang van Tanya van der Meulen

Goede vrijdag, 15 april om 19.30 - Chr. Gem. Koor Soli Deo Gloria zingt The Crucifixion. Er is samenzang en ds. Luci Schermers is lector.

Stille zaterdag, 16 april om 19.30 - We gaan door het donker naar het licht.

Voorganger: ds. J.O. Kroesen.

Eerste paasdag, 17 april om 10.00 uur - We vieren de Opstanding van Christus. René de Jonge speelt trompet.

Wel en wee.

Mw. M. Sonneveld - Quelle hoopt op zondag 3 april haar verjaardag te vieren. Vanaf deze plaats alvast van harte gefeliciteerd. Een fijne dag toegewenst en een goed nieuw levensjaar.

De beide ouders van de heer Moga zijn de afgelopen weken overleden. Het verdriet is groot. Wij leven van harte met de familie Moga mee en wensen hen veel kracht van Boven toe bij deze grote verliezen zo kort na elkaar.

De heer en mevrouw T. van der Kooi hebben beiden Corona. Wij wensen hen beiden van harte beterschap en een voorspoedig herstel toe.

Uitdelers Paasgroetactie gezocht!!

De dagen voor Pasen zullen wij als Ontmoetingskerk samen met de Kerk aan de Lek op ons mooie dorp Paasgroet-kaarten uitdelen aan eenieder die we tegenkomen.

Wie wil helpen dit mooie gebaar ten uitvoer te brengen? Kerk zijn in je eigen dorp. Wanneer: donderdag 14 april, vrijdag 15 april en zaterdag 16 april
Tijdstip en duur: in overleg

Graag hoor ik of jij/u hier je steentje aan wilt bijdragen.
Dat kan via een appje/telefoontje/mailtje naar Janneke Boer 06-50559401
boerjanneke@gmail.com

Symbolisch bloemschikken, Meditatieve tekst;

Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, was zich in 1942 ten volle bewust van het lot dat haar wachtte. In haar dagboek "Het verstoorte leven" schrijft ze aangrijpend prachtig over aanvaarding en het goede blijven zoeken in een steeds vijandigere omgeving .
Het blijven zien van de ander als mens is een van haar sleutels.
Menselijkheid te midden van ontmenselijking.
'En al zou er nog maar een fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende en om die ene fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een geheel volk'



COLLECTEN

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt

Collectedoelen **3 april** zijn:

1ste Kerk in actie Werelddiaconaat (Moldavië 40 dagentijd).

Project Bethania - Moldavië

Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië

Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven alleen en eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Vele ouderen hebben een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed en kunnen hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kliederkerk storten op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QRcode voor collecte 1



2de Kerk

rek.nr. NL63RABO0333800656

Of scan de QR code collecte 2



De Diaconie.



De bloemen van zondag 3 april zijn voor Mw. Sonneveld - Quelle voor haar verjaardag.

Voedselbank

Het product voor april is pakjes/potjes pastasaus.

Er zijn 4 potten gebracht.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten

PaasWake

Een nacht wakker blijven??
De vrienden van Jezus lukte het niet, en wij.... lukt het ons?

Wat brengt ons deze nacht in de kerk? In de loop van de nacht kom je er wellicht achter. Zeker is dat we met elkaar door het donker van de nacht naar de Paasmorgen gaan.

Wat kun je verwachten?

Er zijn in de kerkzaal momenten van stilte en muziek waarmee we de weg volgen die Jezus is gegaan. Daarnaast gaan we samen dingen doen. We maken een kruis, we spelen een spel, we kijken een film en nog veel meer. We sluiten af met een wandeling bij zonsopgang en het eten van een gezamenlijk paasontbijt.

Voor wie: alle jongeren die mee willen doen

Wanneer: van zaterdag 16 april vanaf 23.00 uur tot en met de kerkdienst op Paasmorgen 17 april

Waar: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90

Voor de catering is het handig dat we ongeveer weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.

Aanmelden kan bij

Rianne de Kwaadsteniet

rianne@rway.nl

0681141024



TALENTENVEILING 2022



Bakkers klaar? Bakken maar!

Zoals u inmiddels weet wordt er op zaterdag 14 mei 2022 weer een talentenmarkt georganiseerd. Voor deze dag ben ik op zoek naar mensen die iets lekkers willen bakken en/of soep willen koken. Denk daarbij aan puntjes (hartige) taart, muffins, boterkoek, tomatensoep, groentesoep een hartig hapje of één van uw eigen specialiteiten.

Wilt u hieraan meewerken? Laat mij dit dan weten vóór zaterdag 30 april 2022. Dit kan via nicolien.kortenoeven@outlook.com of 06 1149 8855.

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!



TALENTENVEILING 2022

Op zaterdag 14 mei 2022 houden we onze talentenveiling voor het goede doel.

U/jij kunt uw talenten/diensten/klussen aanbieden via de website (www.ontmoetingskerkkrimpen.nl) of door één of meer bonnen in te leveren in de doos die daarvoor in de Ontmoetingsruimte staat.

Er zijn deze week weer wat nieuwe aanbiedingen bij gekomen, maar we hebben er nog lang niet genoeg!!

Daarom hierbij onze dringende vraag: bied alstublieft uw leuke, lieve, originele of praktische talenten aan.

Wij rekenen erop dat er nog veel meer aanbiedingen binnen zullen komen!!

Van harte aanbevolen door de commissie, Gera Spruijt, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrikt en Els van Westen.

ERASMUS EXPERIENCE. DESIDERIUS ERASMUS HOUDT JE SCHERP

De naam Erasmus heb je vast vaker gehoord. Maar wie is het? Desiderius Erasmus is een wereldberoemde Rotterdammer. Zijn boeken hebben onze wereld veranderd. Ze hebben grote invloed gehad op de vrije samenleving waarin wij nu leven. En ook al leefde Erasmus 500 jaar geleden, z'n ideeën zijn voor ons nog steeds waardevol.

Erasmus is een diepgelovige christen, maar hij heeft kritiek op de kerk. Geloof is uiteindelijk een persoonlijke overtuiging, vindt hij. De kerk kan je leiden, maar mag je niet dwingen. Geloof moet gaan om de bron (voor Erasmus de Bijbel) en de gelovige mens. En geloof moet mensen verbinden, niet tegen elkaar opzetten.

In de Erasmus Experience leer je niet alleen de man Erasmus kennen. Je leert ook naar de wereld te kijken zoals hij dat deed. Je leert net zo scherp te blijven denken als hij. Met je polsbandje duik je steeds verder in het gedachtegoed van Erasmus en in jouw eigen gedachten. Want uiteindelijk ontdek je vooral hoe je zelf in de wereld staat.

Ontdek waar Erasmus over schreef en geef je mening. Mag iedereen altijd alles zeggen? Is ruzie echt altijd slecht? Kun je met humor alles bespreekbaar maken? Hoe meer vragen je stelt, des te beter kun je je mening vormen. Breng jouw gedachtegoed in kaart. Je zult zien dat jouw vragen helemaal niet zo veel verschillen van de vragen waarmee Erasmus zich 500 jaar geleden bezighield.

Zondagmiddag 24 april willen we met een groepje mensen (van ongeveer 12 tot 99 jaar) deze (gratis) tentoonstelling in de bibliotheek van Rotterdam bezoeken. Bedoeling is om rond 13.30 te vertrekken uit Krimpen aan de Lek (met o.v. of misschien wel op de fiets). Na afloop kunnen we met een drankje nog wat napraten. Aanmelden kan bij Leny Kodde: 0180523053 of via de mail: janenlenykode@outlook.com

Lezing "Van God spreken" door Wouter Slob

Op zondagmiddag 3 april houdt Wouter Slob op uitnodiging van de VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken in het kader van haar Zinzondagen een lezing over "Van God spreken".

Het atheïsme ontkent in grote lijnen het ontstaan van God. Een aantal atheïstische filosofen denken hier toch anders over. De vraag naar het bestaan van God zullen ze vlot ontkennen, maar niet dat het christelijk geloof geen betekenis heeft. Met opmerkelijke ijver en gretigheid wordt de christelijke boodschap herontdekt. De theologie lijkt vreemd genoeg wat terughoudend bij deze interesse. Er zou toch alle reden zijn om deze lijn van denken ook theologisch te doordenken en op te nemen. Mogelijk dat er daarmee weer ruimte komt om een ooit-verlaten geloof weer nieuw leven in te blazen.

Theoloog en filosoof Wouter Slob wil af van het debat tussen theïsten en atheïsten. 'In het geloof zouden we niet over God, maar van God moeten spreken. Voor de vraag of God bestaat, naar de vraag wat Hij betekent.

Wouter Slob is predikant van de Laarkerk in Zuidlaren (PKN) en is tien jaar als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden geweest. Het boekje Van God spreken markeert zijn afscheid als hoogleraar en heeft overal goede recensies gekregen.

De lezing vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. De toegang is vrij, evenals de koffie of thee. Na afloop is er een open schaalcollecte. Voor informatie kunt u bellen naar 06-54392483 of mailen naar adrienvliet@planet.nl