



## 4e adventszondag.

### Meditatief-Johannes is zijn naam.

Soms krijg je het gevoel dat anderen hun verwachtingen op jou leggen. Dan is het goed om je eigen hart te volgen, je eigen stem te laten horen. Dat doet Zacharias. De omstanders verwachten dat Zacharias zijn eigen naam door zal geven aan zijn zoon. Maar nee, Zacharias schrijft: Johannes is zijn naam. Zacharias en Elizabeth gaan niet meer voor de regeltjes en de traditie. Ze durven te gaan voor wat hen is overkomen: de genade van God. Daarom: Johannes is zijn naam, God is genadig betekent dat. De genade van God, dat mag het zwaarste wegen. De omstanders zijn verwonderd. Het gaat als een lopend vuurtje door het bergland van Judea. "Wat zal er van dit kind worden?" De een verwacht er niet veel van. De ander zegt: "Je zult zien, dit wordt een bijzonder kind". Het roept deze vraag op: Durf jij tegen alle verwachting in je open te stellen voor wat je overkomt? Durf je los te laten en je hart te openen voor de genade van God? Een boeiende vraag voor de laatste week van advent...  
ds. Luci Schermers

### Zondag 19 december 2021 – Vierde adventszondag

Vandaag gaat ds. J.P. Koning uit Reeuwijk voor. We wensen elkaar een gezegende dienst. Orgelspel - Welkom - Lied 435: 1, 2 – Stilte, votum en groet – Kyriegebed - Lied 435: 4 - Gebed van de zondag – Project kindernevendienst - Lezing van Micha 5: 1-4a - Lied 452 - Evangelielezing Lukas 1, 39-55 - Het Magnificat – Overweging - Meditatief orgelspel - Lied 601: 1, 2, 3 – Gebeden, stil gebed en Onze Vader – Collecte - Slotlied 482 – Zegen – Orgelspel



De bloemen van zondag 19 december zijn voor Elselen Klip

## Kerstdiensten

Het is vandaag de vierde adventszondag. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in alle onrust rond de nieuwe virusvariant en in alle politieke rumoer kan ik verlangen naar Licht, naar een nieuwe tijd, een andere wereld. Hoe bijzonder dat we weten van een nieuw begin, van Licht dat komen zal, van een klein en kwetsbaar Kind dat de wereld zal veranderen. Daarom vieren we elk jaar weer de geboorte van een Kind in de kribbe. We kijken uit naar drie heel verschillende diensten tijdens deze kerstdagen. De kerstnachtdienst is online, dus zonder kerkgangers; voor de andere diensten moet u zich, moet jij je aanmelden. Zie elders in deze gemeentebrief.

### Kerstnacht 2021 – 24 december 22.00 uur.

Het thema van de dienst is: Bloeien in het duister. We verheugen ons op de muzikale medewerking van 12 mensen uit het vocaal ensemble Cantate o.l.v. Niels Kuijers. Zij zullen Christmas Carols ten gehore brengen.

### Eerste kerstdag 25 december – 10.00 uur.

We vieren het Kinderkerstfeest op eerste kerstdag om 10.00 uur. De leiding en de kinderen van de kindernevendienst maken een mooie liturgie om met jong en oud in woorden, liederen, spel en teksten het Kerstfeest, de geboorte van Jezus te kunnen vieren.

### Tweede kerstdag Zondag 26 december, – 10 uur.

Er wordt medewerking verleend door de band Just4fun. De band brengt hun eigen sfeer mee, enthousiast gelovend. Weet je welkom!

## Wel en wee.

- Er zijn deze week geen jarige 70-plussers te vermelden.
- Mocht u behoefte hebben aan een (telefoon) gesprek met een van de ouderlingen, voelt u zich dan welkom. De telefoonnummers staan op de achterpagina van de Samenwijzer.

## Liturgisch bloemschikken :

Als je veel hebt.....  
deel dan met de ander.  
Tussen de stralen plaatsen we  
tarwearen, gerst of spelt.  
Granen waar brood van wordt  
gemaakt.  
Voor de opgaande zon ligt een  
zelfgebakken brood.

## Voedselbank

Het product voor december is  
**aardappelpuree.**

Er zijn 18 pakken ingeleverd

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de  
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21  
op de poort staat en zelf het product in de  
schuur zetten.



## COLLECTEN

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen **19 december** zijn

### 1ste Collecte Protestantse kerk Jong Protestant (Advent 2021).



De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Het kerstverhaal spelen en beleven. Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te ervaren. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen elk jaar hier aan mee.

Geef aan de collecte voor Jong Protestant en steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hartelijk dank!

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Jong Protestant storten op rek. nr. NL10RABO0333800737.

### 2de Kerk

uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk storten op rek. nr. NL63RABO0333800656.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.

## Corona Kerkdiensten december 2021

In de kerkenraadvergadering van 6 december 2021 is het volgende besloten:

De volwassen kerkgangers zingen niet in de kerk in december 2021.

De Kerstnachtsdienst (24 december) en de Oudejaarsdienst (31 december) zullen zonder publiek gehouden worden.

25 december, 1e Kerstdag is er de kindermusical. De kinderen zingen wel mee. Voor deze dienst is er een aanmeldingsplicht.

Op zondag 26 december speelt de band "Just for fun". In de band zijn weinig mensen die zingen, dus die mogen wel zingen. Ook voor deze dienst is er een aanmeldingsplicht.

De aanmelding kan als volgt: U kunt de betreffende app gebruiken, de kerkdienst reserveren app. De benodigde (eenmalige) QR code staat op onze website. U kunt zich ook aanmelden via [eredienstontmoetingskerk@gmail.com](mailto:eredienstontmoetingskerk@gmail.com) of bellen met 0180 519145. Aanmelden kan vanaf 18 december.

U wordt verzocht zoveel mogelijk van de reserverings app gebruik te maken.

Jan de Korte scriba



Gebod: Tussen de regels

O God,  
Er zijn momenten  
waarop de geschiedenis  
ons voorkomt  
als een gesloten boek.  
Dan begrijpen wij  
de zin niet  
van de donkere bladzijden  
die eraan worden toegevoegd,  
in elke tijd opnieuw.  
Mag de geboorte  
van Jezus uw Zoon  
ons oog geven  
voor het wit tussen de regels  
dat het verhaal van de wereld  
bij elkaar houdt –  
het licht van uw liefde.  
Amen

- Ds. Margreet Klokke

(n.a.v. Openbaring 5/6, het openen van de boekrol)

