



Gemeentebrief



27 augustus 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 76

Meditatief:

Niet te bevatten
de wanhoop in Kaboel
de angst van mensen
het schrikbewind van de Taliban onvrijheid
soms heb ik de neiging het journaal maar uit
te zetten
kop in het zand
wat kun je
gastvrijheid, barmhartigheid
de roep: God, wees aanwezig!
Het lijkt weinig, maar is veel.

ds. Luci Schermers

Orde van dienst voor 29 augustus 2021

Komende zondag hoop ik zelf weer voor te gaan in de eredienst. In de liturgie is een afwisseling van samen zingen en luisteren naar opnames. En ... ben je benieuwd naar het verband tussen het gouden kalf uit Exodus 32 en de plofkip uit onze tijd, dan zeker aanmelden voor de dienst of meevieren via internet!

Orgelspel - Welkom - Zingen: Lied 287: 1 en 5 - Stilte, bemoediging en groet - NLB 84a: Wat houd ik van uw huis - Zingen: lied 1010: 1, 2 - Woord van bemoediging - De 10 geboden: rap voor de kinderen - Gebed - Schriftlezingen Exodus 32: 1 - 16 en Markus 4: 26 - 29 - Lied 106: 1 (zingen), 8 en 10 (voorlezen), 22 (zingen) - Preek - Orgelspel - Lied 103c: 1 en 5 - Dankgebed en voorbeden - Aandacht voor de kollekte - Zingen: Lied 117a: 1 en 2 - Zegen - Orgelspel

Zondagdienst 5 september

In deze dienst zal ds. H. van Briemen uit Capelle aan den IJssel voor gaan.

Wel en wee

* Zaterdag 28 augustus viert mevr. C.J. van Vliet-Kwinkelenberg haar verjaardag.

Wij wensen haar vanaf deze plek een fijne dag toe en nog vele jaren met allen die haar lief zijn.

* Dhr. en mevr. C.R. de Kwaadsteniet (Rianne en Niels) wonen sinds kort in Krimpen a/d Lek en we wensen ze natuurlijk veel woongenot in ons prachtige dorp.

* Ook dhr. en mevr. van der Kooi verhuizen op 27 augustus, binnen Krimpen a/d Lek.

In de vorige gemeentebrief heeft U dit al kunnen lezen. Wij wensen ook hen nog vele goede jaren toe in hun nieuwe woonomgeving!

* Eén van onze oudste gemeenteleden, Mevr. J. Talmon-Hekking, verzwakt langzaam steeds verder. Een kaartje voor haar ter bemoediging wordt zeer op prijs gesteld.

* Zoals U al in de vorige gemeentebrief hebt kunnen lezen gaan we weer (ingetogen) zingen in de kerk. Zondag a.s. willen we 50% van de liederen met elkaar zingen en de week later gaan we toe naar volledig zingen, als 'vanouds'!

Verder blijven we ook in de kerk voorzichtig om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wilt U/jij iets kwijt, iets opmerken, iets vragen o.i.d.? U/jij kunt altijd een ouderling bellen. ook zomaar voor een praatje!

Voedselbank

Het product voor augustus is groente blik/pot, er zijn 30 potten ingeleverd.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten



De bloemen van zondag 28 augustus zijn voor Mw. v. Vliet -Kwinkelenberg voor haar verjaardag.



COLLECTEN

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt.

De collectedoelen 29 augustus zijn:

1ste Diaconie bloemengroet

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. bloemengroet storten op rek.nr. NL10RABO0333800737

2de Kerk

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Kerk storten op rek.nr. NL63RABO0333800656

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Pauw, Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.

Herdenkingsdienst voor Erika Mekes van der Meulen,

Op 11 september willen wij herdenken dat het een jaar geleden is dat Erika onverwachts is overleden.

Een ieder die Erika gekend heeft, of bevriend was met haar, is van harte welkom.

Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en met elkaar te praten.

Wij zouden het erg fijn vinden als u een bloem meeneemt en bij de uitgang staat er een collectebus voor de hartstichting. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

U bent van harte welkom.

Zaterdag 11 September om 10 uur 30.

In de Ontmoetingskerk

Hoofdstraat 90

Krimpen aan de Lek.

Hans en Nel van der Meulen.

Do en Sandra van der Meulen.

Tanya en Ben, Ylse en Kyra.

HARTELIJK DANK.

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoeken die ik de afgelopen tijd heb ontvangen. Een aantal weken geleden kreeg ik een acute leverontsteking, waarvan ik nu aan het herstellen ben. Ook heb ik weer onderzoeken gehad vanwege de blaaskanker. Er zijn op dit moment geen uitzaaiingen, waar ik erg dankbaar voor ben. Nogmaals hartelijk bedankt voor alle lieve reacties.

Etty Tieleman

Countless branches: de troost van muziek

Soms troost muziek nog meer dan woorden, weet predikant Kees van den Berg. Met een gemeentelid luistert hij naar de muziek die klonk tijdens de uitvaartdienst van haar vriend, gespeeld door diens zoon. En dan moet hij aan een ander nummer denken, over een boom met 'ontelbare takken'...

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-troost-van-muziek/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210821

SamenWijzer

"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 37.1 over de periode 5 september t/m 24 oktober 2021 uiterlijk zondag 29 augustus a.s. bij de redactie in te leveren."



Als je bij Jezus wilt horen, wil je zijn liefde doorgeven aan anderen. Dat niet iedereen dat begrijpt, hoor je in de vertelling van vandaag.

Bij Jezus horen

In het stadje Kafarnaüm vertelt Jezus verhalen. Vlakbij hem zitten zijn vrienden: Petrus, Johannes, Andreas en de anderen. Zij gaan al een tijd met Jezus mee.

Achter die vrienden staan nog veel meer mensen. Sommige gaan ook al een tijd met Jezus mee. Maar vandaag zijn er ook veel nieuwe mensen gekomen.

'Wij willen ook bij Jezus horen', zeggen die mensen. En ze zeggen erachteraan: 'Maar Jezus moet wel eerst een wonder doen. Dan weten we tenminste zeker dat hij echt bijzonder is.'

Jezus glimlacht. Dan zegt hij: 'Ik ben geen tovenaardie zomaar wonderen doet! Ik ben gekomen om jullie te redden. Daar heb ik alles voor over, zelfs mijn eigen leven. Geloof je dat echt?'

'Eh...'

De nieuwe vrienden van Jezus denken even na. Moeten zij gered worden? En moet Jezus daar zijn leven voor over hebben?

'Ik vind het wel een beetje gek', zegt iemand.

'Ik ook', zegt een ander.

'Ik vind het een apart verhaal', vertelt een derde. 'Heel apart.'

'Ik ga naar huis', zegt iemand.

Daar gaat hij. En nog iemand, en nog iemand... Heel veel mensen gaan weer naar huis. Ze willen toch maar niet bij Jezus horen.

'En jullie?' vraagt Jezus aan Petrus en Johannes en Andreas en de anderen. 'Willen jullie soms ook liever naar huis gaan?'

Petrus schudt zijn hoofd. 'Natuurlijk niet!' roept hij. 'Wij willen alleen bij jou zijn. Want jij komt van God.'

Jezus legt een hand op Petrus' schouder. 'Ik heb jullie uitgekozen', zegt hij. 'Alle twaalf. Jullie horen echt bij mij. Maar ik weet dat een van jullie mij zal verraden.'

De vrienden van Jezus weten niet wie hij bedoelt. Maar Jezus bedoelt Judas. Over een tijd zal hij Jezus verraden.



Uitleg bij de werkbladen

Jezus is eigenlijk een geluksbezorger. Zou jij ook anderen gelukkig willen maken? Waarom wel of niet? Wat zou je dan (willen) doen? Teken of schrijf erover op het werkblad: *Wat zou jij kiezen?*

Op het andere werkblad kun je een button of badge ontwerpen die iemand zou kunnen dragen die bij Jezus wil horen. Wat zou je erop tekenen en/of schrijven, zodat iedereen meteen ziet, dat je een fan van Jezus bent?

Succes met de opdrachten.

Groetjes van
de leiding van de
Kindernevendienst

Wat kies jij?

29 augustus 2021

Bijbel: Johannes:60-71

Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad



Wat kies jij?

29 augustus 2021

Bijbel: Johannes:60-71

Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad



