



Gemeentebrief



paasweekend 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 55

Meditatief

Het is de Stille Week.
Maar er is rumoer, geschreeuw, geschop.
Mieraskerk, Sionkerk,
groot nieuws in krant en op tv.
Stille Week?

Een mens sterft
kan niet meer leven,
verbijstering, verwarring, verdriet, waarom?
Brok in de keel, geen antwoorden.
Stil aanwezig.

Een Mens - eenzaam -
rumoer, verraad, kus en kroon
geschreeuw, gedobbel, hoongelach,
- dood -
We vallen stil.

En toch... er is, er blijkt
een weg van donker naar licht
een weg van ondergaan en opstaan
- gevallen, opgevangen -
vogels fluiten, bloemen bloeien.
Jezus leeft.
Wie heeft daar woorden voor?

ds. Luci Schermers

Paascyclus 2021 – Ik ben er voor jou

Ook dit jaar heeft de liturgiecommissie hard gewerkt om als gemeente toch samen de lijdensweg van Jezus te kunnen volgen. We hopen dat u en jij meekijkt en meeviart.

De avonddiensten beginnen om 19.00 uur!

liturgisch bloemschikken

Witte Donderdag :

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmausgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus in de ander.

Witte Donderdag, 1 april 2021 om 19.00 uur

Voorganger: Ds. Anja van Alphen, m.m.v. Arie Versluijs (orgel), Jacques en Rianne Markus (orgel en dwarsfluit).

Het thema: Ik ben er voor jou – in brood en wijn.

We vieren het avondmaal. U kunt thuis een bekertje wijn of druivensap klaarzetten en een schaaltje met daarop wat stukjes brood of matze.

Het is mooi om het op een speciale plek neer te zetten. Bijvoorbeeld naast een aangestoken kaars, verse bloemen o.i.d..

U viert het avondmaal mee als ook in de kerk brood en wijn worden gegeten en gedronken.

Welkom - Aanvangslied

-Luisterlied: Lied 556 vers 1,3 en 4

- Stilgebed, votum en groet

- Muziekstuk: Lenten mediation

- Gebed voor de Witte Donderdag

- Schriftlezing: Matth.26 vers 26 -30

- Muziekstuk: Via Dolorosa van Sela.

Tekst:

*Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.*

*Daar staarden ze Hem na: de man die sterven
moest op Golgotha.*

*Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.*

*Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart,
is Hij gegaan,*

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

*Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen
op zijn rug,*

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.

*En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die
schreeuwden: "Kruisigt Hem!"*

*Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.*

Overdenking - Luisterlied 377 vers 1,2,4,5,6,7 -
VIERING HEILIG AVONDMAAL

-1e deel tafelgebed - Luisterlied 405: 1 en 4

- 2e deel tafelgebed - Onze Vader - Nodiging

- We delen brood en wijn - Dankzegging

- Afsluitende woorden voor Witte Donderdag.

liturgisch bloemschikken

Goede Vrijdag :

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog wijzen we de Waarheid af.

Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

Goede Vrijdag 2 april 2021 om 19.00 uur

Voorganger: ds. Luci Schermers, m.m.v. Arie Versluijs (orgel), Lianne Vreugdenhil (klarinet), Wieger Siebenga en Quirine Lodder (lector).

Thema: Ik ben er voor jou – in de godverlatenheid.

We lezen het lijdensevangelie zoals Markus het beschreef en kijken naar de Kruisweg zoals Gerard van Ursem deze heeft verbeeld. Er zijn teksten bij van Margriet Spoelstra.

Orgelspel - Orgel: " O Mensch, beweine dein Sünde Gross"- J.S. Bach – Stilte - Lied 547 – Openingswoord - Lezing van Psalm 22 in bewoording van Hans Bouma - Psalm 22, orgel en klarinet – Gebed - Lied 247: 1, 2 en 3 - Blijf bij me, Ik ben er voor jou - Het Passieverhaal naar Markus met afbeeldingen van een kruisweg.

Statie 1: Jezus in Getsemane

- Klarinet : lied 560, vers 1 –

Statie 2: Jezus verraden door Judas –

Statie 3: Jezus voor het Sanhedrin –

Statie 4: Jezus verloochend door Petrus - Orgelspel -

Statie 5: Jezus voor Pontius Pilatus –

Statie 6: Jezus gegeseld –

Statie 7: Jezus met doornen gekroond

- Klarinet: lied 560: 2 –

Statie 8: Jezus naar buiten gebracht ,

statie 9: Jezus op weg naar Golgotha –

Statie 10: Jezus wordt gekruisigd

- Klarinet: lied 560:3,

Statie 11: Jezus aan het kruis bespot –

Statie 12: Jezus sterft aan het kruis

- De Paaskaars wordt gedooft - Stilte –

Gebeden op Goede Vrijdag - Klarinet solo –

Statie 13: Jezus van het kruis genomen –

Statie 14: Jezus wordt begraven - Onze Vader -

Slottekst - Muziek - Stilte

liturgisch bloemschikken

Stille Zaterdag;

Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

Stille Zaterdag, 3 april 2021 om 19.00 uur

Voorganger: ds. Luci Schermers. M.m.v. Arie Versluijs (orgel) Tanya van der Meulen (zang), Sanne Spruijt en Marcel Lankhaar (lector).

Thema: Ik ben er voor jou – ook in het graf.

In stilte en schemer zijn we bij elkaar... Lied 592: 1 - Inleidende woorden - Lied 592: 2 – Gesproken woord - Lezing: Gen 1: 1-5 - Tanya zingt lied 162: 1 en 8 - Gesproken woord - Lezing Exodus 14: 11-31 - Gesproken woord - Tanya zingt Lied 350: 1, 3 - Gesproken woord - Lezing Jes 35: 1-3 en 5-7 - Lied 608 - Gesproken woord - Meditatief orgelspel – Herinnering aan onze doop - Tanya: Gezongen geloofsbelijdenis

1. Ik geloof in God de Vader,
Hij die heel de schepping draagt.
Als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaaft.
Hij doorgrondt en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefd' kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.

2. Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot.
Hij leerd' ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen
want verzoening was zijn wens.

3. Ik geloof de Geest, die heilig
als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil zij ons voeden
die gemeenschap samenbindt.

Gesproken woord - Tanya zingt lied 598 – Gebed
- Lied 284 – Zegenbede - Orgelspel

liturgisch bloemschikken

Pasen;

De steen is weggerold!

Alles staat weer open!

De dood jaagt ons geen angst meer aan,
dus wat houdt ons nog tegen?

Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij
ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles,
zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen.
Laten we de zieken bezoeken.

De dorstigen laven .

De hongerigen voeden.

De vreemdeling onderdak bieden.

De naakten kleden.

De doden begraven.

Zorg dragen voor de aarde.

Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Orde van dienst op Paasmorgen 4 april 2021 om 10.00 uur

Voorganger: Arend Noordam, m.m.v. Arie Versluijs
(orgel, bariton) Carolien van Schelven (alt) en Caroline
Eeftink (sopraan).

**Thema: Ik ben er voor jou – in het nieuwe
leven.**

Orgelspel - Lied 601:1,2,3 - Welkom en mededelingen
ouderling van dienst afgesloten met:

Het is weer Pasen, de steen is weg,

De duisternis heeft plaats gemaakt voor het Licht.

Ons is een teken van leven gegeven

Er is weer hoop op een nieuwe toekomst

Ouderling: Christus Jezus is opgestaan!

Gemeente: Hij is waarlijk opgestaan!

Ouderling: De Heer is waarlijk opgestaan.

Gemeente: Halleluja!

Stilte - Aanvangslied: Lied 632:1

- Bemoediging en Groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Ene,

Gemeente: schepper van hemel en aarde

voorganger: Wij leven van zijn trouw,

Gemeente: vasthoudend is zijn liefde.

Voorganger: De vrede van de Heer is met u,

Gemeente: zijn genade doet ons leven. Amen

PAASKAARS wordt binnengebracht

Voorganger: Het licht van Christus

Gemeente: Wij danken God

Lied 284 - Kyriegebed - Psalm 150 - Schriftlezing:

Jesaja 25:6-9 en Psalm 118:15-24 - Lied 139d -

Schriftlezing: Joh 20:1-18 - Lied 620: 1,2,5,8,11 en 12

- Overdenking - Muziek: Erstanden ist der Herre Christ

(Hugo Distler 1908-1942) - Gebeden - Zegen

- Lied 634: 1,2



COLLECTEN.

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij
het overmaken van uw collectegeld naar de
diaconie van harte aan !

- Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk
storten op NL63RABO0333800656
- Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.
Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 1 april zijn:

1ste Kerk.

2de Diaconie.

3de Werelddiaconaat (HA)

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel.

Vrije dagen

Van 6 - 11 april hoop ik van een paar vrije dagen te
genieten. Mocht er onverhoopt iets gebeuren waar een
predikant voor nodig is, dan kunt u Jan de Korte bellen
(551.427). Hij weet op welke predikant tijdens die
dagen een beroep gedaan kan worden.

ds. Luci Schermers

Voedselbank

Het product voor april is pak/pot pastasaus er zijn in
maart 52 blikjes vis ingeleverd hartelijk dank daarvoor.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh.
Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort
staat en zelf het product in de schuur zetten.

Wel en wee

- Op zaterdag 3 april hoopt mevrouw M.
Sonneveld-Quelle haar verjaardag te vieren.
Op vrijdag 9 april hoopt mevrouw C.O. Koen-van den
Akker haar verjaardag te vieren.
Ook de heer K. Ouwehand hoopt op vrijdag 9 april zijn
geboortedag te vieren.

Allen van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag
toegewenst.

- Zoals al enkele malen eerder vermeld: U/jij
kunt altijd een ouderling bellen als U/jij iets kwijt wilt
of zomaar voor een praatje!

- Ook al eerder geschreven maar nog steeds
belangrijk. Laten we elkaar niet vergeten. Een kaartje
of telefoontje wordt extra gewaardeerd in deze tijd
waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten. Ook in
gedachten of gebed kunnen we met elkaar meeleven.



De collectiedoelen 4 april zijn:

1ste Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Zuid-Afrika Pasen 2021)



Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld, en vuilnis. Wat komt er dan van uw kind of kleinkind terecht als u hem zelf ook niet kan ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit.

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leren normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland.

Via deze collecte kunt u helpen om kinderen zoals Kgaugelo zo'n kans te bieden

2de Kerk.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw,
Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie

De bloemen van zondag 4 april zijn voor....



..... Mw. Sonneveld-Quelle, voor haar verjaardag.

Ook bloemen voor Mw. den Ouden-Verheuveld, na operatie.

En voor de Hr. J.v.d. Leeden, na operatie .

Ik geef de pen

Wij zijn Eric en Agnes Huizer, we kregen de doorgeefpen van Martin Koen.



Hoe beleef je deze tijd, wat valt je zwaar of wat valt mee?

Het is een beetje saai, maar wel uit te houden. We hebben allebei gelukkig nog werk, gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor. Eric heeft begin van de coronacrisis een nieuwe baan gekregen en het heeft lang geduurd voordat hij alle directe collega's 'in het echt' heeft ontmoet. Dat was wel raar. Gelukkig zijn de digitale mogelijkheden tegenwoordig goed, dus is contact wel altijd mogelijk gebleven.

Het is wel moeilijk dat we familie en vrienden niet/nauwelijks kunnen zien, maar we hopen dat de vaccinaties voor wat versoepelingen gaan zorgen.

Hoe helpt het geloof mij in deze tijd?

De overdenkingen in de gemeentebrief en de filmpjes van Luci geven een steuntje in de rug om door deze crisis heen te komen.

Het is fijn dat de kerkdiensten tegenwoordig met geluid en beeld te volgen zijn, zo komen ze toch wat dichterbij. We merken nu hoeveel contacten er voor en na de diensten altijd zijn en hoe vanzelfsprekend we die tot nu toe hebben beschouwd. Doordat ik (Eric) in het techniekteam zit, mag ik de diensten geregeld live meemaken, dit vind ik erg fijn.

Wat geeft je moed om door te gaan?

De vooruitzichten dat er straks weer meer mogelijk is. Ook kijken we ernaar uit onze reis naar Indonesië dan toch te kunnen gaan maken. Deze hebben we nu voor het 2e jaar moeten uitstellen.

Hallo jongens en meisjes,

Wat een leuke foto's met palmpasensterkjes zijn er naar de facebookpagina van onze kerk gestuurd! Je kunt goed zien, dat het maken en het weggeven jullie veel plezier heeft gegeven. Ook hoe blij de ontvangers waren.

Nu is het al bijna Pasen. Morgen, Goede Vrijdag, denken we aan het lijden en sterven van Jezus en zijn begrafenis. Op het paasfeest horen we vertellen dat de dood hem niet klein gekregen heeft. Zodoende is hij er voor jou.

Zeven weken lang hoorden we over de werken van barmhartigheid, manieren om anderen te helpen. We werden opgeroepen om net als Jezus, er te zijn voor een ander die het nodig heeft.

We hopen dan ook, dat jullie de afgelopen weken geld hebben kunnen sparen voor de goede doelen waarover Rainbow jullie verteld heeft. Op Pasen komt hij ook nog langs. Die dag is ook het moment om de spaarbusjes te legen en je ouders te vragen dat bedrag over te maken naar de girorekening van Kerk in Actie die op de vastenkaart staat. Als je aan de spaaractie hebt meegedaan, bedanken we je er hartelijk voor. Zo kon je er voor anderen zijn, ver weg en dichtbij.

Tenslotte wensen we jullie heel fijne paasdagen.

De leiding van de kindernevendienst

Bedankt:

De heer L. van den Dool wil graag een ieder bedanken voor de vele felicitaties die hij gekregen heeft voor zijn verjaardag.



"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor **SamenWijzer** 36.6 over de periode 18 april t/m 30 mei 2021 uiterlijk zondag 11 april a.s. bij de redactie in te leveren."

Lied bij lockdown: 'Stil is de straat overal'

Door Otto Grevink van www.mijnkerk.nl

'Stil is de straat overal' is een bestaand lied in een nieuw jasje. Vorig jaar voegde Gert Landman een aantal coupletten toe aan het bestaande lied voor de coronavieringen. We hadden toen niet kunnen denken dat het lied nu nog toepasselijk zou zijn. Carmen Stoetzer zong het lied daarom in een aflevering van Petrus in het land vanuit de Dorpskerk in Eelde-Paterswolde. Luister hier het lied terug:

<https://www.youtube.com/watch?v=Zzjrjmh2IZk&t=2s>

Op de volgende pagina de tekst:

Stil is de straat overal



Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene -
stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Komt er, God, een nieuwe morgen...

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen...

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Komt er, God, een nieuwe morgen...

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en 's nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Komt er, God, een nieuwe morgen...

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene -
stil is de straat overal.

