



Gemeentebrief



5 maart 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 51

Meditatief:

Voor alle keren dat we onze deur gesloten hielden
geen aandacht hadden,
vragen wij: geef ons een nieuwe kans, God.

Voor alle keren dat we iemand uitsluiten,
buiten onze kring plaatsen,
vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen,
geef ons een nieuwe kans, God.

Voor alle keren dat onze woorden onherbergzaam zijn,
hard, minachtend en veroordelend,
vragen wij: geef ons een nieuwe kans, God.

Voor alle keren dat de vreemdeling in ons midden
gewond wordt door muren
van wantrouwen en vooroordelen,
vragen wij: doe ons opnieuw beginnen, God.

Gij, groter dan ons hart,
geef ons een nieuwe ruimte.
Vernieuw ons hart,
doe ons opengaan voor elkaar
in uw naam. Amen.

Marinus van den Berg

Bij de dienst van zondag 7 maart 2021

We hopen op een mooie dienst die geleid wordt door
ds. Esther van Schie uit Gouda.
Orgelspel- welkom mededelingen- lied welkom in Gods
huis-stilte votum- groet -psalm 42 lezing van de wet-
gebed- moment voor de kinderen- Bijbellezing
Mattheus 2: 13-23, Johannes 18: 1-4- Preek-
Lied- Neem mijn leven laat het Heer- Gebeden-Lied
Jezus hoop van de volken- Zegen

Orde van dienst op biddag, woensdag 10 maart, 19.30 uur

Deze dienst wordt geleid door een bekende
voorganger, ds. Arend Noordam.
Orgelspel - Woord van welkom - Mededelingen –
Lied 111:1,2 - Bemoediging en groet –
Gebed bij de opening van de schriften – Schriftlezing:
Prediker 3:1-13 - Lied 845: 1,3
Schriftlezing Marcus 4:1-9 – Lied 764 - Overdenking -
Lied 718 – Geloofsbelijdenis - Lied 650:1,2,5,6,7 –
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader -
Aandacht voor de kollekte - Lied 538:1, 4 -
Heenzending en zegen.

Suggestie voor vasten

Het thema voor komende week is: De vreemdeling
onderdak bieden. De vastenkaart geeft aan: Geen huis
is geen warmte. Zet de verwarming deze week wat
lager dan u altijd gewend bent. Of misschien is het een
idee deze week iemand (die u niet zo goed kent) uit te
nodigen voor een kop koffie of thee?

Een wandeling langs werken van barmhartigheid op zondagmiddag 21 maart.

Graag nodigen wij u en jou uit voor een wandeling van
ongeveer 3 ½ km, die je naar eigen keuze ook wat
kunt inkorten. Het vertrek- en eindpunt is bij de
Ontmoetingskerk. Je bepaalt zelf de vertrektijd, maar
wel tussen 13.00 - 16.30 uur.

Van onze dominee krijg je de routebeschrijving die je
op verschillende plaatsen brengt, die doen denken aan
de werken van barmhartigheid. Op die plek kun je een
gedicht of gedachte te lezen, er over nadenken of er
even over praten. De wandeling is leuk om met het
gezin te doen, maar kan natuurlijk ook alleen of met
z'n tweeën. Bent je alleen en wil je graag met iemand
samen wandelen, geef dit dan door aan Leny Kodde
(tel. 523.053). Zij zal proberen een wandelmaatje voor
die middag te vinden. Van te voren aanmelden is niet
nodig.

Bij terugkomst is er koffie, thee of chocomel te drinken
en, als je wilt, gelegenheid om ervaringen te delen.
We hopen dat dit buiten kan en anders is er een
looproute door de kerk. Een mooie activiteit in
coronatijd!
Commissie Vorming en Toerusting

Correspondentieadres familie Jonker

Voor de mensen die nog een condoleancebericht willen
sturen vanwege het overlijden van dhr. A. Jonker is dit
het correspondentieadres: Noordersingel 103, 2651 LS
Berkel en Rodenrijs.

Voedselbank

Het product voor maart is blikjes vis.
Het inzamelpunt blijft de schuur van
Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat
21.

U kunt naar de achtertuin komen
waar nr.21 op de poort staat en zelf
het product in de schuur zetten.



Wel en wee

- Vandaag, 5 maart vieren de heer en mevrouw Wagenmakers hun 50-jarig huwelijk. Wij wensen hen een heel mooie dag toe en alle goeds en gezondheid voor de toekomst.
- Op donderdag 11 maart hoopt Mevrouw M. Rigterink-Zieck haar verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag toegewenst.
- Laten we elkaar niet vergeten. Een kaartje of telefoontje wordt extra gewaardeerd in deze tijd van elkaar niet kunnen ontmoeten. Ook in gedachten of gebed kunnen we met elkaar meeleven.
- Mevrouw den Ouden is gevallen met haar fiets en heeft haar arm en schouder zo ernstig bezeerd dat er een nieuwe schouderkom nodig is. Wanneer de operatie plaats kan vinden, is nog niet bekend. We wensen haar en haar man veel sterkte!
- Zoals al enkele malen eerder vermeld: U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje!

Erediensten

Beste gemeenteleden,

Wellicht heeft u vernomen dat de PKN nieuwe adviezen uitgegeven heeft voor de erediensten.

Deze houden onder andere in dat er weer maximaal 30 personen een dienst bij kunnen wonen.

Verschillende kerken zullen vanaf aanstaande zondag weer 30 personen toelaten.

Gezien het feit dat de besmettingen weer toenemen willen wij ons houden aan de adviezen van de overheid en het RIVM. Deze zijn nog steeds niet veranderd en behoorlijk terughoudend.

Vandaar dat we dan ook besloten hebben om zeker aanstaande zondag, 7 maart en woensdag 10 maart (Biddag) **de situatie nog te laten zoals het is**, dus uitsluitend een dienst met de mensen die een taak hebben.

We zullen ons beraden op de tijd die daarna komt, daar ook wij uiteraard weer graag meer mensen uit willen nodigen voor een eredienst. Jan de Korte, scriba

liturgisch bloemschikken

Tekst voor de viering;

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten.

In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten.

En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien.

Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten.

Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.



Kliederkerk Pasen

Ik ben er voor jou. Wat fijn als iemand dit tegen jou zegt. Of wanneer je merkt door de dingen die iemand doet, dat hij of zij er voor je wilt zijn. Ook in het paasverhaal komt deze boodschap steeds naar voren: God wil er voor ons zijn. Hij overwint de duisternis met het licht. In dit boekje kun je met spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige knutsels samen op ontdekkingsreis door het paasverhaal.

€ 1,50

Te bestellen bij:

<https://webwinkel.pkn.nl/pasen/klieberkerk-pasen/14300->

[0005/F6/80?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210227](https://webwinkel.pkn.nl/pasen/klieberkerk-pasen/14300-0005/F6/80?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210227)



COLLECTEN.

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie van harte aan !

- Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
- Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 7 maart zijn:

1ste Collecte Kerk in Actie - Zending (Libanon - 40dagentijd 2021)

Theologisch onderwijs Midden-Oosten



Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Van harte aanbevolen!

2de ZWO Project

De bloemen van zondag 7 maart zijn voor



..... hr. en mw. Wagemakers, voor hun 50 jarig huwelijk.
Tweede bos is voor de Hr.v.d.Vrie als dank.

De collectedoelen 10 maart zijn:

1ste Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en pinda's voor eigen gebruik.

Tijdens het regenseizoen rapen ze vier maanden sheanoten. De sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel gewild in veganistische boter en cosmetica. Een uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun leven te verbeteren. De Ghanese kerk leert hen de kwaliteit te verbeteren. Als ze beter samenwerken en de oogst goed bewaren, krijgen ze meer betaald voor hun noten en boter.

Toen Abiba's man overleed raakte ze haar huis kwijt. De kerk leerde haar goede sheaboter maken, waarmee ze genoeg geld verdiende om een nieuw huis te bouwen. Abiba is nu een inspiratiebron voor anderen. Geef in de collecte en geef arme boerinnen in Ghana een kans hun leven te verbeteren. Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en www.kerkinactie.nl/boeringhana

2de Instandhouding erediensten

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie

Bedankje

Langs deze weg wil Cathy van der Vaart iedereen heel graag bedanken: Ik heb namelijk heel veel kaartjes gehad van de gemeente voor mijn belijdenis en ik wil ze graag bedanken

Voor de kinderen

Hallo meisjes en jongens,

Het is al weer de derde week van de 40-dagentijd en we zijn weer een beetje dichterbij Pasen gekomen. Deze week gaat het over het herbergen van vreemdelingen, zorgen dat mensen die geen huis hebben, een dak boven hun hoofd krijgen. Jezus noemt dat als een van de werken van barmhartigheid, een van de manieren hoe je er voor iemand kunt zijn.

Je hoort tijdens de kerkdienst een verhaal dat de kleine Jezus en zijn ouders ook een tijdje dakloos zijn geweest. Daarnaast hoor je van Rainbow welke mensen je dit keer kunt helpen. Op de vastenkaart krijg je de tip om je ouders te vragen om de verwarming wat lager te zetten en dan een warme trui aan te trekken. Zo wordt geld bespaard en misschien mag daarom wat geld in je spaarbusje doen.

Vergeten jullie niet om in de 40-dagenkalender te kijken bij woensdag 10 maart? Daar staat een mooie opdracht om bij weg te dromen.

We hopen dat jullie het ook deze week weer fijn vinden, om iets voor een ander te kunnen doen.

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst

Ik geef de pen door aan...

Wij, fam. W. van der Vaart, kregen de pen door van onze zoon Hans van der Vaart.



Toen ik de doorgeefpen van mijn zoon Hans kreeg, wilde ik wel proberen iets te vertellen over corona en hoe ik dat beleef. Maar dat bleek niet mee te vallen. Ik beleef op dat punt namelijk niet veel. De meeste dingen die wij doen gaan (zo goed en zo kwaad, en met in achtneming van de juiste afstand) wel door. Dat onze gebruikelijke uitjes rond kerst, in het voorjaar, zomer en najaar niet doorgingen, ach, er zijn ergere dingen. Wat ik wel kan is iets schrijven hoe ik en mijn vrouw Hennie het ervaren hebben toen wij lid werden van de Ontmoetingskerk en toen ik ziek was. Hoewel dat niet de opzet van de stukjes is die nu geschreven worden, is dat wel iets wat ik graag wil teruggeven.

Van huis uit altijd trouw lid van de Hervormde Kerk, sinds 17 april 1960 ook belijdend lid, maar niet altijd even kerkelijk. Dat is de beste omschrijving toen wij een aantal jaren geleden besloten "over te stappen" naar de Ontmoetingskerk, nadat ik regelmatig een dienst had bezocht. Een fijn welkom was ons deel, in een sfeer die zich het beste laat omschrijven als "ontspannen aandacht" voor elkaar. De telefoontjes, bloemen, post en andere aandacht tijdens de "lockdown", verjaardag, en zeker tijdens de periode dat mijn gezondheid niet optimaal was, het deed ons goed. Dat wilden wij graag met jullie delen.

Ik geef de pen door aan Tjeerd van der Kooij.

Met vriendelijke groet,
Fam. W. van der Vaart Sr.