



# Gemeentebrief



8 januari 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 43

## Meditatief

Het is eigenlijk een week te laat, maar deze tekst wil ik u niet onthouden:

'2020 heeft me niks gebracht!  
Mij hoor je niet zeggen  
dat we samen meer kunnen dan alleen.  
Want als ik verder kijk, ontdek ik  
spanning en onrust om me heen.  
Elke week voelde ik minder  
verbinding met mensen die me dierbaar zijn.  
Ik voelde  
dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld.  
En zeg me vooral niet  
'er zit iets moois in iedere dag.'  
Want hoe je het ook Wendt of keert  
ik heb dit jaar stilgestaan.  
Je zult mij nooit horen zeggen  
'2020 bracht me veel lichtpuntjes!'

En lees de tekst nu eens van beneden naar boven...  
Kijken met nieuwe ogen: verbazingwekkend!  
ds. Luci Schermers

## Orde van dienst 10 januari 2021

Vanmorgen zal mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel bij ons voorgaan. Zij wordt een bekende voorganger in onze gemeente. Een mooie dienst gewenst.  
Orgelspel - Welkom - lied 72 door organist - Stil gebed  
- Bemoediging, groet en drempelgebed - Lied 72:7 -  
Gebed om ontferming - Lied 150 - Gebed van de zondag - Schriftlezing: Jesaja 55:1-11 - Kort orgelspel rondom lied 327 - Schriftlezing Marcus 1:1-11 -  
Overdenking - Orgelspel - Dank-voorbede, stil gebed en 'Onze Vader' - Slotlied 527 - Zegen - Orgelspel

## Beste Kerstengelen van de Ontmoetingskerk,

Heel hartelijk dank voor jullie werk als Kerstengel in de afgelopen adventsperiode. Onderstaande woorden geven heel mooi aan wat jullie voor de 'ontvangers' hebben betekend. We wensen jullie natuurlijk alle goeds voor een fijn en gezond 2021. En... misschien maken we op een ander moment weer graag gebruik van jullie diensten.  
Hartelijke groet,  
Jan en Toos van de Leeden,  
Ellen van Westen,  
Luci Schermers  
en Quirine Lodder



## Wel en wee

In deze eerste gemeentebrief van het nieuwe jaar is er geen specifiek te benoemen wel en wee. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het er niet is. Allemaal veel "wel" gewenst in 2021. En voor diegenen die hoe dan ook "wee" ervaren: sterkte en goede moed. Met daarbij voor iedereen de woorden van lied 905, waarmee we in de oudejaarsavonddienst het jaar uit gingen, en die we in de dienst van nieuwjaarsmorgen konden beluisteren na de overdenking, die als motto had:  
"Hou vol, gewoon doorgaan met lichtdrager zijn ..."

Wie zich door God alleen laat leiden  
enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd

Laat dan in stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat Hij altijd met ons gaat.



## COLLECTEN.

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie van harte aan!

- Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
- Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 10 januari zijn:

### 1ste Kerk

### 2de Diaconie

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie

## Voedselbank

Het product voor januari is soep.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten



**De bloemen** van zondag 10 januari zijn voor ....



... Mw. N. Hesse-Jongeneel, als groet van de gemeente.

## SamenWijzer

"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 36.4 over de periode 24 januari t/m 7 maart 2021 uiterlijk zondag 17 januari a.s. bij de redactie in te leveren."

## GEVRAAGD: BIJDRAGEN VOOR DE VEERTIGDAGEN-KALENDER

Dit jaar kunnen er door corona geen sobere maaltijd en aanverwante activiteiten plaatsvinden in de kerk.

Om deze periode toch als gemeente met elkaar te kunnen beleven, willen we naast de online-diensten een veertig-dagen kalender maken voor alle gemeenteleden.

Deze kalender willen we maken met en voor elkaar. Daarom vragen we om bijdrages van gemeenteleden, te denken valt aan:

- \*een gedicht
- \*een recept
- \*een gedachte
- \*een tekening
- \*een verhaal
- \*een puzzel
- \*.....

De bijdragen zullen gebundeld worden in een boekje.

Thema van dit boekje zal zijn:  
"Ik ben er voor jou".

Dit naar aanleiding van de werken van barmhartigheid.

Uw/ jouw bijdrage kan verzonden worden naar :  
Nicolien Kortenoeven per mail:  
[nicolien.kortenoeven@outlook.com](mailto:nicolien.kortenoeven@outlook.com)

Dit kan tot uiterlijk 29 januari.

Fijn als u/jij meedoet, alvast bedankt !!

## Soms gaat er wel eens iets fout...

Afgelopen zondag was het zo'n dag. Na een hele reeks vlekkeloze uitzendingen rond de kerst hadden we zondag te kampen met wat technische problemen. In het begin wat gedoe met de microfoons, een filmpje wat niet wilde starten en daarbij ook nog overbelasting bij kerkdienstgemist.nl. Hoewel we aan dat laatste niets konden doen willen we toch graag even laten weten dat we het heel vervelend vinden als niet alles helemaal goed gaat. En ook de twaalf kijkers bedanken die zich ondanks de herhaaldelijke verstoringen en vastlopers heen hebben geworsteld en de uitzending hebben uitgekeken. Misschien nog een leuk weetje: gemiddeld hebben we zo'n 35-40 'kijk sessies', waarbij we mogen aannemen dat er gemiddeld zo'n anderhalve persoon per sessie kijkt. En daarnaast worden de uitzendingen nog 15-20 keer op een later moment teruggekeken. De uitschieter was de dienst op tweede kerstdag met de band All 4 You, met 65 kijk sessies. Kortom: we doen het niet voor niets, en daarom ook dank aan de kerkenraad, die precies op het juiste moment een goed besluit heeft genomen!

### Wij geven de pen door aan...

Mijn naam is: Gera Spruijt  
Ik kreeg de pen van mijn dochter Ilse Spruijt



### Hoe beleef ik deze tijd, wat valt zwaar of wat valt mee?

Sinds maart werk ik nog steeds op kantoor in Barendrecht. Naast mij is een grote afdeling van 15 personen waarvan ik 1 nog dagelijks zie en de rest werkt thuis. Deze collega's mis ik en probeer ook wekelijks telefonisch contact te houden.

Mijn zusje heb ik, vanwege Corona, vanaf eind juli niet meer gezien, daar zij in de zorg werkt. In november hebben wij elkaar weer voor het eerst gezien, zo fijn was dat. We appten en belden met elkaar maar elkaar fysiek zien is toch anders.

### Hoe helpt het geloof in deze tijd en wat geeft de moed om daar te gaan

Het geloof zelf in deze tijd is voor mij niet anders. Met een kop koffie luister ik naar de kerkdienst en zing mee met de liederen. Ik zing graag en voor mij was de kerstnachtdienst wel een gemis, het samen zingen van mooie kerstliederen. Daarnaast geeft het geloof in deze tijd ook weer mooie gesprekken. Met vrienden in gesprek over het naar de kerk gaan. Hoe ervaren zij het. Waar haal je nog meer je geloof uit. Voor mij is dit een mooie wandeling maken in de natuur. Een vriend die alleen is, uitnodigen om te komen eten. Omkijken naar de medemens is een zeer belangrijk iets in deze Corona tijd.  
Alle goeds in deze tijd.

Ik geef de pen door aan Erika Teeuwen.  
Hartelijke groet, Gera Spruijt

## Straks bijeen

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.  
Straks bijeen, het verdriet van de baan.  
Weer bijeen, zonder afstand te houden,  
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.  
Samen breken we brood, delen wijn.  
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:  
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,  
na het leed dat we hebben doorstaan,  
dat wij zien wat het nieuwe betekent  
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,  
In geloof dat de liefde ons leidt:  
Voor elkaar en voor moeder aarde  
goed te zorgen nu en altijd.

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk  
Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona  
Community  
Nederlandse vertaling: Gert Landman

### Coronalied

"Straks bijeen" is een splinternieuw lied! Het is een vertaling van 'We will meet again' dat John Bell schreef in dit stadium van de coronatijd, waarin mensen ernaar uit kijken elkaar weer te zien en te omhelzen.

Via onderstaande link kunt u het lied beluisteren en meer erover lezen.

[https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen/?utm\\_source=nieuwsbrief\\_petrus&utm\\_medium=nieuwsbrief&utm\\_campaign=201231](https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/straks-bijeen/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=201231)

## Zinzondag Lekkerkerk

Vanwege de coronamaatregelen kan het concert van Jeroen Liedorp en Cees Willem op zondagmiddag 10 januari in Lekkerkerk helaas niet doorgaan.

In overleg met beide musici vindt het concert nu plaats op een nog vast te stellen zondagmiddag in maart, mits de coronamaatregelen dit dan toelaten.

Of de zinzondag op zondagmiddag 14 februari wel door kan gaan is op dit moment nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte.

Adri van Vliet, Secretaris