



Meditatief

een tekst van Alfred Bronswijk

Tijd van leven
Het is ongewoon
en toch zo alledaags.
Het wordt gemeten,
in honderdsten opgedeeld

Maar dat zegt niets.
Want ieder weet
dat een uur een eeuwigheid kan zijn
of een zucht.
Al naar gelang wat
men daarin beleeft.

Want tijd is leven.
En het leven woont
in de klopp van het hart
en in het scherfje tijd
dat God je geeft.

De komende kerkdiensten

Na de waardevolle kerstcyclus kijken we nu uit naar de drie komende diensten. Op oudjaarsavond zal de dienst geleid worden door ons gemeentelid Rianne de Kwaadsteniet. Ze heeft een mooie dienst voorbereid. In de dienst een variatie aan liederen, waarmee we het jaar 2020 afsluiten.

Op nieuwjaarsmorgen hoop ik zelf voor te gaan in een korte dienst en zullen we lezen uit het Bijbelboek Prediker. Andere jaren wensten we elkaar voor de dienst al het goede en dronken we koffie met daarbij een opgerolde wafel. Dit jaar kijken en luisteren we naar een aantal nieuwjaarswensen die een paar dagen eerder zijn opgenomen.

Op 3 januari verwelkomen we ds. J.P. Koning uit Reeuwijk. Hij pakt het kerstverhaal weer op met de lezing uit Mattheus 2: de wijzen uit het oosten. Goede diensten gewenst!

Orde van dienst.

Oudjaarsavond 19.00 uur

Welkom - Lied: Psalm 90 - Een jaar later... - Votum en groet - Lied: Opwekking 42 Stel mijn vertrouwen - Gebed - Inleiding - Eerste schriftlezing Psalm 121 - Lied: Mijn hulp is van U Heer. (gebaseerd op Psalm 121) - Tweede schriftlezing Mattheus 7: 24 – 29 - Lied: ELB 430 Een wijs man - Overdenking - Orgelspel - Lied: Ik wens jou - Dankgebed en voorbeden - Slotlied: NLB 905 Wie zich door God laat leiden – Zegen.

Nieujaarsmorgen 10.30 uur

Orgelspel - Welkom - Lied 513 - Bemoediging en groet - Gebed - Lied 216 - Lezing: Prediker 11: 1-6 - Overdenking - Orgelspel - Lied 905: 1, 3 en 4 - Nieujaarswensen van en voor gemeenteleden - Dankgebed en voorbeden - Lied 416 - Zegen – Orgelspel

Dienst 3 januari 10.00 uur

Welkom en mededelingen - Intredeliied 518:1 - Stille - Votum en Groet - Kyriegebed - Lied 475: 1 - Glorialied 475: 3 - Gebed van de zondag - Evangelielesing Mattheus 2: 1-8 - Lied 520: 1, 2, 3, 4 - Mattheus 2: 9-12 - Lied 520: 5, 6 - Overweging - Meditatief orgelspel - Lied 520: 7 - Gebeden stil gebed Onze Vader - Slotlied 419: 1, 3 - Zegen

Kerkklokken luiden bij de jaarwisseling

Om de zorg te ontlasten mag er dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken tijdens oud en nieuw. De jaarwisseling is wel een bijzonder moment en daarom zullen in de gemeente Krimpenerwaard in de oudjaarsnacht om 0.00 uur de klokken van de gemeentelijke torens luiden. De kerken zijn gevraagd om zich daarbij aan te sluiten. Als Ontmoetingskerk doen we daar graag aan mee. Het luiden van de klokken als teken van hoop voor en verbondenheid met alle Nederlanders.

Bloemen.

De bloemen van oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen zijn voor Ds. L. Schermers. Zondag 3 januari zijn er geen bloemen.



Vakantieweek

Het waren drukke weken rondom de kerstdagen en de jaarwisseling. Graag neem ik een week vakantie op en wel van 3 - 10 januari. Ik zal in principe niet op mail of app reageren. Voor noodgevallen blijf ik bereikbaar.

Nieuwjaarsgroet

Op onze kerstgroet voor de kerkenraad staat geschreven

"Soms tasten wij als blinden langs de muren, weten we niet waarheen, waartoe, waarom – en dan klinkt die belofte:

er is Licht, voor jou, voor jou, voor jou".

Zo heb ik het afgelopen jaar ervaren: als tasten in de blinde en zoeken naar wegen. Maar daarnaast was er ook Licht, voor mij, voor ons, voor u, voor jou. Licht van God en licht van mensen.

Dank u wel voor alle kerstgroeten en nieuwjaarswensen die we ook dit jaar weer ontvingen! Van onze kant wensen wij u en jou Gods zegen in het nieuwe jaar.

Jan Schipper en Luci Schermers

Bedankt.

Beste gemeenteleden,

Op deze manier wil ik graag iedereen bedanken die zich ingezet hebben met de engelenpost om tot een succes te maken. Want voor mij was het heel fijn om zo'n engel te ontvangen. Ik was erg bewogen door de liefde die hieruit sprak. Ik wens de gehele gemeente een gezond en gezegend jaar 2021 toe. Annie Stip.

Lieve Kerstengel Wat was ik verrast door je komst. Je attentie creatief persoonlijk doordacht Ik werd er blij van. Hartelijk dank. Els de Gier



COLLECTEN.

Er wordt op dit moment niet gecollecteerd, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Het blijft aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

- Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
- Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen

31 december 2020

1^e : Kerk, 2^e De Diaconie.

1 januari 2021

1^e De Kerk.

3 januari 2021

1^e Vrij doelen. 2^e Instandhouding kerkgebouw

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie

Product van de maand.



Het product voor december is aardappelpuree. Er zijn 25 kg aardappelen en 12 pakjes aardappelpuree gebracht. Daar aardappelen veel te zwaar gaan worden en uitlopers kunnen krijgen, zamelen we, vanaf volgende week, alleen puree in. De reeds aanwezige piepers worden ook uitgedeeld. Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten. Het product voor januari is soep. Er zijn nog 15 pakjes aardappelpuree gebracht.



De redactie wensen u een goed, gezond maar bovenal een gezegend nieuw jaar toe.

Uitslag van de Kerstpuzzel

De Kerstpuzzel die Simon Schreefloos op kerstmorgen presenteerde bleek niet gemakkelijk. Toch kwam er een aantal goede oplossingen binnen.

Eerst de oplossing. Hoe vond je de tekst uit Lucas?

	A	B	C	D	E	
Lucas	2	:	1	0	13	14

- A. Jezus vertelt, dat je weet dat het zomer wordt, als er blaadjes aan de vijgenboom komen. Dat leverde het getal 2 op, dus de gezochte tekst staat in Lucas 2, het hoofdstuk van het kerstverhaal.
- B. Johannes zei, dat hij de stem was die roept in de woestijn, dus niet in het dal. Dit foute antwoord had het cijfer 1.
- C. In Jesaja 65 vind je dat hij droomt, dat een leeuw en een rund beide stro eten. Dus moest er een 0 genoteerd worden.
Nu wist je dat de oplossing stond in Lucas 2 : 10.
- D. In de vierde Adventsbode kon je lezen, dat het lied van Maria in het Latijn Magnificat heet. Je moest dus het 13^e woord van het gevonden Bijbelvers hebben.
- E. De engel zegt tegen de herders niet dat het kind de zoon van God is. Dat betekent dat je het 14^e woord moest toevoegen.

Als je gaat tellen, dan vind je als 13^e en 14^e woord:

De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen

De Adventsbode bracht alleen maar *goed nieuws* en dat sloeg ook op het goede nieuws van de engel: Jezus is geboren!

Als winnaars kwamen uit de bus: Rianne en Niels de Kwaadsteniet. Zij wonnen de zak met oliebollen. Gefeliciteerd!

Eén goede oplossing werd door een kind ingestuurd, namelijk Robin Pols. Dat was erg knap! Daarom krijgt hij als troostprijs een M&M-chocoladereep.

De Adventsbode wenst iedereen een goede jaarwisseling en een jaar vol goed nieuws!

Wel en wee.

Deze week is er 1 jarige 70 + er te melden
Dhr. D. B Eikelenboom hoopt op 2 januari zijn
verjaardag te vieren.

We wensen hem een mooi en goed nieuw
levensjaar toe.

Mevr. Hesse is 18 december in huis ten val gekomen,
In het ziekenhuis is geconstateerd dat haar onderarm
is gebroken,

We wensen haar sterkte en een voorspoedig
herstel toe.

Verder wensen we u allen een heel goede
jaarwisseling,

En een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.
Dit gedicht wil ik graag met u delen:

Dit jaar 2020 verdwijnt weer in het verleden
de dagen gingen snel voorbij
Sommigen mochten we met vreugde beleven
Andere dagen waren we niet zo blij.

Ons leven kunnen we met geen dag verlengen
Elk ogenblik of uur is heel uniek
Net als ieder mens die ons pad kruiste
Enen stempel in ons leven achterliet.

Zo heeft dit jaar ons veel gegeven
Of juist ontnomen, een intens groot verdriet
Maar Iemand is ons altijd bij gebleven
Jezus, een Vriend die ons geen dag verliet.

Aan Zijn Hand gaan we moedig voorwaarts
Het hoofd geheven, met open vizier
Liefde ontvangen en Liefde geven
In die ene zekerheid, ook in 2021, God is hier!

