



Gemeentebrief



9 oktober 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrampen.nl/

30

Meditatief

Zondag 11 oktober

De preses van de PKN schreef deze week naar de kerken bemoedigende woorden: "De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden - ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Daarom blijven we luisteren naar het Evangelie. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties. In alles weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij:

Kom, Schepper Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Houd ons vast, in Jezus' Naam.

Ds . L.M. Schermers.

Orde van dienst.

Vandaag hoop ik zelf voor te gaan in de dienst. Oorspronkelijk was deze dienst ingeroosterd als een Kerk-School-Gezinsdienst, maar al voor de vakantie is in overleg met De Wegwijzer en beide kerken besloten i.v.m. het coronavirus de KSG-dienst dit jaar over te slaan. Dat neemt niet weg dat we een andere verrassing voor u in petto hebben... Als u of jij de dienst niet bij kunt wonen dan hoop ik dat u meeluistert via kerkdienstgemist.nl. Thema van de dienst: Mensen als bomen. Orgelspel - Welkom en mededelingen - Stilte - gezongen votum en groet - Kyriegebed: NLB 1005: 1, 2, 4 en 5 - Tekst van bemoediging - Muzikaal loflied - Kindermoment -

Kinderlied: NLB 923: 1, 2 en 3 - Gebed - Inleiding bij de lezing - Schriftlezing: Psalm 1 - : The psalm project: psalm 1 - Overdenking - Meditatief orgelspel - psalm 92: 1, 7 en 8 - Mensen als bomen... - Dankgebed en voorbeden - Slotlied NLB 423: 1 en 3 - Zegen - Orgelspel

Bijbelgesprekskring

A.s. dinsdagavond 13 oktober is de tweede keer dat de bijbelgesprekskring bij elkaar komt. We gaan verder met het boekje 'Aan tafel' van ds. Anne-Marie van Briemen. We lezen Lukas 14: 12-24. Welkom in de kerk. Vanaf 19.45 uur is de koffie klaar.



Bijbelse digitale PUBquiz.

Een prachtige activiteit in coronatijd, want deze pubquiz vindt gewoon bij je thuis plaats, op de bank of aan de keukentafel. Via internet zijn we met elkaar verbonden. We zitten niet alleen met onze neus in de Bijbel. Het wordt een avond, waarin het draait om kennis, creativiteit, humor en gezelligheid. Vorm een team met twee personen, met een stel vrienden, met je gezin, met je fietsclub of wat dan ook... Wat heb je nodig: iemand in je team met een pc of laptop en een smartphone. Bij je aanmelding willen we graag een teamnaam, een mailadres en een 06-nummer ontvangen. Doe mee!! Het is leuk voor alle leeftijden. Datum: zaterdag 7 november 2020 Tijd: van 20.00-22.30 uur. Leiding: familie Schipper-Schermers Meer informatie en/of aanmelden bij Jan Schipper (010-451.78.40 of 06.45.228.497 of janschipper57@gmail.com)

Besluiten kerkenraadsvergadering 7 oktober 2020

Beste gemeenteleden

Zoals u allen weet zijn de Coronaregels weer verscherpt. Uiteraard willen wij als Ontmoetingskerk ons hieraan houden. Dit heeft wel een aantal consequenties. Dit houdt in dat (voor zover nu bekend in de maand oktober) er slechts 30 personen, buiten degenen die dienst hebben, een kerkdienst bij kunnen wonen. We hebben besloten dat kinderen tot en met groep 8 niet meegeteld zullen worden.

We hopen hiermee de ouders enigszins de ruimte te kunnen geven om met hun kinderen naar de eredienst te kunnen komen.

Voor alle duidelijkheid er mag ook niet gezongen worden. Tijdens verplaatsingen dient u een mondkapje te dragen. Op uw zitplaats mag u het mondkapje weer afdoen. We verwachten dat u zelf een mondkapje meebrengt. Tijdens de eredienst zal aan één kant van de kerk de ramen dicht worden gedaan. Houdt u er rekening mee dat het toch kouder kan zijn in de kerk dan dat u gewend bent. Uiteraard is 30 personen een beperkt aantal. Als u zich heeft aangemeld (en geen melding heeft gekregen dat het niet kan) en u achteraf besluit om toch niet te komen, wilt u dan uw aanmelding intrekken, zodat dan een ander wel kan komen. Jan de Korte, Scriba

Wel en wee.

Deze week is er één 70 plus jarige, Dhr. J.B van der Leeden hoopt zaterdag 10 oktober zijn verjaardag te vieren, We wensen Jan een mooi nieuw levensjaar toe. Mevr. Van Dijk - Bouw is met hartklachten in het Ijsselland ziekenhuis opgenomen, Haar kamernummer is 246 , het gaat momenteel iets beter met haar en hopen op herstel.

Dhr. A de Paauw heeft woensdag 7 oktober een nieuwe knie gekregen, en is weer thuis om te herstellen.

Omdat de buurvrouw van mevr. Stip positief was getest, is zij uit voorzorg in quarantaine gegaan. Maar vandaag donderdag kreeg zij zelf ook klachten en op advies van de huisarts moet ze zondag getest worden.

Marianne Rigterink zal a.s. dinsdag een staaroperatie ondergaan. Wij wensen haar sterkte toe.

Door de aangescherpte maatregelen mogen we voorlopig met maximaal 30 personen in een kerkdienst samen komen, dit is weer een flinke tegenvaller, maar laten we daardoor elkaar niet uit het oog verliezen. Allen sterkte in deze tijd om het vol te houden. Een goede week gewenst.

Data kindernevendienst tot einde 2020 bekend.

De geplande data zijn:

18 oktober; 1, 15 en 29 november; 6, 13 en 20 december (aangepast kinderkerstfeest).

De kindernevendienst gaat alleen door, als er geen verder beperkende maatregelen van kracht worden.

Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst.

Heeft u de aanmeld-app al? Zo nee: gauw installeren door onderstaande QR-code te scannen met uw mobiele telefoon!

Vanaf 4 oktober wordt de kindernevendienst weer voorzichtig gestart. Van Klaas Rigterink kregen wij het verzoek of bij het aanmelden ook kan worden aangegeven of, en zo ja hoeveel kinderen er mee naar de kerk komen die naar de kindernevendienst willen.

Daarmee kunnen tijdig passende maatregelen getroffen worden voor een veilige kindernevendienst. In de app is die mogelijkheid inmiddels toegevoegd, maar het verzoek is om ook als u zich per e-mail of telefonisch aanmeldt, door te geven of en zo ja hoeveel kinderen er naar de kindernevendienst willen. Zo komen we elke keer weer een stapje verder! Met vriendelijke groet,
Rob van Westen



Videoteam kick off

Op woensdag 30 september was de kick off van het videoteam. Fijn dat we met deze groep enthousiaste mensen aan de slag kunnen om de video uitzendingen vorm te geven. Het team bestaat voorlopig uit: Rob van Westen, Jan v/d Vrie, Jan Klerk, Eric Huizer, Gert-Jan Karssen, Jaco Kraan en Niels en Rianne de Kwaadsteniet. Er zijn al voorbereidingen getroffen voor de bekabeling en binnenkort zal het beammeubel worden uitgebreid om alle apparatuur kwijt te kunnen. Zodra de apparatuur er is zullen we als team een training krijgen en ons gaan verdiepen in de wereld van de video uitzendingen. We zien ernaar uit om aan de slag te gaan met elkaar. Groetjes van het videoteam!

Aanmelding voor de eredienst.

Wanneer u of een gezinslid behorend tot hetzelfde huishouden corona-gerelateerde klachten heeft, dient u de eredienst niet te bezoeken.

Wilt u als één opgegeven huishouden tegelijkertijd binnenkomen.

Dit vergemakkelijkt voor de coördinatoren het naar de plaats brengen in de kerkzaal. Wanneer u een dienst wilt bezoeken, dient u zich per eredienst aan te melden, Hierbij volgt de procedure.

A. U meldt zich aan per e-mail eredienstontmoetingskerk@gmail.com met de opgave van naam, adres en het aantal personen.

B. Mensen die geen e-mail hebben, kunnen zich aanmelden via de voicemail van de Ontmoetingskerk. Het telefoonnummer van de kerk hiervoor is (0180) 519145.

C. Het aanmelden is elke week mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur. Wilt u zich aan die tijd houden, dan kan de commissie de aanmeldingen tijdig verwerken. U krijgt van de aanmelding bericht.

Welkom in de dienst en bedankt voor uw medewerking!

(Men kan zich ook aanmelden met de aanmeldings-app)



Gemeentebrief



9 oktober 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/

30

Eredienst 18 oktober 2020.

In deze dienst zal Mevr. ds. M.A. Doolaard – Verseveld uit Rotterdam voor gaan.

Bloemen.



De bloemen van zondag 11 oktober zijn voor de Hr.A.Klip voor zijn verjaardag. Een tweede bos is voor Mw . B.Nederlof-Versteeg voor haar verjaardag.

Product van de maand.

Beste gemeenteleden,
Het product voor oktober is tandpasta.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten. De Diaconie.

COLLECTEN.

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt.

- Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
- Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 11 oktober zijn: de 1^e collecte de Kerk en de 2^e collecte de Diaconie.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie

Samenwijzer.

“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 36.2 over de periode 25 oktober t/m 13 december 2020 uiterlijk **zondag 18 oktober a.s.** bij de redactie in te leveren.”

Hartelijk dank en met vriendelijke groet, Ruud.

Bedankt.

Beste Mensen,
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, die wij hebben mogen ontvangen bij het overlijden van onze dochter, Erika Mekes van der Meulen.

Het heeft ons ontroerd en getroost, de vele kaarten die we hebben ontvangen, bloemen vanuit de kerk, en een troostvol gesprek met de dominee, en de mensen die Erika persoonlijk hebben gekend.

Wij zullen haar altijd in ons hart dragen, Nogmaals bedank en zeker in deze onzekere tijden, zorg goed voor elkaar,
Nel van der Meulen – Buitelaar en Hans van der Meulen.

Bedankt.

Beste gemeenteleden,
Blij verrast was ik door alle felicitaties voor mijn verjaardag, een kaartje of anderszins.
Een hartelijke groet, ook namens Anton, Greta Wagemakers.

COLLECTANTEN GEZOCHT.

Kerk-in-Actie zoekt nog collectanten voor een collecte bij ons op het dorp

Voor vluchtelingenkinderen op Griekse eilanden: o.a. voor hulp met voedsel, kleding en onderwijs Helpt u/ help jij mee? Omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven!

De collecte is van 29 november t/m 5 december
Opgeven kan bij Leny Kodde 0180-523053

Wij geven de pen door aan Marcel van der Kooi



Ik kregen de pen door van Ron en Bertha Welder.

Hoe beleef je deze tijd, wat valt je zwaar of wat valt juist mee, helpt het geloof daarbij en wat geeft je moed om door te gaan?

Ik heb de pen van Bertha en Ron aangenomen. Aangezien de gebeurtenissen elkaar de laatste dagen snel opvolgen, vond ik het lastig om op te schrijven hoe ik me voel. Waar ik zondag positief en hoopvol was gestemd na een mooie kerkdienst van dominee Noordam en een eerste kindernevendienst voelde dit op maandag helaas achterhaald. Kerkdiensten waarschijnlijk weer terug naar 30 bezoekers. Erg jammer want de kerk is voor mij toch wel een plek van rust en bezinning in een soms nogal hectisch leven. Ik voelde pas zondag hoe erg ik dit eigenlijk had gemist.

Ik zie dit ook terug bij mijn kinderen. Ook zij kwamen zondag met een glimlach thuis en vertelde over van alles wat ze tijdens de kindernevendienst hadden gedaan.

Wat helaas bij mijzelf overheerst sinds maart is toch vooral een zwaarmoedig gevoel met hier en daar sprankjes van hoop. Wat mij vooral bij is gebleven van de eerste golf is het zichtbare leed van mensen (op televisie en in kranten) om het verlies en niet afscheid kunnen nemen van dierbaren. Dit maakte veel indruk en leidde bij mijzelf dan weer tot zorg om mijn ouders en de angst dat zij ook besmet zouden kunnen raken. Toch voelde het in eerste instantie allemaal nog wat ver van mijn bed. Dit veranderde toen directe collega's van mij in Amerika en Brazilië familie en vrienden verloren door Corona en deze verhalen onderling met elkaar gedeeld werden. Ook het thuiswerken vond ik zwaar omdat ik als persoon graag onder de mensen ben en het plotseling werken vanaf de zolder voelde soms erg eenzaam (daar doet videobellen helaas niets aan af). Wat mij sterkte in deze periode was toch vooral hoe ontspannen mijn kinderen waren omdat ze opeens niet van alles meer moesten en ze de extra vrije tijd veel met hun vriendjes konden doorbrengen. Ook het knutselen en maken van tekeningen voor de ouderen in onze kerk werd met veel plezier opgepakt. Ik heb meerdere keren moeten aanhoren wat een mooie tijd het toch is door Corona. Gelukkig maar dat (jonge) kinderen nog zo open kunnen zijn. Ook het geloof hielp mij in deze periode om toch positief te blijven ondanks alle ellende.

Nu we de 2e Corona golf in lijken te gaan, is het vooral mijn zorg hoe Corona de samenleving lijkt te polariseren. Voor de zomer voelde ik heel duidelijk dat we het virus met zijn allen te lijf gingen. Mensen probeerden elkaar tot steun te zijn, nieuwe manieren te vinden om contact met elkaar te maken, een helpende hand te bieden. Nu voelt het steeds vaker dat elke regel ter discussie wordt gesteld, het wel of niet houden aan adviezen, het lijkt allemaal steeds vaker onbegrip op te leveren tussen mensen. Hier is wat mij betreft een grote rol weggelegd voor de kerk maar ook voor andere verenigingen. Zij binden bij uitstek mensen, proberen creatieve manieren te verzinnen om toch sociaal contact mogelijk te maken. Het is belangrijker dan ooit om nu de verbinding te blijven zoeken want daar plukken we straks met zijn allen de vruchten van. Nu maar hopen dat we elkaar snel weer kunnen zien in de kerk en de kinderen bij de kindernevendienst. Kortom, hopelijk tot gauw!
Marcel van der Kooi.

Ik geef de pen door aan Bettina Pols.

Uit de Petrus brief.

Naar de kerk gaan was voor Hannah Dekker (16) uit Amersfoort iets dat moest van thuis. Leuk was anders. Tot de woorden van een lied alles op de kop zetten. Nu gelooft ze bewust. "Jezus is er altijd voor me, wat er ook gebeurt."

"Zolang ik me herinner, is kerkgang een must bij ons thuis. Ik dacht weleens: waarom moeten papa en mama nu geloven?"

Ik vond het vooral vervelend om iedere week weer naar de kerk te moeten.

Dat veranderde een paar jaar geleden toen ik tijdens een vesper in de Stille Week enorm werd geraakt door een lied van Sela, 'Als alles duister is'. Iets in me zei: ik weet het zeker, ik geloof.

Vanaf dat moment koos ik er echt zelf voor om te geloven. In onze Brugkerk is het best leuk voor jongeren. Dat ik daar vrienden ontmoet, is zeker een reden waarom ik het nóg fijner vind om te gaan. We zijn met een grote groep en eten vaak met elkaar. Onze club heet 'Teatime with Jesus'. En zo voelt het ook: gezellig kletsen, maar ook met elkaar je geloof delen."

Alleen staan

"In je dagelijks leven is geloven niet altijd even makkelijk. Soms voel ik me best alleen staan. Op de basisschool was ik de enige in de klas, nu op de middelbare school zijn er gelukkig wel vrienden die ook geloven. Met hen kan ik over allerlei geloofsonderwerpen praten. We voeren als vrienden onder elkaar best diepe gesprekken. Hoewel ieder van ons anders denkt over geloven, begrijpen we elkaar heel goed. Het geloof helpt me als ik het moeilijk heb. Dat ervoer ik toen ik een tijdje niet goed in mijn vel zat in de brugklas. Door te bidden, in de Bijbel te lezen of naar worshipmuziek te luisteren kom ik weer tot rust. Er is altijd iets beters om naar uit te kijken. Ik weet dat ik op God kan terugvallen. Jezus is er altijd voor je, wat er ook gebeurt."

Nieuwe verbinding

"Toen we door de coronacrisis elke zondag thuis naar de dienst keken, merkte ik dat ik sneller afgeleid was. Het is toch anders dan een dienst samen beleven. Ik miste het zingen, maar ook mijn vrienden en de gezelligheid. Zo'n crisis zorgt ook voor nieuwe verbinding, bijvoorbeeld met ouderen. Met jongeren uit de kerk brengen we nu iedere week nieuwsbrieven rond bij ouderen. Ik geloof dat het weer goedkomt!"

Nadenkertje.

"Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht. "

Spreuken 16 vers 18.

De definitie van 'succes' luidt niet: alles krijgen wat je hartje begeert, maar: waarderen wat je hebt.

