



25 september 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/

28

Meditatief

Zondag 27 september

Vreest niet

De oproep om niet te vrezen komt vaak voor in de Bijbel. Ooit heeft iemand de moeite genomen om te tellen hoe vaak 'wees niet bang' in de Bijbel voorkomt. Hij kwam uit op 365 maal! Voor elke dag 1 keer dus. We zingen graag mee met het kinderlied "Je hoeft niet bang te zijn" (Lied 935), maar hoe kun je nu roepen niet bang te zijn terwijl er van alles is wat je vreest. Als je b.v. slecht nieuws verwacht, als je een operatie moet ondergaan. Natuurlijk ben ik wel eens bang of onzeker, zeker ook in deze chaotische corona-tijd. De God van Israël kent onze angsten, neemt ze serieus, maar zijn reactie op onze menselijke angst is de oproep om niet te vrezen en te vertrouwen, ook in onze verwarrende tijd. En via angst kom ik bij vertrouwen, ook zo'n kernwoord in de Bijbel. Op God vertrouwen, volledig, niet een beetje, mogen we 'Een beetje' bestaat eigenlijk niet in de Bijbel, er moeten radicale keuzes worden gemaakt, het is alles of niets, je kunt niet God dienen én de mammon. Radicale keuzes? Wij zijn er niet zo van, dat is zo moeilijk. En zo 'schuurt' er wel meer in de Bijbel. Jezus is niet zomaar je vriend, hij is niet 'lief', hij leefde dwars, daagt ons uit om mens te zijn als hij en zet de wereld op zijn kop met zijn boodschap. We hebben elkaar hard nodig in het proberen Jezus' weg te volgen, om zijn Licht brandend te houden en te zingen: "Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft". Ik sluit af met een gedicht van Renate Barnard (naar Johannes 1).

Wees ons nabij.

Sinds het begin is er het spreken,
sinds het begin God zo nabij.
Het licht der mensen
schijnt in de wereld,
overwint duisternis.

Wees ons nabij,
Christus ons licht
schijn in het duister.
Wees ons nabij,
zodat het licht
ons leven doet.

Sinds het begin mogen wij leven,
sinds het begin vanuit het woord,
dat hier op aarde
waarheid, genade,
licht in het duister is

Orde van dienst.

In deze dienst gaat ds. Rob v.d. Plicht uit Moordrecht voor. Fijn dat hij weer in ons midden is. Het thema van de dienst (Onthulling) nodigt uit tot aandachtig luisteren! Orgelspel - Welkom en mededelingen - Aanvangslied Lied 802: 1, 3, 4, 6 'Door de wereld gaat een woord' - Moment van stilte - Bemoediging en Groet - Inleiding thema: Onthulling - Gebed om ontferming - Loflied 705: 1, 2, 4 'Ere zij God' - Gebed om de heilige Geest - Schriftlezing Openbaring 1: 1-8 - Orgelspel - Vervolg Schriftlezing Openbaring 1: 9- 20 - Lied 'De heilige Stad'

Terwijl ik lag te slapen, kreeg ik een schone droom.
Ik was in 't oud Jeruzalem, stond aan de tempelzoo.
Ik hoorde kinderen zingen een lied vol blijde klank.
Het was alsof de engelen luid juichten in hun zang!
Refrein: Jeruzalem, Jeruzalem!
Zing nu uw Vorst ter eer:
Hosanna in de hoge; Hosanna voor uw Heer'.

Opeens werd het alles, zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde en de engelenmacht
verdween. Ik zag een kruis verrijzen, toen werd het
plotseling nacht. Er klonk nabij de heuveltop een stem:
'Het is volbracht!'
Refrein

En weer zag ik een ander beeld, maar nu vol
heerlijkheid, Een stad die als een bruid versierd, wacht
op haar Majesteit! Zag straten van het zuiverst goud
door d' openstaande poort. Miljoenen gingen uit en in,
geen wanklank werd gehoord. En onder harp en
cimbelspel juicht mens- en engelenstem,
Tot eer van God en van het Lam in 't nieuw Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd!
Hosanna in de hoge; Hosanna in eeuwigheid. Hosanna
in de hoge; Hosanna in eeuwigheid.

Verkondiging – Orgelspel – Gebeden - Slotlied 'Eens
zal op de grote morgen' - Zegen - Orgelspel
'Amen' na de zegen Tijdens de laatste
kerkenraadsvergadering is gesproken over wel of niet
zingen door de gemeente tijdens de kerkdienst.
Afgesproken is om dit voorlopig nog niet te doen
omdat er geen mechanische ventilatie is.

Dan is het zoeken naar andere manieren om God de lof te brengen of om in te stemmen met wat gezegd is. We bidden gezamenlijk hardop het 'Onze Vader' en we willen u en jou ook vragen om na het amen van de predikant aan het einde van de dienst dit Amen als gemeente te herhalen. Vredesvlag Vanaf donderdagmorgen wappert de vredesvlag bij de kerk, want het is momenteel de vredesweek. Vrede blijft een belangrijk thema: vrede in de wereld, vrede in je eigen dorp, vrede in je eigen huis. Met het hijsen van de vlag herinneren we elkaar en anderen er aan hoe belangrijk vrede is: respect, verbinding tussen mensen is onmisbaar. Hoe belangrijk is het de verhalen van anderen te kennen in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk!

Wel en wee.

* Er zijn drie 70+ers die de komende week jarig hopen te zijn: de heer Tjeerd van der Kooi op 27 september, mevrouw Nelly van der Kooi op 1 oktober en mevrouw Greta Wagemakers op 2 oktober. Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar gewenst.

* Mevrouw Corrie Groeneveld is vorige week in huis gevallen. Ze heeft een fikse bloeduitstorting in haar gezicht. Verder gaat het gelukkig weer goed met haar. We wensen haar het beste!

* Onze scriba Jan de Korte is afgelopen dinsdag, tijdens het omwisselen van tafels in de ontmoetingsruimte, door het openstaande luik van het kruipgat in de daar 2,5 meter ondergelegen kelder gevallen. Hij moest van de huisarts voor onderzoek naar het ziekenhuis, maar er was wonderwel alleen sprake van schaafwonden en spierpijn. Alle betrokkenen zijn uiteraard erg geschrokken. Gelukkig is het goed afgelopen!

* Al ruim een half jaar is het op zondagochtend niet mogelijk gezamenlijk koffie te drinken in de Ontmoetingsruimte. Met de nieuwe ervaring van het coronavirus ziet het er voorlopig niet naar uit dat dit snel zal veranderen. Naast de 'gewone' kerkdienst wordt ook dit sociale contact gemist. Daarom opperde onlangs één van de contactmedewerksters dat het natuurlijk wel mogelijk is om één of meerdere (bekende of minder bekende) gemeenteleden uit te nodigen voor een kop koffie thuis, met uiteraard de inachtneming van de 1,5 m afstand. Bij deze geven we die suggestie graag door.

Voor de kinderen.

Wat droom ik nou?

Koning Nebukadnessar had een droom gehad. Hij vond dat zijn raadgevers hem moesten vertellen wat hij gedroomd had en wat die droom betekende. Natuurlijk kon niemand dat. Toen werd de koning zo kwaad, dat hij het bevel gaf om hen allemaal te laten doden. Daniël was een van de wijzen van de koning en hij zou ook die straf krijgen. Hij bad tot God of hij mocht weten wat de droom van de koning was en de betekenis. God verhoorde Daniëls gebed. Daniël ging toen meteen naar de koning en vertelde dat God hem had laten zien wat hij gedroomd had. "U zag een heel groot beeld met een gouden hoofd en voeten van ijzer gemengd met klei.

Een steen rolde tegen de zwakke voeten en vernielde het hele beeld." Daniël legde uit dat de koning gedroomd had, wat er in de toekomst gebeuren ging. Het gouden hoofd was het rijk van Nebukadnessar, maar na hem kwamen minder machtige koningen. Uiteindelijk zouden ze allemaal overwonnen worden. De koning viel voor Daniël op z'n knieën en zei: "Er is geen grotere god dan uw God." Zo mocht Daniël de raadgevers en zichzelf redden van de dood. Hij kreeg als beloning de leiding over een groot stuk van Nebukadnessars rijk. De koning buigt voor Daniël. Wie is hier dan eigenlijk de koning? Daarom staat er op het ene werkblad een kroon die je heel mooi kunt kleuren en daarna kunt opzetten. Je kunt ook een spel bedenken en de winnaar de kroon laten opzetten. Op het andere werkblad staan vragenkaartjes. Daar kan ook een spelletje mee gedaan worden. Neem een droom in je gedachten. Laat iemand anders uit het omgedraaide stapeltje een kaart trekken en met behulp van de vraag proberen te weten te komen wat je gedroomd hebt. Na hoeveel getrokken kaarten wordt je droom geraden?

Veel plezier met de werkbladen!

(Zie werkblad 1 voor de jongere kinderen en werkblad 2 voor de oudere kinderen.)

Data kindernevendienst tot einde 2020 bekend.

Volgende week weer kindernevendienst!

Als er kinderen zijn aangemeld en er geen verdere beperkende maatregelen van de overheid zijn, is er op 4 oktober weer kindernevendienst. De volgende is twee weken later, op 18 oktober. Om alles veilig te laten verlopen, is er een coronaprotocol voor de kindernevendienst opgesteld. Degene die leiding geeft, vertelt voor het vertrek naar de kerkenraadskamer hoe een en ander in zijn werk gaat. Met ingang van volgende week worden er geen werkbladen voor de kinderen meer bij de Gemeentebrief gevoegd. Die waren bedoeld voor de periode dat er geen kindernevendienst was. We gaan nu immers met die werkbladen tijdens de kindernevendienst aan de slag. We hopen weer veel kinderen te mogen begroeten. De leiding

De geplande data zijn:

4 en 18 oktober; 1, 15 en 29 november; 6, 13 en 20 december (aangepast kinderkerstfeest).

De kindernevendienst gaat alleen door, als er geen verder beperkende maatregelen van kracht worden.

Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst.

Heeft u de aanmeld-app al? Zo nee: gauw installeren door onderstaande QR-code te scannen met uw mobiele telefoon!

Vanaf 4 oktober wordt de kindernevendienst weer voorzichtig gestart. Van Klaas Rigterink kregen wij het verzoek of bij het aanmelden ook kan worden aangegeven of, en zo ja hoeveel kinderen er mee naar de kerk komen die naar de kindernevendienst willen. Daarmee kunnen tijdig passende maatregelen getroffen worden voor een veilige kindernevendienst.



Gemeentebrief



25 september 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/

28

In de app is die mogelijkheid inmiddels toegevoegd, maar het verzoek is om ook als u zich per e-mail of telefonisch aanmeldt, door te geven of en zo ja hoeveel kinderen er naar de kindernevendienst willen. Zo komen we elke keer weer een stapje verder!
Met vriendelijke groet,
Rob van Westen



Jeugdclubs.

Beste gemeenteleden,
Vanaf aanstaande maandag 28 september starten we weer met de Jeugdclubs!
Ook dit seizoen zullen de clubavonden om de week plaatsvinden en niet meer elke week. Dit heeft te maken met de bezetting van onze leidinggroep. Helaas heeft de dunne bezetting van de leidinggroep dit jaar ook tot gevolg dat er (nog) niet gestart kan worden met de clubavond voor groep 8. Wij zijn dus dringend op zoek naar mensen die het jeugdwerk komen versterken om er zo voor te zorgen dat groep 8 als nog van start kan met de clubavonden.
Dus heeft u nog wat tijd over om 1x in de twee weken 1,5 uur te helpen? Dan kunnen wij uw hulp enorm goed gebruiken! Aanmelden kan persoonlijk bij Peter Haspels of Janneke Boer. Maar ook door een mail te sturen naar: jeugdclub@kerkaandelek.nl
De eerste avonden voor seizoen 2020/2021 zien er als volgt uit:
Maandag 28 september Jongens Groep 4,5,6 Start 18:45 uur - eind 20:00 uur
Woensdag 30 september Meiden Groep 4,5,6 Start 18:45 uur - eind 20:00 uur
Donderdag 1 oktober Groep 7 Start 19:00 uur - eind 20:15 uur
Zaterdag 10 oktober Club VO Start 19:30 uur - afhankelijk van programma
Op de eerste clubavond zullen de kinderen een brief meekrijgen over de geplande clubavonden van dit seizoen. I.v.m. de corona maatregelen willen wij de ouders vragen om de clubkelder niet de betreden
Met vriendelijke groet, de leiding van de Jeugdclubs.

De kerkdienst op TV

De kerkenraad heeft ingestemd met het plan om de kerkdiensten niet meer alleen met geluid, maar ook met beeld uit te gaan zenden via kerkdienstgemist.nl. Het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn van de coronamaatregelen af zijn, dus het blijft behelpen in de kerk. En hoewel we positieve reacties krijgen op de geluidsuitzendingen denken we dat beeld zeker een toegevoegde waarde heeft voor mensen die niet naar de kerk kunnen of willen komen.

We hebben de afgelopen tijd goed ons licht opgestoken, en gelukkig zijn er veel kerken ook mee bezig, dus er is veel informatie en veel te leren van wat anderen goed en fout doen. Een belangrijk aspect is dat je beter niks kunt doen dan half werk, vooral als het gaat om de kwaliteit van de beeldregie. Daarom zetten we daar ook goed op in. Gelukkig hebben we de beschikking gekregen over goede spullen, en hebben we Jan van de Vrie, die al lang bij RTV Krimpenerwaard camerawerk doet, bereid gevonden om het videoteam de fijne kneepjes te leren. De komende tijd gaan we aan de slag met de uitvoering, en dat is meer dan alleen camera's ophangen en gaan. Om te beginnen kunnen we een paar enthousiaste mensen gebruiken die samen het videoteam gaan vormen. Heb jij of hebt u zin om samen met een paar anderen het uitzenden van de kerkdiensten mogelijk te maken en het videoteam vorm te geven, dan kun je dat aan Jan of mij laten weten. Ervaring is niet vereist, wel wat gevoel voor beeld en een groot teamgevoel. Verder is er nog veel meer te doen, van het maken van bordjes om de kerkgangers ervan op de hoogte te stellen dat er gefilmd wordt (wees gerust, de camera's komen achter in de kerk, we letten goed op de AVG-regels) tot het installeren en leren bedienen van de techniek en de communicatie met de gemeente over wat we doen. U hoort nog van ons!

Namens het videoteam in oprichting, Rob van Westen

Aanmelding voor de eredienst.

Wanneer u of een gezinslid behorend tot hetzelfde huishouden corona-gerelateerde klachten heeft, dient u de eredienst niet te bezoeken.

Wilt u als één opgegeven huishouden tegelijkertijd binnenkomen.

Dit vergemakkelijkt voor de coördinatoren het naar de plaats brengen in de kerkzaal. Wanneer u een dienst wilt bezoeken, dient u zich per eredienst aan te melden, Hierbij volgt de procedure.

A. U meldt zich aan per e-mail eredienstontmoetingskerk@gmail.com met de opgave van naam, adres en het aantal personen.

B. Mensen die geen e-mail hebben, kunnen zich aanmelden via de voicemail van de Ontmoetingskerk. Het telefoonnummer van de kerk hiervoor is (0180) 519145.

C. Het aanmelden is elke week mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur. Wilt u zich aan die tijd houden, dan kan de commissie de aanmeldingen tijdig verwerken. U krijgt van de aanmelding bericht. Welkom in de dienst en bedankt voor uw medewerking!

(Men kan zich ook aanmelden met de aanmeldings-app)

Eredienst 4 oktober 2020.

In deze dienst zal ds. A.D. Noordam uit Dordrecht voor gaan.

Bloemen.



De bloemen van zondag 27 september zijn 3 bossen, deze gaan naar Mevr.C.Nieuwenhuizen voor haar verjaardag, Hr.C.v.d.Schans voor zijn verjaardag, Hr.J.de.Korte na een val in de kerk.

Product van de maand.

Beste gemeenteleden,
Het product voor september is koffie er zijn al 37 pakken ingeleverd.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

COLLECTEN.

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt.

· Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656

· Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 27 september zijn:

De 1^e collecte : PKN Vredesweek

In de Vredesweek collecteren we voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX.

In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse kerken, die slachtoffers van het geweld in eigen land helpen bij het verwerken van hun trauma's. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.

In Irak steunt PAX het werk van een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk mogelijk. Van harte aanbevolen!

De 2^e collecte : de Diaconie

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie

COLLECTANTEN GEZOCHT.

Kerk-in-Actie zoekt nog collectanten voor een collecte bij ons op het dorp

Voor vluchtelingenkinderen op Griekse eilanden:

o.a. voor hulp met voedsel, kleding en onderwijs
Helpt u/ help jij mee? Omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven!

De collecte is van 29 november t/m 5 december
Opgeven kan bij Leny Kodde 0180523053

Ik geef de pen door aan Meanne Voogt.



Ik kreeg de pen door van Jan en Hetty Klerk.

De vragen van de pen: hoe beleef je deze tijd? Wat valt zwaar of van juist mee? Hoe helpt je geloof daarbij en wat geeft je moed om door te gaan?

Nou, toen aan het begin van het jaar dit allemaal begon vond ik het vooral heel onwerkelijk maar ook heel spannend. Net alsof je in een film zat. Op mijn werk werden er, ter voorbereiding op wat zou komen, Corona-afdelingen uit de grond getrokken en ik weet nog dat ik tegen mijn collega zei dat ik het gevoel had dat we ons aan het voorbereiden waren voor een oorlog, zo'n spanning hing er in de lucht. Toen het er eenmaal was, is het me het meest bijgebleven hoe iedereen zich inzette, binnen en buiten het ziekenhuis. Collega's binnen het ziekenhuis maar ook van buiten die soms jaren niet meer aan bed hadden gestaan melden zich aan om op de Corona-afdelingen te werken of om op andere manieren behulpzaam te zijn. Binnen weken was het ziekenhuis compleet heringericht en personeel heringedeeld, de flexibiliteit was enorm en de saamhorigheid ook. Maar ook buiten het ziekenhuis, mensen die hulp wilden bieden aan elkaar en omzagen naar elkaar met kaartjes, mailtjes of telefoontjes. Mensen die bewondering hadden voor elkaar, of je nu in het ziekenhuis werkte of het thuis moest zien te organiseren met thuiswerken en kinderen die ook nog les moesten krijgen.

Dat vond ik uiteindelijk het mooie wat ontstond in deze tijd en gaf me hoop voor de toekomst en dat is ook wat mij, en ik denk vele in de zorg en daarbuiten, op de been hield. Wat ook maar goed was omdat er ook zoveel narigheid tegenover stond zoals ziekte, overlijden, bedrijven die het niet meer redde maar ook



Gemeentebrief



25 september 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/

28

onwetendheid, protest en laksheid wat mij ook weer moedeloos dreigde te maken.

Maar goed, als je dan appjes krijgt van familie, vrienden, buurtjes, koorvrienden, en kerkvrienden die op allerlei manieren behulpzaam willen zijn of een hart onder de riem willen steken en de bossen bloemen en andere attenties die op het werk werden afgeleverd om je op te beuren dan kwam het positieve gelukkig weer boven.

Doordat ik een lieve achterban heb van familie, vrienden, burens en collega's en mijn werk "gewoon" doorging was het voor mij denk ik makkelijker vol te houden dan voor de vele anderen die hun werk en inkomen zagen verdwijnen, jongeren die ineens "op de lip" bij ouders zaten of de vele ouderen die eenzaam waren of er door dementie niets van begrepen. Maar nu we inmiddels alweer maanden verder zijn en het einde nog lang niet in zicht is begint het voor mij vooral zwaar te worden dat je niet gewoon even iemand kan knuffelen of kan troosten met een arm om hen heen, want als je alleen woont krijg je soms wel eens het gevoel dat je als het ware de hele wereld op afstand moet houden. Maar daar helpt gelukkig mijn geloof me bij, want ik mag geloven dat ik nooit alleen ben en dat is in deze tijden iets om heel blij mee te zijn.

Wat mij de moed geeft om door te gaan is het feit dat ik weet en gezien heb dat we naar elkaar om kunnen zien en elkaar kunnen helpen en steunen in deze crisistijd. Ik heb gezien dat mensen inventief kunnen zijn om mensen, op afstand, toch met elkaar kunnen verbinden. En ik heb gezien dat mensen in besturen van het land, de ziekenhuizen, de kerken, de verenigingen en op allerlei andere plekken zich met man en macht inzetten om vooral mogelijkheden te vinden in alle onmogelijkheden. Dat alles geeft mij moed om door te gaan want samen, voorlopig op een afstandje, staan we tenslotte sterk!
Meanne Voogt.

Ik geef de pen door aan Ron en Bertha Welter.

Maak gebed tot een prioriteit.

Wijsheid is het toepassen van kennis. De Meester zei daarover: "Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots." (Matteüs 7 vers 24)

Kerk in actie.

"Economisch gaat het niet goed in Syrië," vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. Hij geeft les op de Near East School of Theology. Van zijn Syrische studenten hoort hij vaak hoe moeilijk de situatie in hun land is. "Het geeft mensen minder perspectief om terug te keren." Door de internationaal opgelegde sancties leeft nu 80% van de Syriërs onder de armoedegrens. "Het land komt van de ene crisis in de andere. En toch geven mensen niet op."

Impact enorm

Corona maakt de situatie nog zorgelijker, zegt ds. Harout Selimian, predikant in Aleppo. "We worstelen om de gevolgen van de oorlog te boven te komen, maar worden nu geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie en daardoor met extra faillissementen en werkloosheid." Dick Loendersloot, noodhulpcoördinator voor Kerk in Actie in het Midden-Oosten, beaamt dit. "De impact van de crisis is enorm en wordt steeds erger. Door de ontwaarding van de Syrische pond wordt het dagelijks leven steeds duurder. En reizen van de ene kant van Syrië naar de andere kant is erg lastig."

Middelpunt van de gemeenschap

Herstellen van kerken is van wezenlijk belang voor de opbouw van het land en dat heeft alles te maken met de plek die de kerk in Syrië inneemt. "De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen en voor niet-christenen. Ze vervult een rol die in Nederland overeenkomt met de rol van de overheid. Hulp komt het eerst bij de kerk vandaan. Een sterke kerk is voor Syriërs onmisbaar om het vertrouwen in hun land terug te krijgen", vertelt ds. Harout uit Aleppo.

De opbouw van de kerk hangt voor een belangrijk deel af van de steun van kerken uit het westen. En die zien ze in Syrië de laatste twee, drie jaar afnemen. "Syrië is niet vaak meer in het nieuws. En door de coronacrisis raken westerse kerken meer op zichzelf gericht", merkt Wilbert van Saane. "Het komt nu aan op trouw! Kerken zijn een bron van hoop voor de gemeenschappen. Het is heel belangrijk dat je een jeugdcentrum hebt, een ontmoetingsruimte en een kerk die weer iets uitstraalt."