



Meditatief

Zondag 6 september

Mooi om te merken dat meditatief gelezen wordt! Twee weken geleden schreef ik n.a.v. het gesprek met minister Carola Schouten in Zomergasten over mild zijn voor je zelf. Soms leggen we het lat erg hoog en wil je alles goed doen: goede cijfers halen, een goede preek schrijven, een goede vader zijn, goed presteren op je werk. De vraag die ik daarbij stelde: Durf je met mildheid, met een genadevolle blik naar je zelf te kijken? Tijdens een bezoek kwam iemand erop terug. Met een voorbeeld hoe lastig het is als je met iets zit wat faliekant mis ging en een ander zegt: Wees mild! Zo erg is dat toch niet? Of: het valt toch wel mee? Of: Nee joh, je kon toch niet anders? Of... Inderdaad doet het goed als je wordt erkend in wat fout ging. Hoe helend kan het zijn wanneer iemand zegt: je hebt het echt fout gedaan! Ja, dat had je echt anders moeten doen! Niet om je daarmee de grond in te boren, maar om te laten merken dat echt gehoord is waar de pijn zit. En om daarna ook verder te praten. Dan hebben we het niet over 'het lat hoog leggen', maar over erkennen van terechte schuld.

Van minister Schouten naar minister Grappenhaus. Hij heeft de lat hoog gelegd in coronatijd. En op zijn huwelijksdag werd het afstand houden even vergeten. Ik hoop dat we met mildheid naar hem willen kijken. Zoals Kees van der Staij zei: 'Wie zonder zonde is...' (Joh. 8: 7)
ds. Luci Schermers

Orde van dienst 6 september 2020

A.s. zondag hoopt ds. Mark Janssens uit Utrecht voor te gaan. Hij was een periode geestelijk verzorger voor de bewoners van de Waterpoort. Een goede dienst gewenst!

Orgelspel - Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst - Moment van stil gebed - Ps.16 uit Psalmen van Nu- Gods wil ten leven - Als kyrielied horen we naar het Kyrielied van Sela - Glorialied 713 LB:1, 2 en 5 - We bidden om verlichting met de Heilige Geest en horen naar Handelingen 2:16-21 en 32-41 - Gez. 477 (LvdK) - Verkondiging - Meditatief orgelspel - dank en voorbede - slotlied 1010 LB
<https://www.youtube.com/watch?v=V7sWVkJ8tI> - Zegen.

Voor de kinderen

Hoe groot maak jij het?

Als iemand jou iets heeft aangedaan wat niet goed is, wat moet je dan doen? Jezus zegt, dat je dat met die persoon moet uitpraten, waar niemand anders bij is. Je weet zelf wel, als je dat niet doet, dan kan iets kleins heel groot worden, dan wordt een mug een olifant. Door het meteen uit te praten, wordt het niet groter dan het is en kun je weer goed met elkaar omgaan. Op het werkblad voor de jonge kinderen zie je twee vrouwen die samen uitpraten, wat fout ging. Je kunt de plaat mooi inkleuren. Tip: maak met wattenstaafjes die je in verf doopt, kleurige stippen op de rokken van de dames. Dan wordt het een heel mooi geheel. Wat ze tegen elkaar zeggen, kunnen oudere kinderen vinden door de rebus op te lossen op hun werkblad. Veel plezier met de werkbladen!
(Zie bijlage 1 "Hoe groot maak jij het" voor jonge kinderen en bijlage 2 "Hoe groot maak jij het" voor wat oudere kinderen)

Aanmelding voor de eredienst.

Wanneer u of een gezinslid behorend tot hetzelfde huishouden corona-gerelateerde klachten heeft, dient u de eredienst niet te bezoeken.

Wilt u als één opgegeven huishouden tegelijkertijd binnenkomen.

Dit vergemakkelijkt voor de coördinatoren het naar de plaats brengen in de kerkzaal. Wanneer u een dienst wilt bezoeken, dient u zich per eredienst aan te melden, Hierbij volgt de procedure.

A. U meldt zich aan per e-mail eredienstontmoetingskerk@gmail.com met de opgave van naam, adres en het aantal personen.

B. Mensen die geen e-mail hebben, kunnen zich aanmelden via de voicemail van de Ontmoetingskerk. Het telefoonnummer van de kerk hiervoor is (0180) 519145.

C. Het aanmelden is elke week mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur. Wilt u zich aan die tijd houden, dan kan de commissie de aanmeldingen tijdig verwerken. U krijgt van de aanmelding bericht. Welkom in de dienst en bedankt voor uw medewerking!

(Zie ook de mededeling van de aanmeld-app.)

Aanmelding zondagsdienst



Aanmeld-app voor de kerkdienst gaat live!

“Heb jij het mailtje al gestuurd voor de kerk zondag?”

Voortaan kan dat veel gemakkelijker via de nieuwe app die we daarvoor gemaakt hebben! Met één druk op de knop kun je je aanmelden voor de komende kerkdienst, of zelfs voor kerkdiensten die er nog aan zitten te komen. Op vrijdag of zaterdag krijg je automatisch de bevestiging in je app en als je wilt ook per e-mail.

We hebben heel erg op de privacy gelet, dus je hoeft maar heel weinig gegevens in te vullen, en alles wordt maximaal drie weken bewaard. En afmelden gaat ook heel eenvoudig via de ‘Vergeet mij’ optie.

Het systeem helpt ook het Coronateam, omdat het toewijzen van plaatsen op zondagmorgen eenvoudiger en sneller gaat, waardoor wachttijden voorkomen worden. En als er ondanks alle maatregelen dan toch iets gebeurd is met één druk op de knop te zien wie er geweest zijn in een kerkdienst, zodat we direct maatregelen kunnen nemen.

Scan onderstaande barcode met je smartphone en je kunt de app gemakkelijk installeren. Hoe meer mensen er mee doen, hoe gemakkelijker het wordt! Natuurlijk blijven de bestaande manieren om je aan te melden (via e-mail of telefoon) ook gewoon werken.



Tip, na het scannen van deze barcode kun je via de optie ‘Vastmaken aan beginscherm’ in het menu van je browser de app permanent installeren.
Namens het Coronateam,
Rob van Westen

Wel en wee.

Deze week zijn er 2 jarige 70 + ers te melden, Dhr. J Bremmer (Florastraat 56) hoopt 8 September zijn verjaardag te vieren, en 2 dagen later 10 September hoopt mevr. Bremmer haar verjaardag te vieren.

We wensen beide een mooi en goed nieuw levensjaar toe.

Dhr. Koen is deze week voor controle naar het ziekenhuis geweest, waaruit bleek dat er geen veranderingen zijn geconstateerd, en dat zijn situatie momenteel stabiel is.

Daar is hij samen met zijn vrouw Corrie heel blij en dankbaar voor.

Met mevr. Gerda Kooistra gaat het beter, zij het langzamer dan verwacht en gehoopt vooral de geopereerde pols blijft pijnlijk.

We wensen haar veel geduld toe.

Eredienst 13 september 2020.

In deze dienst zal Mevr. ds. H. van Briemen uit Capelle aan den IJssel voor gaan.

Bloemen.



De bloemen van zondag 6 september gaan naar Mevr. M. Rigterink als groet van de gemeente.

COLLECTEN

Tijdens de kerkdienst wordt er niet gecollecteerd.

· Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656

· Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 6 september zijn:

De 1^e: Kerk in Actie werelddiaconaat Noord-Ghana: alfabetisering.

De start van een nieuw seizoen betekent hier de start van een nieuw schooljaar. In het West-Afrikaanse land Ghana gaan de meeste kinderen ook gewoon naar school, maar in de afgelegen dorpen in het noorden van Ghana zijn nog veel volwassenen analfabeet. Kunt u het zich voorstellen: dat je niet kunt lezen en schrijven? De kerk in Noord-Ghana geeft mensen les in hun eigen taal. James is een van de leraren, die dagelijks zo'n dorp bezoekt op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Wat betekent het voor mensen om te kunnen lezen en schrijven? Suale die 32 jaar is zegt: "Mensen kunnen me niet langer voor de gek houden". En Mirjam die 27 is vertelt: "Ik kan nu zelf de Bijbel lezen en leren over gezondheid." Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om mensen te leren lezen en schrijven.

De 2^e. Diaconie

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21

O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie



Product van de maand.

Beste mensen,
Het product voor september is koffie er zijn al 4 pakken ingeleverd.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.
De diaconie.

Kerstwandeling.

Misschien hebt u het al gehoord in de wandelgangen of ergens gelezen, maar kort voor de zomer is besloten om dit jaar de kerstwandeling niet door te laten gaan. Erg jammer, maar voorlopig lijkt het niet raadzaam een grootscheeps evenement te organiseren. Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk!

Ik geef de pen door aan.....



Wij kregen de pen door van Jan de Korte.

Hoe beleef je de corona-tijd? Wat is moeilijk c.q. valt mee?

In de beginperiode van corona hadden wij een dubbel gevoel: enerzijds voelden wij, zoals anderen ook al schreven, geen ernstige beperkingen in vergelijking met veel andere mensen, anderzijds hoorden we m.n. via de TV (de 'frontberichten') heel verdrietige verhalen, die echt emotioneerden.
Wat meeviel was de relatieve vrijheid die wij hadden (we wandelen en fietsen regelmatig), genieten van de luxe van een tuin en het vele mooie weer, maar wat natuurlijk, zoals voor eenieder, niet bepaald meeviel, was het afstand moeten houden van kinderen en kleinkinderen.
Ook moeilijk was een begrafenis van een familielid in deze tijd; emoties, troost konden niet goed gedeeld worden en fysiek contact was natuurlijk niet toegestaan.
De begrafenis was daardoor 'koud' en zwaar.
We vinden het ook moeilijk om te zien dat sommige ex-corona patiënten nog jong zijn en heel fit waren en nu o.a. snel moe zijn en dat er sprake is van meer dan een longziekte.
En wat natuurlijk ook niet meevalt: niet mogen zingen!

Hoe helpt geloof in deze tijd?

In onze geloofsbeleving is momenteel Hoop een centrale term en die hoop proberen we levend te houden door het geloof in Gods beloften.
En natuurlijk hopen we allemaal dat de situatie ooit normaal zal worden.
Er zijn vanuit het geloof ook wel vragen ter bezinning b.v.: Hoe solidair zijn we met elkaar?
De één profiteert financieel extra, terwijl een ander alles kwijt is geraakt en volledig afhankelijk is geworden van de overheid (wordt de tegenstelling arm-rijk groter?).
Wordt er straks een beroep op diaconieën gedaan als armoede dreigt?
Ook veelomvattende vragen op economisch gebied zijn vrij indringend b.v.:
Is ons economisch systeem niet te veel een systeem, waarin we vooral aan onszelf denken en minder aan de noden van anderen?

Wat geeft moed om door te gaan?

Moed geeft het besef: "Ga met God en Hij zal met je zijn".
Het geeft ook moed dat we iets meer bewegingsvrijheid hebben gekregen, omdat het virus meer onder controle is gekomen.
We kunnen, hoe aangepast ook, weer naar de kerk en elkaar daar enigszins ontmoeten; alleen online-diensten vinden we te 'afstandelijk', vanwege het missen van samen vieren. Wat blijkt ook het sociale aspect van de kerkgang belangrijk!
Wat moed geeft is dat er veel creatieve ideeën en oplossingen ontstaan.
Ook op sociaal gebied zien we meer behulpzaamheid en omzien naar elkaar (en zeker niet alleen binnen kerken). Ook het samen zoeken naar een vaccin tegen het corona-virus vinden we hier een voorbeeld van.
Het is bemoedigend om te zien hoeveel mensen in de zorg zich extra inzetten.
Het zijn positieve kanten aan deze wereldwijde pandemie, waardoor we soms wel dachten: deze vloek kan soms ook tot zegen worden.
Jan en Toos van der Leeden.