

# Gemeentebrief



28 augustus 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
[www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/](http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/)

24

## Meditatief

### Zondag 30 augustus

Het zal zondag een dienst zijn voor jong en oud. Sabri, Nikki, Jordy, Jasmijn en Amber nemen afscheid van de kindernevendienst. Broertjes, zusjes en andere kinderen zijn ook van harte welkom! Als je komt, als u wilt komen: aanmelden is nog steeds belangrijk. We houden afstand, maar als gezin kun je gewoon bij elkaar zitten. We hopen op een mooie dienst.  
ds. Luci Schermers

### Orde van dienst 30 augustus 2020

Zondag hoop ik zelf voor te gaan. Meld u zich via de website aan wanneer u /jij komt? Een goede dienst gewenst!

Orgelspel - Welkom - Lied 513: 1,2,3,4 - Bemoediging en groet - Het gezongen verhaal over de liefde van God - Waarover het over zal gaan - Lied 8b: 1, 2, 3, en 4 - Namen voor Jezus - Gebed - Schriftlezing Genesis 2: 18 – 22 uit Bijbel in Gewone Taal - Kinderlied: Adam geeft de dieren namen - Preek - Orgelspel – Overstapmoment voor Amber, Jasmijn, Jordy, Nikki en Sabri - Lied: My lighthouse - Dankgebed en voorbeden - Lied 868: 1, 2 en 5 - Zegen – Orgelspel

### Voor de kinderen

Jezus daalt van een berg af. Hij wilde even alleen zijn. Aan de voet van de berg wacht een wanhopige vader op hem. Zijn zoon is in de war. Het lijkt of er een boze geest in hem woont. Daardoor doet hij gevaarlijke dingen en zichzelf vaak pijn. De leerlingen van Jezus konden de jongen niet genezen. Zou Jezus het wel kunnen? Jezus spreekt de geest streng toe en de jongen is weer helemaal beter. De discipelen vragen hem, waarom zij het niet konden. "Jullie geloof is te klein. Toch kun je met een geloof als een piepklein zaadje bergen verzetten, kun je meer dan je denkt." De jongen was erg in de war. Op het werkblad voor jonge kinderen zie je een legpuzzel van de jongen. Knip alle stukken langs de dikke lijnen uit en leg ze dan zo neer, dat het weer een gewone, gezonde jongen wordt. Wat hielp om de jongen beter te maken? Daar kom je achter als je op het werkblad voor de oudere kinderen volgens de aanwijzingen woorden wegstreept. Succes!  
(Zie bijlage 1 "wat helpt" voor jonge kinderen en bijlage 2 "wat helpt" voor wat oudere kinderen)

### Wanneer we weer mogen zingen.

#### Loflied op de samenzang

Er is een stilte die kan zingen,  
een zwijgen dat vervoert,  
maar nu de lofzang weer mag klinken  
zijn wij verrukt, ontroerd.  
O God, u loven is ons leven,  
u prijzen zij aan zij  
welke gevaren ons omgeven,  
u was en blijft nabij.

Moest Jona in een vis verblijven,  
zijn bidden werd verhoord;  
moest Zacharias maanden zwijgen,  
zijn lofzang klinkt nog voort.  
Ook onze samenzang verstilde,  
een leegte daalde in  
dit lied wil ons opnieuw verbinden,  
bezingt een nieuw begin.

Laten wij opstaan en God danken  
dat hij ons heeft behoed,  
hem loven om het licht, de klanken  
waarmee hij ons begroet.  
De tijd van afstand is vergleden,  
het leven neemt een keer.  
Wij wensen hier elkaar de vrede  
van Christus onze Heer.

*Tekst: Ds. Martin de Geus (Ridderkerk)*

*Muziek: Dirk Zwart (kerkmusicus en componist)*

### Aanmelding voor de eredienst.

Wanneer u of een gezinslid behorend tot hetzelfde huishouden corona-gerelateerde klachten heeft, dient u de eredienst niet te bezoeken.

Wilt u als één opgegeven huishouden tegelijkertijd binnenkomen.

Dit vergemakkelijkt voor de coördinatoren het naar de plaats brengen in de kerkzaal. Wanneer u een dienst wilt bezoeken, dient u zich per eredienst aan te melden, Hierbij volgt de procedure.

**A.** U meldt zich aan per e-mail [eredienstontmoetingskerk@gmail.com](mailto:eredienstontmoetingskerk@gmail.com) met de opgave van naam, adres en het aantal personen.

**B.** Mensen die geen e-mail hebben, kunnen zich aanmelden via de voicemail van de Ontmoetingskerk. Het telefoonnummer van de kerk hiervoor is (0180) 519145.

**C.** Het aanmelden is elke week mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur. Wilt u zich aan die tijd houden, dan kan de commissie de aanmeldingen tijdig verwerken. U krijgt van de aanmelding bericht. Welkom in de dienst en bedankt voor uw medewerking!

### **Wel en wee.**

Ze is vorige week ook al genoemd, maar op de dag van uitgifte van deze gemeentebrief, 28 augustus, is Mevrouw C.J. van Vliet- Kwinkelenberg (Joost van den Vondelstraat 38) jarig. Van harte gefeliciteerd. Komende week gaan de scholen weer van start. Net als voor de vakantie in corona tijd, dus nog steeds anders dan anders. We wensen alle kinderen, jongeren en leerkrachten alle goeds!

### **Eredienst 6 september 2020.**

In deze dienst zal ds. M. Janssen uit Utrecht voor gaan.

### **Bloemen.**



De bloemen van 30 augustus gaan naar Mevr. C. J. v.Vliet - Klinkelenberg voor haar verjaardag.

### **COLLECTEN**

De collecteopbrengst voor Beiroet is aan de diaconie, €145,25, overgemaakt. Dit bedrag is door de Z.W.O. verhoogd naar €750,00. Het geld wordt overgemaakt naar Kerk in Actie. Een mooi bedrag, allen hartelijk bedankt!

Tijdens de kerkdienst wordt er niet gecollecteerd.

· Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656

· Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 30 augustus zijn:

1e voor de kerk en de 2e voor de Diaconie.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie

### **Product van de maand.**

Beste mensen,

Het product voor augustus is groente in blik/pot. Er zijn al 40 potten ingeleverd.

Voor de maand september wordt het product koffie. Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten. De diaconie.

### **SamenWijzer.**

"De redactie verzoekt u de kopij voor SamenWijzer 36.1 over de periode 6 september t/m 25 oktober 2020 *uiterlijk zondag 30 augustus a.s.* bij de redactie in te leveren."

(samenwijzer@ontmoetingskerkkrimpen.nl)

### **Mededeling gemeentebrief.**

Beste gemeenteleden

Wegens omstandigheden bij de gemeentebrief-redactie, de fam. Teeuwen, zal de gemeentebrief nog een aantal weken worden gemaakt door de Anton en Greta Wagemakers.

Gegevens die u in wilt zenden kunt u zoals gebruikelijk sturen naar [zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl](mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl).

Als de fam. Teeuwen de gemeentebrief weer zal maken, krijgt u hierover bericht.

Jan de Korte scriba.

### **Om over na te denken.**

\* Genade is enerzijds: niet krijgen wat je wel hebt verdiend, en anderzijds: wel krijgen wat je niet hebt verdiend.

\* Genade geneest, maar niet op recept.

### **Ik geef de pen door aan.....**



Wij kregen de pen door van Rob van Westen.

### **Hoe beleef je deze Coronatijd?**

Voor ons persoonlijk heeft Coronatijd niet zo veel effect gehad.

Allereerst is iedereen in onze directe omgeving gelukkig gespaard gebleven voor de ernstige gevolgen van dit nare virus. Hoewel drie van onze kinderen op zichzelf wonen zijn wij gewoon bij elkaar over de vloer blijven komen. Ook onze ouders, die gelukkig beiden nog op zichzelf wonen zijn wij blijven bezoeken waarbij wij natuurlijk wel de anderhalve meter afstand aanhouden. Hoewel dit natuurlijk enig risico met zich meebrengt hebben we dat in goed overleg gedaan om eenzaamheid te voorkomen. Verder werk ik vanaf half maart volledig vanuit huis. Fijn om te ervaren dat je eigenlijk je volledige werk vanachter je computer kunt doen en contacten kunt onderhouden met collega's en klanten via videobellen. Het is natuurlijk jammer dat je je collega's waarmee je niet direct samenwerkt niet meer spreekt. Maar het thuiswerken heeft ook grote voordelen doordat we nu elke avond samen kunnen eten wat in het oude normaal zeer regelmatig niet kon. Ook de files mis ik niet en natuurlijk is het goed voor het milieu dat we veel minder kilometers maken. Zo zien we ook zeker de positieve kanten van deze tijd. Binnen ons bedrijf is al gezegd dat we nooit meer volledig terug zullen gaan naar de oude situatie. Voor José is ook haar vrijwilligerswerk stil komen te vallen. Gelukkig heeft ze dat sinds vorige week weer mogen oppakken. Verder hebben wij van de zomer zoals gepland met de camper drie weken door Frankrijk getoerd.



# Gemeentebrief



28 augustus 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
[www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/](http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/)

24

Wat we ons wel realiseren is dat wij gemakkelijk praten hebben omdat wij thuis heerlijk de ruimte hebben en een tuin aan het water hebben waarvandaan we met de boottochtjes kunnen maken of een duik in de Bakkerskil kunnen nemen met die warmte. Ook thuiswerken met een eigen kamer en alle faciliteiten zonder dat je kinderen om je heen hebt lopen die je ook nog met hun schoolwerk moet helpen is natuurlijk een luxe positie. We zijn ons er wel van bewust dat vele anderen die getroffen zijn door het virus of hun werk zijn kwijtgeraakt of hun ouders in een verpleeghuis hebben of met jonge kinderen om zich heen aan de keukentafel moeten werken, deze periode heel anders ervaren. We hopen dat we er met elkaar voor kunnen zorgen door de richtlijnen na te leven, een tweede grote uitbraak en een tweede lockdown ons bespaard kan blijven.

## Hoe helpt je geloof je in deze tijd en wat geeft je de moed om door te gaan?

Dat is best een moeilijke vraag. Het goede van deze coronatijd vind ik dat je je weer heel duidelijk bewust wordt van het feit dat we denken dat we alles onder controle hebben en dat dit virus laat zien dat dit helemaal niet het geval is, ongeacht arm of rijk. Hiervan vraag ik mij wel eens af wat Gods hand hierin is. Immers deze bewustwording is voor de mensheid denk ik wel heel goed. Ik hoop dat we hier iets van leren. Het is goed om te ervaren dat het ook allerlei positieve effecten heeft zoals dat er meer naar elkaar wordt omgezien, de waardering voor de zorgmedewerkers, de effecten op de CO2 uitstoot. Aan de andere kant zien we de laatste weken ook de negatieve kanten van jongeren die te weinig om handen hebben en uit verveling gaan rellen of agressief worden. Ik hoop dat we de goede kanten vast weten te houden en dat we een nieuw evenwicht weten te vinden. Ik denk dat het geloof ons helpt om op deze manier naar de effecten van coronatijd te kijken en ons vertrouwen geeft in een betere wereld. Als gemeente vind ik dat we mooie methoden hebben gevonden om als kerk te functioneren. We hopen wel dat er snel ook weer gezongen kan gaan worden en dat we elkaar ook na kerkdienst onder het genot van een kopje koffie weer kunnen ontmoeten want dan komen we graag weer naar de kerk. Nu volgen we de diensten vanuit huis via kerkdienst gemist en zingen daaruit volle borst alle liederen mee.

Marcel & José Lankhaar. Wij nodigen graag de familie Kraan uit voor de volgende doorgeefpen.

## Sing-inn.

Zondagmiddag 30 augustus is er een openlucht sing-inn in de Krimpenerwaard.  
Locatie Stolwijk, grasveld bij Schoonouwenweg 58 om 14.30 uur. Info: [www.hartvoordekrimpenerwaard.nl](http://www.hartvoordekrimpenerwaard.nl)  
***Op deze site kan men ook lezen, dat mocht het slecht weer zijn, de sing-inn geen doorgang vindt.***

## Invulling bijzondere diensten.

Beste gemeenteleden,  
Met de coronacrisis is het ook voor de liturgiecommissie zoeken naar een goede invulling van bijzondere diensten. Bij ons is de vraag binnengekomen of we een buitendienst kunnen organiseren. We vinden dit een goed idee, maar voor de zomer is het wat kortdage. We willen daarom kijken of het mogelijk is de Kerstnachtdienst buiten te vieren, bijv. op het plein voor het cultuurhuis. We kunnen die nacht dan iets bijzonders aanbieden aan het hele dorp! Dat vraagt wel het een en ander aan organisatie. Daarom de vraag of er gemeenteleden zijn die het leuk vinden hierover mee te denken? Als je hier ook enthousiast van wordt, meldt je dan aan via [ankepoelstra@hotmail.com](mailto:ankepoelstra@hotmail.com), vóór 4 september. Dan zijn we hopelijk ruim op tijd om een mooie kerstnachtdienst te organiseren!  
Namens de liturgiecommissie, Anke Poelstra

## Nadenkertje.

"Wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus."  
*2 Petrus 3 vers 18.*

Wij willen graag dat God ons laat groeien als een tomaat: snel en aantrekkelijk maar, dan ben je er ook snel geweest. God wil ons laten groeien als een eikenboom: langzaam, met veel geduld; stevig, met lange wortels.

