



Zondagsbrief



28 september 2014

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1207

Dienst van vandaag:

ds Gilhuis

Meer spirit nodig?

Een groep voor mensen van eind 20 tot begin 40. Vorig jaar hadden we een enthousiaste groep mensen, die iedere eerste zondag van de maand bij elkaar kwam. Sluit dit seizoen rustig aan. We willen elkaar dit jaar ontmoeten rond bijbelse figuren. Wie waren zij en wat verbindt hen met ons? Zondag 5 oktober van 20.00 – 21.30 uur welkom in de kerkenraadskamer.
ds. Luci Schermers

OPROEP KERKENPAD zaterdag 4 oktober

Misschien heeft u het al vernomen: de kerk van Bergambacht organiseert op zaterdag 4 oktober een Kerkenpad door de Krimpenerwaard. Dit kerkenpad voert overigens niet over wandelpaden, maar over gebaande wegen en is bedoeld voor voertuigen met twee of meer wielen. Bijna alle kerken van de Krimpenerwaard zijn die dag open en kunnen bezocht worden. In Bergambacht geven ze de deelnemers een stempelkaart; wie zes of meer kerken heeft bezocht, dus zes stempels heeft, krijgt een cadeautje. Ook wij stellen onze kerk graag open voor dit evenement, we geven alleen geen stempelkaart of cadeautje, maar een kopje koffie of thee. De presentatie van Wieger zal weer worden vertoond en bezoekers kunnen vrijelijk in de kerk rondlopen. We hebben daarom de drie beelden van Leo Jongenotter nog even laten staan, voor een moment van bezinning. Qua opzet is de dag vergelijkbaar met de dagen tijdens het Feest van de Geest: het is de bedoeling dat er ook nu gastdames en –heren zijn die de mensen willen ontvangen en koffie of thee willen schenken. Ook ligt er dan een stempel klaar voor de stempelkaart van bezoekers. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat er voldoende vrijwilligers zijn om gasten te ontvangen: minimaal twee per dagdeel van twee uur, waarbij we uitgaan van een openstelling van 10.00 u tot 16.00 u. Tijdens het Feest van de Geest werden we vaak gecompimenteerd voor onze gastvrijheid. Laten we onze naam hoog houden en geef u op als vrijwilliger! Vele handen maken licht werk en het is leuk om te doen. Natuurlijk is het ook leuk om zelf aan het kerkenpad mee te doen, maar als je twee uur gastheer bent, is daar nog tijd genoeg voor! Doe met ons mee! Naast het koffieluik hangt weer een intekenlijst. Daar vindt u ook meer informatie en een lijst met deelnemende kerken.
Marianne van der Bas

Seniorenmiddag in 't Voorhof

Zoals u zult weten werken bij de seniorenmiddagen in 't Voorhof beide kerken samen. De Ontmoetingskerk is jarenlang vertegenwoordigd geweest door Jantine van Gemerden. Nu Jantine ons gaat verlaten, zijn we op zoek naar een andere gastvrouw. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan kan dat bij Greet Barnhoorn, Speenkruidstraat 10, tel 515.636.

Zonnepanelen

Zoals u wellicht weet is er besloten om het geld van de opbrengst van de bazaar te besteden aan zonnepanelen. Het college van kerkrentmeesters heeft zich dan ook de laatste tijd gebogen over diverse offertes van leveranciers van zonnepanelen. Uiteindelijk hebben we besloten om de panelen te laten leveren en monteren door Mijnlief-installatie b.v. uit Krimpen aan de Lek. Maar de panelen moeten wel door onszelf op het dak worden geplaatst. Daarom zoeken we vrijwilligers die bereid zijn om daarbij te helpen. De verwachting is dat in de week van 20 t/m 24 oktober aanstaande de levering plaats zal vinden. Als u wilt en kunt helpen dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk op te geven aan:
Eric Huizer tel. 06 50224843 of
Jan de Korte tel. 0180 551427

De bloemen van deze zondag gaan naar....

... mevr.C. Nieuwenhuizen-v.d. Berg voor haar verjaardag en naar de fam. Sluyter (Kakebeen). Vorige week is er ook nog een 2^e bos bloemen gegaan naar dhr. en mevr. van Gemerden als afscheid uit onze gemeente

Koster

27-09 t/m 03-10 dhr. J. Klerk
04-10 t/m 10-10 dhr. H. Broekhuizen

Kerkdienst zondag 5 oktober

10.00 uur Ds. Hoogerwerf (dit is een wijziging)