



Zondagsbrief



27 januari 2019

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1412

Dienst van vandaag: ds. L. Schermers

Inlooppreekuur

komende donderdagmorgen 31 januari ben ik van 9.30- 12.00 in de kerkenraadskamer. Weet u welkom om iets te komen melden, voor een gesprek en/of voor een kop koffie.
ds. Luci Schermers

Leven met verlies

Als iemand die je lief hebt overlijdt, staat de wereld op zijn kop. Dan hoop je dat er mensen zijn, bij wie je je hart kunt luchten. Mensen uit de directe omgeving zijn heel belangrijk. Ook lotgenoten kunnen heel waardevol zijn. Wie anders begrijpt wat je hebt meegemaakt? Met elkaar hierover praten helpt mensen verder. Bij genoeg deelname gaat op 7 februari om 14.00 uur een rouwgroep van start. In vier bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over het verlies. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie en/of aanmelden graag voor 1 februari contact opnemen met ds. Luci Schermers

Groothuisbezoeken

Bij de brief Kerkbalans vond u ook een deelnameformulier voor deelname aan een groothuisbezoek. We hopen dat u deze ook invult en meegeeft als de Kerkbalans-enveloppe bij u wordt opgehaald. Meer informatie bij de ouderlingen.

Thema avond: Spreken over sterven

Commissie Vorming en Toerusting organiseert op 13 februari een thema-avond over bovengenoemd thema. Meer informatie staat in SamenWijzer. Om al vast in uw agenda te noteren!

Herstel

Mw. N. S. L. verblijft voor verder herstel in De Burcht, 6e etage,
Van Moorselplaats 1
3067 SH Rotterdam

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND

Het product van de maand januari is Spaghetti/pasta. Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte.

De bloemen van deze zondag zijn voor

.... Mw. M. de Gier na operatie.

Er zijn vandaag 3 collectes:

1.PKN Jeugdwerk

Duizenden jongeren spelen Sirkelslag, Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.
Meer informatie: www.sirkelslag.nl

2.Kerk

3.H.A Werelddiaconaat

Anders-dan-Anders

Op zondagmorgen 10 februari is er een Anders-dan-Anders kerkdienst, met een interactief karakter: de aanwezigen worden bij het onderwerp actief betrokken. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen meedoen. Het onderwerp is het Bijbelverhaal van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse mevrouw bij een waterput in het buitengebied van Galilea. Uit het verhaal is mede op te maken dat Joden uit Galilea en Judea en Samaritanen uit Samaria (overigens ook Joden, maar dan "anders") elkaar "niet aardig" vonden, een toestand die voortduurt tot in de recente moderne geschiedenis. Dat ging destijds zelfs zo ver, dat Joden uit genoemde gebieden zorgvuldig vermeden Samariaans gebied te betreden, wat Jezus nu juist weer wél doet. En het word óók een beetje een geschiedenis les. De Samaritanen als Joodse religieuze groep bestaat nog steeds, maar telt mede als gevolg van vervolgingen door vreemde overheersers, Joden, Christenen en Moslims en door oorlogsgeweld minder dan 1000 leden.
LM – JB - AT

Koster

26-01 t/m 01-02 dhr. A. de Paauw
02-02 t/m 08-02 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst zondag 3 februari

10.00 uur ds. P. J. van Midden



Top200 dienst

Zondag 3 maart 2019 om 18.30 uur is het zover.

De voorbereidingen zijn in volle gang!

Het thema van de dienst is: "Geloof, hoop en liefde".

De nummers voor deze dienst houden we nog even stil. Maar de hoeveelheid mooie popnummers met een diepere betekenis is groot.

Daar willen wij er geregeld één van op de Zondagsbrief zetten. Vandaag een nummer van Vandikhout, Stil in mij.

Het nummer Stil in mij is in 1994 uitgebracht door Van Dik Hout. Het was de eerste single van hun allereerste album. Zanger Martin Buitenhuis zingt over het verlangen naar warmte en troost op momenten dat het van binnen zo koud en stil kan voelen.

Stil in mij - Vandikhout

Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en hou me stevig vast

Al die gezichten, bekend, maar beleefd of ik een vreemde was

Vanavond toont het leven zijn ware gezicht

Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen, ik heb het koud gehad

We moeten winnen, de schijn is gemeen en wordt van ons verwacht

Vanavond toont de liefde haar ware gezicht

En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door

En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij

Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en hou me stevig vast

Al die gezichten, en jij alleen zoals je gister was
Vanavond toonde jij je ware gezicht

Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen, ik heb het koud gehad

Je hoeft niks meer te zeggen, de waarheid spreekt al uit ons oogcontact

Vanavond tonen wij ons ware gezicht

En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door

Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij

Iedereen kijkt, maar niemand zegt wat hij denkt

Iedereen kijkt, maar niemand is wie je denkt

En het is zo

Stil in mij

Zo stil in mij

Zo stil in mij

Zo stil in mij

Zo stil in mij

Uitvoering praktijkleergedeelte theologische opleiding

Hoi, Mijn naam is Anke Poelstra en ik woon sinds een kleine 2 jaar (de tijd vliegt!) net over de grens in Lekkerkerk, aan de Schuwacht. Een paar maanden geleden ben ik lid geworden van de Ontmoetingskerk. De sfeer en de preken spreken me erg aan en doen me denken aan mijn kerk in 's-Hertogenbosch, waar ik geboren ben. Sinds 2015 werk ik bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam, bij de afdeling Afvalwaterketen. In mijn vrije tijd lees ik graag, werk ik in de tuin en aan mijn huisje, of, als het koud genoeg is, schaats ik graag.

In september ben ik begonnen aan een (deeltijd)opleiding Gemeentewerk aan het Evangelisch College in Zwijndrecht. De opleiding bestaat uit een deel Bijbelse Theologie, maar omvat ook een praktijkleergedeelte. Daarbij is de eerste opdracht om de verschillende onderdelen van de kerk te observeren (van kindernevendiensten tot kerkenraad en alles wat daar tussenin zit) en op te schrijven wat opvalt. Eind vorig jaar heb ik met Luci en de kerkenraad besproken dat ik dit mag uitvoeren binnen de Ontmoetingskerk. Vanaf februari wil ik daarom afspraken maken met verschillende mensen, om mee te kijken. Het kan dus zijn dat je/u binnenkort een belletje van me krijgt. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden, en het net zo interessant als ik vinden om eens met een andere bril naar de kerk te kijken. Overigens zijn de opdrachten anoniem en worden ze alleen naar de mijn begeleider van de opleiding gestuurd. Hopelijk tot binnenkort!

Internationale Herdenkingsdag van de Slachtoffers van de Holocaust

Op 27 januari 1945 bevrijdt het Russische Rode leger het Duitse nazi vernietigings- en concentratiekamp bij de Poolse stad Auschwitz, enkele tientallen kilometers westelijk van Krakau. In november 2005 hebben de Verenigde Naties besloten dat de bevrijding van Auschwitz voortaan als Holocaust Memorial Day herdacht zal worden.

Het Nederlands Auschwitz Comité organiseert jaarlijks op de laatste zondag van januari de herdenking in Nederland.

De herdenkingsdag werd al op 3 januari 1996 ingevoerd door proclamatie van de federale president Roman Herzog en vastgesteld op 27 januari.

In zijn proclamatie verklaarde Herzog

"De herinnering mag niet eindigen; het moet ook toekomstige generaties waarschuwen om waakzaam te zijn. Het is daarom belangrijk om een vorm van herinneren te vinden die werkt voor de toekomst. Het is bedoeld om verdriet te uiten over lijden en verlies, om te worden gewijd aan de nagedachtenis van de slachtoffers en om elk gevaar van herhaling tegen te gaan. "

