



# Gemeentebrief



29 juli 2022

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 124

## Meditatief

Een glimlach

Een uitspraak van Moeder Teresa: "Iedere keer als je naar iemand glimlacht, is dit een daad van liefde, een geschenk, een prachtig iets."



Glimlachen is op zich geen Bijbels woord. Wat de Bijbel wel doet, is ons een houding aanraden die anderen kan dóen glimlachen.

Het woord dat daarvoor gebruikt wordt is **vreugde**. Iemand schreef: "... God ... U geeft een vreugde die ver uitgaat boven alles wat de wereld ons te bieden heeft. Geef dat anderen iets van die vreugde aan ons gezicht kunnen aflezen."

Tot slot een (niet zo moeilijk :-) raadsel:  
Wat is het?

*Het kost niets en is veel waard.*

*Het maakt de ontvanger rijker zonder dat het de gever armer maakt.*

*Het duurt kort als een bliksemflits maar blijft vaak voor altijd in de herinnering.*

*Niemand is zo rijk dat hij zonder kan en niemand is zo arm dat hij het zich niet kan veroorloven.*

*Het brengt geluk in huis, kweekt goodwill en is het teken van vriendschap.*

*Het geeft vermoeiden kracht, beurt de neerslachtigen op, troost de bedroefden en is het beste middel tegen ergernis.*

*Het kan niet worden gekocht of afgebedeld, geleend of gestolen, omdat het alleen waarde heeft wanneer het geschonken wordt.*

Wat het is? Een glimlach.

## Orde van dienst voor zondag 31 juli.

De leiding van deze kerkdienst is in handen van de heer Aantjes uit Schoonhoven. Het thema van de dienst is: *Ben ik mijns broeders hoeder?* Moge het een bemoedigende en goede dienst zijn.

Orgelspel, - Welkom door de ouderling van dienst - Zingen Psalm 146: 2,4,5 *Reken niet op mensenwaarde* - Moment van stilte - Bemoediging & Groet - Inleiding thema van deze morgen -- Zingen lied 313:1 *Een rijke schat van wijsheid* - Gebed om ontferming - Zingen Glorialied 868: 1,2,3 *Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere* - De tien vingerwijzingen - Zingen Psalm 119: 21 *De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt* - Als gebed kijken/zingen wij (**via de beamer**) naar *Veni Sancte Spiritus* - Lezing Genesis 4: 1-16 NBV - Zingen Psalm 133:1 *Zie toch hoe lieflijk* - Verkondiging - Meditatief orgelspel - Zingen lied 908: 4,6,7 *Ik ging verdwaald langs vele wegen* - Dankgebed en voorbeden - Zingen slotlied lied 416 *Ga met God* - Zegen.

## Wel en wee

Zaterdag 30 juli, is mevrouw N. Spruijt-Legerstee jarig. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed nieuw levensjaar gewenst.

De heer en mevrouw Siebenga willen via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor alle persoonlijke felicitaties en voor de kaarten die zij gekregen hebben toen ze afgelopen zondag 65 jaar getrouwd waren.

Mevrouw Cobie Nieuwenhuizen-van den Berg verhuist per 1 augustus naar haar nieuwe appartement: Markt 103, 2931 EC. We wensen haar daar een goede tijd toe en veel woonplezier.

\* We zitten midden in de vakantieperiode. Alle vakantievierders, uit of (nog) thuis, rust, ontspanning en plezier gewenst. En een behouden thuiskomst. We denken ook aan degenen die geen vakantie hebben. Met name aan hen voor wie een vakantie niet mogelijk is, en aan hen, die juist deze vaak stillere periode moeilijk vinden. Iedereen alle goeds.



## COLLECTEN

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt

Collectedoelen **31 juli** zijn:

### 1<sup>ste</sup> Collecte voor speciale diensten

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Collecte voor speciale diensten rek.nr. NL10RABO0333800737 Of scan de QR-code voor collecte 1



### 2<sup>de</sup> Stichting voor vluchteling-studenten UAF

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Stichting voor vluchteling-studenten UAF op rek.nr. NL63RABO0333800656 Of scan de QR-code voor collecte 2



Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. De Diaconie.

## Voedselbank

Het product voor juli is **olijfolie**. Er zijn 12 flessen gebracht.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr. 21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.



De bloemen van zondag 31 juli zijn voor Mw. v. Dijk - Bouw en voor Mw. N. Spruijt - Legerstee, beide voor haar verjaardag.

## Koffieochtend op woensdag 10 augustus



Midden in de vakantietijd bent u welkom voor een gezellige ochtend waar contact en ontmoeting centraal staan. Er is koffie en thee ...



... en gelegenheid om een spelletje te doen.

(Dit mag, moet niet)



Waar: in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk

Hoe laat: vanaf 10.00 uur tot 11.45 uur

Voor wie: voor iedereen vanaf (ongeveer) 70 jaar.

# welkom

## Nadenkertje.

**“ Tuchtig uw zoon/dochter en hij/zij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen.”**

(Spreuken 29 vers 17.)

Als je weleens een vis geroosterd hebt op de BBQ, dan weet je dat je dat heel voorzichtig moet doen. Als de kooltjes te warm zijn, kan de vis verbranden, als de vis te gaar is, kan hij uit elkaar vallen in het vuur. Kinderen zijn net zo kwetsbaar en wij moeten dan ook met veel zorg omgaan. Voed ze op met een stevige hand en een liefdevol, gevoelig hart – nooit kokend – van woede.

